



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997

τάπαριξ

ΤΕΥΧΟΣ 7 * ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1997

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
1950-1960

μερικά θέματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης



Tο «Τάμαριξ» είναι μηνιαίο περιοδικό που ασχολείται με την ιστορία και το βίωμα της πόλης. Βασική του επιδίωξη είναι να αναδείξει πλευρές της ιστορικής και κοινωνικής περιπέτειας της Θεσσαλονίκης που δεν έχουν ως τώρα θιγεί, σε συνδυασμό με την αίσθηση της καθημερινότητας, τη γοητεία και την ψυχή της πόλης.

To περιοδικό «Τάμαριξ» έλαβε την ονομασία του από μικρό ομώνυμο ορμίσκο που υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια μεταξύ των οδών Μαρτίου και Μπότσαρη. Άλλα «Τάμαριξ» είναι και η βοτανολογική ονομασία του φυτού «αρμυρίκα».

Μέχρι τώρα εκδόθηκαν τα παρακάτω τεύχη:

1) ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΑΜ: Η ιστορία των τροχιοδρόμων της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή τους το 1893 μέχρι την κατάργησή τους κατά το 1957 και την αντικατάστασή τους από λεωφορεία. Άγνωστα ντοκουμέντα, διαδρομές, μνήμες, η σημασία των τραμ και η σύνδεσή τους με τη ζωή της πόλης, μαρτυρίες και συνεντεύξεις παλιών τροχιοδρομικών.

2) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΙΜΕΝΟΣ: Το λιμάνι, ο ομφαλός της συμπρωτεύουσας από τον Τρωικό πόλεμο ως σήμερα. Φάσεις, σημασία του λιμένος, θεωρίες για τις παλιές τοποθεσίες και την εμπορική και στρατηγική του σημασία, ο ΟΛΘ, μαρτυρίες διοικούντων και λιμενεργατών, άγνωστο οπικό υλικό και ντοκουμέντα, η καθημερινότητά του και η εμπλοκή του στην Ιστορία.

3) ΤΟ ΚΑΤΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ: Το κατς ως συνέχεια των παλιών πεχλιβάνηδων που πάλευαν στις πανηγύρεις ή ως παραφθορά της πάλης άρχισε να παίζεται στη Θεσσαλονίκη κατά τον μεσοπόλεμο, την εποχή του Τζιμ Λόντου, αλλά γνώρισε μεγάλες δόξες μεταπολεμικά με τον Καρπόζηλο και έσβησε κατά τη δεκαετία του ογδόντα ως το τελευταίο, μεγάλο λαϊκό θέαμα. Μαρτυρίες κατσέρες για αγώνες και δημοσιεύματα αναβιώνουν μεγαλοπρεπώς το σχετικό κλίμα της εποχής.

4) Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ: Η λαϊλαπα της γερμανικής Κατοχής δεν εξόντωσε κάθε μορφή μουσικής δημιουργίας στην πόλη. Ορχήστρες σοφαρής μουσικής αλλά και τζαζ και οπερέτες και

βέβαια το ρεμπέτικο με τον Τσιτσάνη αποτελούν, παράλληλα με την πείνα και τις εκτελέσεις, την παρηγορητική καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τα μαύρα εκείνα χρόνια.

5) Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΟΣ: Επί αιώνες η Θεσσαλονίκη εξυπηρετούσε τις ανάγκες της σε ψύξη με αυτοσχέδιο πάγο που κατέβαζαν παγοποιοί από το Χορτιάτη. Άλλα και ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, στο Μακεδονικό Μέτωπο, επηρεάστηκε από τον πάγο που έφτιαχναν με μηχανικά μέσα οι Σύμμαχοι. Τα μεγάλα παγοποιεία του Χαρίλαου και του Φιξ η σχέση της πόλης με τον πάγο, η καθημερινότητα και η Ιστορία της Θεσσαλονίκης ιδιωμένη μέσα από τα εργοστάσια παγοποίιας, τους παγοποιούς και τους παγοπώλες καταγράφονται σ' αυτό το τεύχος με άγνωστα ντοκουμέντα και σπάνιο υλικό.

6) ΜΠΗΤΣ ΠΑΡΤΥ-ΣΤΕΚΙΑ ΤΟΥ '70

Οι χώροι στους οποίους συγκεντρώνονταν, άκουγε μουσική και χόρευε η εξεγερμένη νεολαία του '70 σημάδεψαν τις μνήμες των Θεσσαλονικέων εκείνης της γενιάς, όπως επίσης τα τραγούδια και η παρουσία των μουσικών συγκροτημάτων της εποχής: οι θρυλικοί Ολύμπιανς, οι Απ Τάιτ, οι Φόρμιγκ κι ένα σωρό άλλα σχήματα εμνευσμένα από την καταιγιστική ροκ και την αισθηματική ποπ μουσική της εποχής αποτέλεσαν τους πόλους ζωής, διασκέδασης και προσανατολισμού των νέων που εκείνα τα χρόνια ζούσαν μέσα σε έναν πολιτικά βαλσαμωμένο περίγυρο.

ΤΟ ΣΑΝΙΔΙ ΠΑΛΛΕΤΑΙ

Του Γιώργου Σκαμπαρδώνη

Πέντε χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου αρχίζει στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μια περίοδος σταθερότητας και αναγέννησης που ευνοεί την καλλιτεχνική δημιουργία. Κατεξοχήν στον θεατρικό χώρο εμφανίζεται πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, αλλά και σημαντικών συγγραφέων, επιχειρηματιών και θιασαρχών που, παρά τις ταυτόχρονες, οδυνηρές πολιτικές περιπέτειες, στον ελλαδικό και στον κυπριακό χώρο, οδηγούν τη χώρα σε μια σημαντική θεατρική δεκαετία.

Ηθεσσαλονίκη δέχεται στα χρόνια αυτά (1950-1960) την ευεργετική παλίρροια φημισμένων θάσων και καλλιτεχνών από την Αθήνα, αλλά και από τα δικά της σπλάχνα αναδύονται ντόπιοι, δυναμικοί καλλιτέχνες και ιδρύονται χώροι που σημαδεύουν τη θεατρική της ιστορία: το Θέατρον Θεσσαλονίκης των Αγγελικής Τριανταφυλλίδη-Ιάκωβου Λεβισιάνου, και το Νέον Θέατρον του Κώστα Ζαρούκα, ενώ στα 1956 ξεκινάει μια δροσερή προσπάθεια από τον φοιτητικό χώρο η οποία εξελίσσεται καρποφόρα τα επόμενα χρόνια με τη συμμετοχή του Ζήσου Χαρατσάρη που επιστρέψει στα θεατρικά πράγματα της Θεσσαλονίκης μετά από ολιγόχρονη απουσία του στη Βραζιλία - ενώ το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ξεκινάει το 1961 και καταφθάνει ο Σωκράτης Καραντινός.

Κατά τα έτη 1950-1960 λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη:
το ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ως και το 1956)
το ΙΛΙΟΝ (ως το 1951 - κατόπινς κινηματογράφος)
το ΠΑΛΛΑΣ
ο θερινός ΕΣΠΕΡΟΣ
το Θέατρο "ΤΟΥΛΑΣ ΔΡΑΚΟΥ (1950-51)
το ΒΑΣΙΛΙΚΟ
το ΜΕΤΡΟΠΟΛ (1951-1959)
το ΟΛΥΜΠΙΟΝ (1953)
ο ΟΡΦΕΥΣ (ως το 1951, ύστερα κινηματογράφος)
το ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ (Γ' Σ.Σ.)
το Θέατρο του ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ρ.Σ.Ε.Δ.Β.Ε.)
το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ
το Ε.Μ.Σ.
και το Θέατρο ΠΑΡΚΟΥ (ΚΗΠΟΥ).

Σαυτούς τους χώρους παίζουν οι ντόπιοι θίασοι αλλά -και κυρίως- πολλοί αθηναϊκοί με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής, τόσο στο δράμα όσο και στο μπουλβάρ, στη σάτιρα, στην επιθεώρηση και την οπερέτα που εκείνα τα χρόνια ζει πις έσχατες αναλαμπές της. Η Ζωζώ Νταλμάς, ο Ιακωβίδης, ο Παρασκευάς Οικονόμου, οι αδελφές Καλουτά, ο Λογιθετίδης, η Κοτοπούλη, ο Μουσούρης, η Αρώνη, ο Σταυρίδης, ο Φωτόπουλος, η Βέμπο, η Κατερίνα, η Μελίνα Μερκούρη, η Μανωλίδου, ο Χορυ, ο Ηλιόπουλος, ο Κατράκης, η Λαμπέτη, η Βαλάκου, ο Αλεξανδράκης, ο Μυράτ, ο Κουν, ο Αυλωνίτης, ο Μπάρκουλης και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές και ηθοποιοί δίνουν παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο δημιουργώντας ενδιαφέρουσα θεατρική κίνηση της οποίας το σαγηνευτικό κλίμα προσπαθεί να αναβιώσει, με μοναδικά ντοκουμέντα και σπάνιο υλικό, το ανάχειρας τεύχος.

Αλλά το τεύχος αυτό ελπίζει (μάλλον μάταια) ότι ίσως εμπνεύσει νέες, ντόπιες προσπάθειες στη σημερινή Θεσσαλονίκη που, έχει, μεν, να παρουσιάσει ελάχιστες σημαντικές, λαμπρές εξαιρέσεις, αλλά δεν φαίνεται να διεκδικεί τον τίτλο της ιδιαίτερης πόλης για νέες ηρωικές θεατρικές απόπειρες - κάτι που, βέβαια, μένει να αποδειχθεί.

Ισως φταίει η πόλη, ίσως όχι - εφόσον η πόλη δεν υπάρχει μόνον ως σύνολο κτισμάτων και "πολιτισμός είναι οι άνθρωποι". Καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς του θεάτρου δεν έχουν, δυστυχώς, την υποδοχή και τις ευκαιρίες που δικαιούνται (ή φαντάζονται) και θεωρούν, πλέον, συμφερότερο να αφήσουν τις επάλξεις του Λευκού Πύργου και να καταφύγουν προτροπάδην, ή με μισή καρδιά, ικέτες, στα Σούσα.

“ΟΛΟΣ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ”

Γράφει ο Γιώργος Αναστασιάδης

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΟΙ

ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ '50-'60



τη “θαμπή” εποχή του '50, όταν τις Κυριακές τα σινεμά ήταν φίσκα και τα σαββατόβραδα ο κόσμος, “τόριχνε έξω”, καταφεύγοντας για τα “λίγα γραμμάρια της ευτυχίας” του στα λαϊκά κέντρα και στα γήπεδα για “εκτόνωση”, κάποια παράξενη “ψυλή” θεατρανθρώπων είχε τις δικές της “τελετές” και τους δικούς της “ναούς”:

Το παλιό θέατρο του Λευκού Πύργου που η πολιτεία το “ανακατασκεύασε” το 1953 για να το κατεδαφίσει το 1956 -αντιστάσεως μη ούσης- και να εξαλείψει έτσι όχι μόνο μια καλλιτεχνική “κυψέλη” αλλά και ένα χώρο ιστορικό όπου θα μπορούσε να στεγαστεί στο μέλλον το θεατρικό μουσείο της πόλης...

Το Βασιλικό Θέατρο με την κακή ακουστική και την άχαρη εμφάνιση που στέγασε όμως πολλές παραστάσεις που άφησαν εποχή...

Το Θέατρον Στρατού -το στρατιωτικό θέατρο- και το κινηματοθέατρον Παλλάς. Το θερινό θέατρο Τούλας Δράκου (που αναγκάστηκε να κλείσει το 1951 γιατί ακούγονταν έντονος ο βόμβος από τη διπλανή Ηλεκτρική Εταιρεία...)

Το θερινό θέατρο Μετροπόλ (εκεί η γενιά μας γνώρισε για πρώτη φορά τη μεταπολεμική επιθεώρηση και τα αστέρια της).

Είναι ακόμη το θέατρο Πάρκου (Κήπου) που θα γνωρίσει μεγάλες “δόξες” με το θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν.

Και είναι τέλος, όλοι οι περιστασακοί θεατρικοί χώροι που σε ορισμένες συγκυρίες έδωσαν στέγη σε θεατρικά σχήματα και όνειρα:



Κατίνα Παξινού



Οι λαϊκοί κινηματογράφοι Τίλιον και Ορφεύς (1951). Το θερινό Ολύμπιον (1953). Το μικρό αμφιθέατρο του Ραδιοσταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Β. Ελλάδος. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ο θερινός Έσπερος (εκεί που βρίσκεται σήμερα ο ομώνυμος κινηματογράφος. Μπορούσες να δεις την παράσταση με κιάλια από τις απέναντι πολυκατοικίες ...) κ.ά.

Στους θεατρικούς αυτούς τόπους που διατηρούνται πλέον μόνο στη μνήμη και την καρδιά των "παλιών" θεατρόφιλων, οι Θεσσαλονικείς του '50 θα απολαύσουν και θα χειροκροτήσουν τα πιο σημαντικά θεατρικά ονόματα της εποχής στο δράμα, στο μπουλβάρ και στην επιθεώρηση:

Η Ζωώ Νταλμάς, ο Παρ. Οικονόμου, οι αδελφές Άννα και Μαρία Καλουτά, ο Β. Λογοθετίδης, η Μ. Κοτοπούλη, ο Κ. Μουσούρης, η Μ. Αρώνη, ο Ν. Σταυρίδης, ο Β. Φωτόπουλος, η Σ. Βέμπο, η Κατερίνα, ο Γ. Παππάς, ο Δ. Χορν, η Ελαμπέτη, ο Μ. Κατράκης, η Α. Γεωργούλη, ο Ντ. Ηλιόπουλος, ο Λ. Κωνσταντάρας, η Α. Βαλάκου, ο Α. Αλεξανδράκης, η Γ. Βασιλειάδου, ο Ορ. Μακρής, ο Β. Διαμαντόπουλος, ο Ν. Χατζηκρήστος, η Σπ. Βρανά, η Ρένα Ντορ, ο Κ. Βουτσάς, ο Ν. Πλατής, ο Π. Φυσούν, η Καλή Καλό και βέβαια οι καλοί ηθοποιοί του θεάτρου Κ. Κουν: Δ. Χατζημάρκος, Κ. Μπάκας, Γ. Λαζάνης, Β. Ζαβιτσάνου, Μ. Χρηστίδης, Δ. Μπάλλας, Λ. Παπαγιάννη, Γ. Φέρτης, Α. Λαδικού, Γ. Κωνσταντίνου, Μ. Κουγιουμτζής κ.λπ.

'Όλα αυτά τα ονόματα, που με τη "μυθολογία" και την ακτινοβολία τους, με το ταλέντο και τον μόχθο τους έγραψαν τη θεατρική ιστορία της πόλης διασώζονται τώρα μόνο στην "οθόνη της μνήμης" των θεατών του '50.

Τι μοναδικό ντοκουμέντο, τι "τεφαρίκι" θα' ταν για όλους μας έστω και ένα φιλμάκι που θα αποτύπωνε για πάντα σε ασπρόμαυρο ορισμένους απ' αυτούς τους ηθοποιούς επί σκηνής και κάποιους θεατές-έστω και επιστημούς- στα θέατρα της Θεσσαλονίκης...

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΤΓΑΡΙ

Εχεις μόλις τελειώσει το δημοτικό και και σ' έχουν πάει στο θέατρο Κήπου για λίγη... δροσιά στην παράσταση που λέγεται "Αυγουστάτικο Φεγγάρι". Εσύ βέβαια ονειροπολείς κυρίως με το άλλο αυγουστάτικο φεγγάρι στον ουρανό και μ' όλο το φυσικό "ντεκόρ" του πράσινου. Ψυχανεμίζεσαι όμως ότι "κάτι γίνεται" και στη σκηνή, κάτι που δεν έχει σχέση μόνο με τους ηθοποιούς και την "πρόζα" τους αλλά και με τα σκηνικά, "τον ήχο και το φως" ...Εκείνη τη βραδιά ερωτεύεσαι τον συγκεκριμένο χώρο- και το θέατρο...

Πολύ αργότερα θα μάθεις ότι ήσουν τότε κι εσύ ένα μέρος του "θρύλου"... ήσουν κι εσύ ένας από τους τυχερούς που υπήρξαν τότε θεατές των παραστάσεων "του Θεάτρου Τέχνης"

Ο Κάρολος Κουν -μιλώντας το 1982- μας παραδίδει μια πολύ χρήσιμη εικόνα για τα χρόνια αυτά που σφράγισαν τον θεατρικό πο-

λιτισμό της πόλης:

"... Θέλω να ευχαριστήσω τη Θεσσαλονίκη για τις συγκινήσεις, τις εμπειρίες και τόν πλούτο που μας έδωσε.

Η γνωριμία μας ξεκίνησε το καλοκαίρι του '39, όταν συνεργάστηκα για πρώτη φορά με το θέατρο Κοτοπούλη και ανέβηκα για δοκιμές στη Θεσσαλονίκη.

Αργότερα, το καλοκαίρι του 1945, ήρθαμε να παρουσιάσουμε στο Βασιλικό Θέατρο τα έργα που είχαμε πάιξει στη διάρκεια της Κατοχής κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες. Είχαμε κατοικία την ταράτσα του Βασιλικού Θεάτρου και μουσική συνοδεία τις δεκαχρούες...

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δ. ΜΥΡΑΤ

ZAK ΝΤΕΒΑΛ

ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ

ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑΤ
ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΘΙΑΣΟΣ

Είσιτηρια δι' όλας τάς παραστάσεις τού έργου προπλούνται είς τὰ ταμεία τοῦ Βασιλικού Θεάτρου.
(Τηλέφ. 60-30)

Εφημερίδα "Μακεδονία", 1951

Η πραγματική όμως επαφή του Θεάτρου Τέχνης με τη Θεσσαλονίκη άρχισε το '57, το καλοκαίρι, όταν μεταφέραμε πάλι στο Βασιλικό Θέατρο τα σύγχρονα έργα του κυκλικού μας θεάτρου. Τότε θαρρώ πως άρχισε να δημιουργείται για πρώτη φορά στέρεος δεσμός με το κοινό της Θεσσαλονίκης.

Λίγο αργότερα το '58 μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο της Θεσσαλονίκης ο χώρος στο πάρκο, για να λειτουργήσουμε το Δημοτικό Θέατρο Κήπου.

Τον χώρο τον διαμορφώσαμε με μεράκι και πάθος και έτοι αποκτήσαμε μια μόνινη παθητική στέγη για να καρούμε με πολύ ενθουσιασμό μαζί με τους Θεσσαλονικείς έργα των Λόρκα, Τσέχωφ, Πίραντέλο, Τ. Ουΐλιαμς, Σαιζπρέ, Μπρεχτ, Ι. Καμπανέλη κ.λπ. (..). Πόσες αγωνίες με το κεφάλι υψωμένο με φόβο στον ουρανό μη βρέξει, μην πάσει ο Βαρδάρης και σηκώσει τα σκηνικά (..) Μια βραδιά παίζαμε στη σκηνή κάτω από τη βροχή και οι θεατές

παρακολουθούσαν ακίνητοι ως το τέλος....

Ευχαριστώ την Θεσσαλονίκη για το μεγάλο πλούτο που μας χάρισε ..."

Το απόσπασμα αυτό είναι αντλημένο από κείμενο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Εντευκτήριο" (αρ. 3, Ιούνιος 1988) όπου υπάρχει ένα θαυμάσιο αφιέρωμα για το Θέατρο Τέχνης στη Θεσσαλονίκη με την παραστασιογραφία του (21 σημαντικά έργα στα χρόνια 57-60, ανάμεσά τους και οι περίφημες "Ορνιθες" του Αριστοφάνη με την έξοχη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι), με το χρονικό του, γραμμένο από τον Νικηφόρο Παπανδρέου, με το αναδημοσιευμένο από το περιοδικό "Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη" κείμενο του 1958 για το Δημοτικό θέατρο Πάρκου (που "αγκαλιάζει με τα γύρω δέντρα, θεατή και σκηνικά δράση και προσφέρεται για τη δημιουργία θεατρικής ατμόσφαιρας τόσο για τις μεγάλες σκηνές όσο και γιά τις τρυφερές...")

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΑΤΗ

Στη "μαρτυρία ενός θεατή" ο Ν. Χουρμουζιάδης "μιλάει" γιά ένα θεσσαλονικιώτικο κοινό "λίγο -πολύ υποψιασμένο και δεκτικό (..), καλλιεργήσιμο..." και θυμάται να παρακολουθεί τις παραστάσεις του Κουν, μήνα Αύγουστο:

"... μ' ένα τεράστιο φεγγάρι σκαλωμένο στα κλαδιά των δένδρων του Κήπου, δίχως σπαρακτικούς κραγμούς παγωνιών και εφιαλτικά μαρσαρίσματα αιτοκινήτων ή κακοφωνίες τζουκ-μποξ..."

Για την θεατρική ζωή της πόλης πριν το 1957 η αποτίμηση των ειδικών δεν είναι βέβαια θετική:

"... Η πόλη μας από θεατρική άποψη εμφανίζε την εικόνα μας άγονης στέπας όπου κατά αραιά διαστήματα, χωρίς σύστημα ή ίνον προγραμματισμού, στάθμευε για λίγο κάποιος θίασος ποιότητας, χωρίς να αφήνει πίσω του τίποτε άλλο παρά φευγαλέες εντυπώσεις: τη συγάνηση μας αξιόλογης παράστασης, την ερμηνεία ενός πρωταγωνιστή, το όνομα ενός γνωστού συγγραφέα.." (Ν. Χουρμουζιάδης)

"... Πρέπει να φανταστούμε λίγο τι θεατρική έρημος ήταν τότε η Θεσσαλονίκη (αν εξαιρέσουμε τα ευκαιριακά σχήματα μουσικού θεάτρου)

(..) Σχεδόν αποκλειστική θεατρική τροφή των Θεσσαλονικέων ήταν οι παραστάσεις των αθηναϊκών θίασων που την εποκή της Διεθνούς Εκθέσεως και του Πάσχα επισκέπτονταν την πόλη. Μερικοί απ' αυτούς παρουσιάζουν αξιόλογες παραστάσεις, για πολλούς όμως θάταν σωστότερο να πούμε όχι ότι "επισκέπτονταν" τη Θεσσαλονίκη, αλλά όπι ενέσκιπταν σ' αυτήν (..) Μέσα σ' αυτή την ξηρασία ο Κάρολος Κουν παρουσιάζει απνευστή 5 έργα! Πρόκειται για μια μεγάλη πολιτιστική επανάσταση..." (Νικηφόρος Παπανδρέου)

Η "Μακεδονική Σκηνή" του Ιάκωβου Λεβισιάνου. Το μουσικοθεατρικό συγκρότημα του Γ'. Σ.Σ.

Μέσα σ' αυτήν την "έρημη χώρα" όμως



Βύρων Πάλλης, Μελίνα Μερκούρη, Άννα Συνοδινού (1953) "Η Δεύτερη Γυναίκα"

θα ξεφυτρώσουν και θ' ανθίσουν, τα θεατρικά σχήματα της πόλης:

Το "Νέο Θέατρο Βορείου Ελλάδος" του Κώστα Ζαρούκα που ξεκίνησε ως καλλιτεχνικό σωματείο με την πρωτοβουλία ανθρώπων της πόλης με σκοπό την "... ανάπτυξη, καλλιέργεια και προαγωγή της θεατρικής και χορογραφικής κινήσεως εις την Βορείον Ελλάδα" και την υψηπετή φιλοδοξία να ξαναδημιουργήσει το "Θέατρο που ανάπνεε στο κλίμα της μεγάλης ποίησης..."

Το "Θέατρον Θεσσαλονίκης" (ύπό την καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν της Αγγελικής Τριανταφυλλίδη)

Το Φοιτητικό Θέατρο που γεννήθηκε ως ιδέα μαζί με τη "Φοιτητική Εβδομάδα" πρωτοεμφανίστηκε το 1959 (μαζί του ιδρύθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρέτησης Πανεπιστημίου Θεατρική Σχολή) ανεβάζοντας Μολέρο (σκηνοθεσία Κανέλλου Αποστόλου) και του Πλαύτο τη "Ρουλουλάρια" (σκηνοθεσία Κυριαζή Χαρατσάρη).

Υπάρχουν όμως και οι δημοσιογράφοι της εποχής που στηρίζουν με δημοσιεύματα και κριτικές τη θεατρική ανόρθωση της Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Μπακόλας είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Το 1958 στον συντάκτη της εφημερίδας "Δράσις" Νίκο Μπακόλα διατυπώνουν τις απόψεις τους για τα θεατρικά πράγματα της πόλης "οι πνευματικοί μας άνθρωποι":

ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ

Πρύτανις Ι. Κακριδής: το Πανεπιστήμιο ελπίζει ότι η εδώ εγκατάσταση του εκλεκτού σκηνοθέτου και δασκάλου Κ. Κουν θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την θεατρική ζωή της Θεσσαλονίκης ...".

Ο καθηγητής Λίνος Πολίτης που επισημαίνει ότι η Καλλιτεχνική Εταιρεία "Τέχνη" της οποίας είναι πρόεδρος, συμβάλλει στην πραγματοποίηση των ονείρων του θεατρόφιλου κοινού της Θεσσαλονίκης...

Ο Μανόλης Αναγνωστάκης:

"... Το Θέατρο Τέχνης δεν αποτελεί μόνο ένα σπάνιας ποιότητος πνευματικό γεγονός που αφορά έναν περιορισμένο κύκλο ανθρώπων, αλλά είναι υπόθεση ευρύτερης εκπολιτιστικής σημασίας για την διαμόρφωση ενός πνευματικού κλίματος στην πόλη.."

Και ο Πάνος Θασίπης:

"... Η παρουσία του Θεάτρου Τέχνης στη Θεσσαλονίκη είναι διπλά ευεργετική, όχι μόνο γιατί το κοινό θα 'χει τη χαρά να απολαύσει μερικές άρτιες παραστάσεις, αλλά γιατί έτσι μπορεί να τεθούν οι όροι για την εγρήγορση των δυνάμεων που θα δημιουργήσουν αυτοδύναμη θεατρική ζωή στη Θεσσαλονίκη που είναι ίσως η μόνη πόλη σ' όλο τον κόσμο που με το δικό της μέγεθος παραμένει ακόμη χωρίς θέατρο..."

Το 1958 το θέατρο στη Θεσσαλονίκη έχει περάσει και στα ερτζιανά. Διαβάζουμε στην εφημερίδα "Δράσις" της 4.8.1958:

".. Με τις ραδιοφωνικές θεατρικές εκπομπές του νέου σκηνοθέτη Τάκη Κανελλόπουλου είχαμε ασχοληθεί κι άλλη φορά. Προχθές μεταδόθηκε από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Θεσσαλονίκης διασκευή του "Γυάλινου Κόσμου" του Τ. Ουλιαμς, η οποία επιβεβαίωσε την παλιά μας γνώμη ότι ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος διαθέτει πλούσια προσόντα σκηνοθέτου που ασφαλώς δεν πρέπει να μείνουν ανεικμετάλλευτα. Σε μια πόλη όπου σπανίζουν οι αξίες στον τομέα του θεάτρου ένας άνθρωπος σαν το νέο σκηνοθέτη είναι πολυτιμότατος..."

Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 1958 μπορούσες ν' ακούσεις ραδιοφωνικές θεατρικές εκπομπές ποιότητος και να δεις σ' ένα θεατρικό οργανισμό για τα σημερινά δεδομένα:

Το "Πλούτο" του Αριστοφάνη από το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν

Το "Νυφικό κρεβάτι" με τον Δ. Χορν και την Ε. Λαμπέτη

Το Θίασο του Μ. Κατράκη

Το Θίασο του Μ. Φωτόπουλου

Τη Βίλμα Κύρου στο Στραπιωτικό

Την Έλσα Βεργή στη "Θεοφανώ"

του Άγγελου Τερζάκη στη ... Ροτόντα



ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ

Η θεατρική Θεσσαλονίκη στα χρόνια του '50 αναδύεται μέσα από :

- τις σήλες της θεατρικής κριτικής, τις φωτογραφίες και τα διαφημιστικά καρέ στις εφημερίδες της πόλης : "Μακεδονία", "Ελληνικός Βορράς", "Νέα Αλήθεια", "Δράσις" κ.λπ.
- τα πολυσέλιδα και αξιόλογα κείμενα που αφιερώνει στη θεατρική κίνηση της πόλης η "Τέχνη στη Θεσσαλονίκη", το μηνιαίο δελτίο της "Τέχνης"
- Τα "εφήμερα" αλλά τόσο πολύτιμα ντοκουμέντα: προγράμματα, φυλλάδια, εισιτήρια κ.λπ.
- τις μαρτυρίες των ηθοποιών όπως π.χ.
- της Άλικης Γεωργούλη { "Από τον Λένιν στον Βερσάτος", 1995 }

"... 1954.. Μας είχαν δώσει το κακό θέατρο του Λευκού Πύργου. Ένα παλιό κτίσμα, χωρίς θέρμανση και έχω χιόνιζε ... Τελείωσε η παράσταση, κάτι αναιμικά χειροκροτήματα και άντε όλος ο θίασος για φαί... Στα "Γομάρια". Με πίστωση. Είστι το έλεγχαν το ταβερνάκι δίπλα στο θέατρο... Όταν έβγαινα στο έργο "Ρεβέκα" και έπαιζα την κακιά οικονόμο, μπουμπουκάκι πράγμα. Είκοσι χρόνων, τι χαρά άγρια ήταν αυτή που ένιωθα. Πενήντα ανθρώπους είχε η πλατεία. Οι 20 πλακών τις βρισιές. "Φίδι ... Έμπα μέσα... Στρίγκλα ...!"

Αν ήμασταν σε καλοκαιρινό θέτρο, είμαι βέβαιη πως θα μου πετούσαν πέτρες...

Στη Θεσσαλονίκη τον γνωρίζουν και τον αγαπούσαν τον **Μάνο Κατράκη**. Ωστόσο το θέατρο ήταν άδειο. Ούτε ένας Θεσσαλονίκιος δεν μπορούσε να φανταστεί την πίκρα του Μάνου, την πίκρα όλων μας για την αδιαφορία τους... Το πρώι αγωνία εκεί στο παγωμένο ταμείο του θέατρου να περιμένουμε το κοινό μήπως και κόψει κανένα εισιτήριο να πληρώσουμε τα δωμάτια μας... πρόβες για τα επόμενα έργα... παραστάσεις με άδεια πλατεία..."

Της Έλλης Λαμπέτη { "Η Τελευταία παράσταση. Μια προσωπική αφήγηση" Φρ. Μπιούμπι, 1983} "... 1957... Πηγαίναμε -μετά την παράσταση- στον "Στρατή" ... Φεύγαμε από το θέατρο (Παλλάς) χώρια ο καθένας με την παρέα του, περπατώντας κατά μήκος της παραλίας. Καθόμαστε να φάμε... που είναι ο Τάκης (Χορν); Άφαντος... Και ξαφνικά τον βλέπουμε, στην άλλη άκρη του εσπατορίου να τρώει και να χαρεντίζεται στο τραπέζι της Καλής Καλό, η οποία ήταν σε βεβαιώ μια κούκλα..."

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Πρός το Θεατρόφιλο κοινό.

Γεμάτη χαρά βρίσκομαι κοντά στό κοινό της ίδιας του Βορρᾶ που μού δείχνει πάντα την άγαπη του.

Σας διαβεβαίω δύμας πώς ή δύσπηη αυτή δεν είναι μεινάπλευρος δλλ' άμοιβα. Κι' έτσι άγκαλιασα την είκαρια που μού πορούστηκε από τότε θεατρικό έπιχερματίας κ. Γ. Χατζόκου και ιμάι κοντά σας, για να περάσουμε μαζί ένα χαρούμενο, έστω και μικρό χρονικό διάστημα τού χειμώνος, μισα σε θερμό περιβάλλον χρόνο γείουν κι' εύθυμιας.

Φιλοδοξία μου είναι νώρα σας προσφέρω μια πολιτισμένη κι' έλαφρά ψυχαγωγία μέ διαλεχτά έργα, μέ την προσεγγύην έργασια, και μέ την συμπαράστασι οξιών συνεργοτών, από τη σκηνή τού κομμού αυτού θεάτρου, που βρίσκεται τώρα, ώστε η ίμφαντις μου νά είναι άντραξ τών αύστηρων προσδοκιών σας.

Νά είση ριβιοίσι ότι τόσον έγώ δσσαν και οι συνεργάτες μου θά κάνουμε τό πάν, γιά νά πραγματωποίσουμε δλλ' αιτά, μέ τη δική σας δε άκηνη βοήθεια, θά βασισουμε στην έπιτυχη, και θά περάσουμε ξινωστα της άνιερες νύχτες τού χειμώνα.

"Έτσι φεύγοντας από την ίμωρη αυτή πόλι σας θυπίζω διτή διτή διμοιφώδω δάκωμα μά φορά μέ την δύσπηη κι' έκτιμησι σας.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1960



ΣΑΝ ΕΠΕΦΤΕ Η ΑΥΛΑΙΑ

Και της Σπεράντζας Βρανά ("Τολμώ", 1981)

"... 1959... Κάναμε πρεμέρα φανταστική, δλλ' η αφρόκρεμα της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο κοινό! Μεγάλη ρέντα ο θίασος... αφού θυμάμαι, εκείνον τον κειμώνα, βρε τι χιόνια, βρε τι σκάβανε γύρω από το (Στρατιωτικό) θέατρο. Ο κόσμος ερχόταν σαν τρελός. Μεγάλη επιτυχία είχε η επιθεώρηση "Άναψε το τσιγάρο". Αφού όταν την κατεβάσαμε ο κόσμος ζητούσε να την ξαναπαίξουμε.(..) Στην ίμητική μου που είχε μεγάλη επιτυχία, την παράσταση παρουσίασε ο αγαπημένος μου κονφεραστέ της Θεσσαλονίκης, ο Άλικης Στέας..."

Τα βιώματα, τέλος, όλων μας όταν στα θέατρα της πόλης ανακαλύπταμε έναν άγνωστο θαυμαστό κόσμο: Η πλατεία, τα θεωρεία, η σκηνή, τα παρασκήνια, ο υποβολέας, οι μουσικοί που δημιουργούσαν το ηχόχρωμα της επιθεώρησης, ο προβολέας που έριχνε από μακριά κόκκινες, κίτρινες ή πράσινες ανταύγειες στη σκηνή, οι κουίντες, το διάλειμμα με τις γρανίτες, τα σκηνικά, τα έπιπλα, οι φορεσιές, τα μικρόφωνα κ.λ.π. Ήταν και κάτι σπιγμές μοναδικές όπως π.χ. αυτή με τον Νίκο Σταυρόδη και της Ρένα Ντορ να διακόπτουν την παράσταση στο "Μετροπόλ" για να αναγγείλουν στο κοινό ότι η χώρα μας κέρδισε την προσφυγή για το Κυπριακό στον Ο.Η.Ε....

Και ήταν τέλος η αυλαία που έπεφτε, όταν πλέον όλος ο θίασος είχε βγει επί σκηνής και ο κόσμος ήθελε κι' άλλο γέλιο, θέαμα και μουσική ...

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ που έστω και με παλινδρομήσεις στήριζε με το ζεστό και αυθεντικό χειροκρότημά του την επιθεώρηση και την καλή πρόζα και πολύ αγάπησε και αγαπήθηκε από όλους τους καλλιτέχνες...

ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ της θεατρικής Θεσσαλονίκης του '50 (οι ναοί -θέατρα, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, οι θεατές) εκπέμπει ακόμη μια σαγήνη και αξίζει να διασωθεί στην κιβωτό της συλλογικής μνήμης και της "ψυχής" της πόλης ως σημαντικό ιστορικό αποθησαύρισμα του θεατρικού πολιτισμού της.

ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ



Η αίθουσα του θεάτρου του ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τό δισειών μετά την τελείων ανακαίνιση στην έγκαινοτάτη σήμερον θίασος

KATERINA

1951

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Οικονόμου, "Το κρυφό ρομάντζο" του Σακελλάριου, "Ο Ποπολάρος" του Γρηγόρη Ξενόπουλου από το θίασο της Ελευθέρας Σκηνής

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Ελευθέρας Σκηνής, "Νυμφίος ανύμφευτος" του Κάλντεμπουργκ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: συνεχίζει τις παραστάσεις του ο Θίασος της Ελευθέρας Σκηνής με το ίδιο έργο "Νυμφίος Ανύμφευτος", ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: "Με μισεί η μητέρα μου", ΙΛΙΟΝ: Θίασος Ελευθέρας Σκηνής, "Νυμφίος ανύμφευτος"

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Λεμού "Νυφιάτικο τραγούδι" και από τις 2 του μήνα "Απρόσκλητος μουσαφίρης", ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Θίασος Κατερίνας "Χρυσή μου Ρουθ", ΙΛΙΟΝ: Θίασος Ελευθέρας Σκηνής: "Ξεφορτώθηκα τον πεθερό μου"

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Ελληνικό Χορόδραμα Ραλούς Μάνου - Αγγέλου Γριμάνη) "Εξι λαϊκές ζωγραφιές" και "Το καταραμένο φίδι", ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Χριστοφορίδου-Λάμπρου "Ο κύριος υποψήφιος", ΙΛΙΟΝ: Θίασος Δελούδη-Ξυνού "Φουσκοθαλασσιές" του Δημήτρη Μπόγρη

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λογοθετίδη: "Ταξίδι μετ' εμποδίων" του Μακ Ράιη, ΔΡΑΚΟΥ: Θίασος Τούλας Δράκου: "Πάρτυ στην έκθεση", ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Μπέμπα Δόξα-Σοφία Βερώνη "Γαλάζια κύματα"

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Κώστα Μουσούρη, "Πεγκ, καρδούλα μου" με την Έλλη Λαμπέτη, ΔΡΑΚΟΥ: Θίασος Τούλας Δράκου, "Πώς περνούν οι παντρεμένοι", κωμωδία

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ: Θίασος Τούλας Δράκου, "Πάμε τσάρκα με τη σούστα", ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Κοκκίνη, "Να τι θέλει η Μακεδονία" επιθεώρηση, ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Δόξα-Πατρικίου-Βερώνη, "Ο τρίτος άνθρωπος κι εμείς" επιθεώρηση

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη, "Η Άννα των 1000 ημερών" του Άντερσον, ΔΡΑΚΟΥ: Θίασος Λεμού, "Δεσποινίς 39 ετών" Σακελλαρίου-Πυθαγόρα, ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Κοκκίνη, "Τα βάσανα του Πυθαγόρα", ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Δόξα-Πατρικίου-Βερώνη "Τα κορίτσια εκμοντερνίζονται"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Εθνικού Θεάτρου "Βρυκόλακες" του Ίψεν με τους: Μινωτή, Παξινού, Νέζερ, Χατζηαργύρη, ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Δόξα-Πατρικίου "Η πρώτη αγάπη" του Χατζηαποστόλου, ΟΡΦΕΥΣ: Θίασος Λεμού "Ο έρως θέλει ξύλο" Κωμωδία του Καγιά, ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Ποικαλιών Μπαλέτα κλπ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Μουσικός Θίασος Ρωμαίος και Ιουλιέπτα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ Θίασος Πλατή "Πολιτικά Σκάνδαλα"



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Ο πρωθυπουργός Σοφ. Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικώς

ΜΑΡΤΙΟΣ: Ρευστή κυβερνητική κατάσταση
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Δημοτικές εκλογές

ΜΑΪΟΣ: Παραδίδεται στο πανεπιστήμιο από τους ΑΧΕΠΑ το ομώνυμο νοσοκομείο

ΙΟΥΝΙΟΣ: Καταστέλλεται προσπάθεια για έκρηξη κινήματος
ΙΟΥΛΙΟΣ: Παραιτείται η κυβέρνηση

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Προκρύψονται εκλογές για το Σεπτέμβριο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Εκλογές. Κυβέρνηση Πλαστήρα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Σχηματίζεται διμερής κυβέρνηση υπό τους Πλαστήρα και Βενιζέλο



ΓΙΑΤΙ ΧΤΙΣΤΗΚΕ "ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥΛΑΣ ΔΡΑΚΟΥ,,;

Οι Καλλιτέχνες και ιδιαίτερα οι ήθοποιοι είναι σάν τά πουλιά. Σήμερα έδω, αύριο δάλοι και δινειροπαρμένοι δύπως είναι βλέπουν μπροστά, στό μέλλον, χωρίς βέβαια νά δεχνούν και τό παρελθόν.

Παρελθόν και μέλλον είναι ό αγνωστος θεατής, αύτος ό μεγάλος κριτής πού ανεβάζει ψηλά ή κατεβάζει έναν καλλιτέχνη.

Τό κοινό της θεσσαλονίκης πάντα, απ' τά παλήρα τά χρόνια, άγαπησε κάθε καλλιτεχνική έκδήλωση και ιδιαίτερα θεατρική. Έμπρακτος άποδειξης είναι τό τι κατά τας έπισημους στατιστικάς των Υπουργείων Παιδείας και Έργας σις περισσότεροι έναν άνασλογά με τις άλλες Ελληνικές πόλεις μηδέ της Αθήνας έξαιρουμένης "Ελληνες ήθοποιοι, τραγουδισταί, κλπ. έχουν γεννηθή στή θεσσαλονίκη ή έχουν μεγαλώσει σ' αυτή.

"Ισως αυτό τό πράγμα νά γίνεται για πρώτη φορά γνωστό έπειδή ή Αθήνα με τήν ποιό έντονη ζωή της νά τούς τράβηξε έκει μά, πάντα ή ψυχή τους και ή σκέψη τους φτερουγιάζει έδω στό βορρά.

Πώς άμως νά έρθουν; Μέ ποιόν θίασο; Και πιότερο δέ ποιό θέατρο;

Αύτό τό έρωτημα πρόβαλε πάντα.

Ποιός έπιχειρηματίας θά «αύτοκτονούσε» κάνοντας θεατρική έπιχειρηση και παρουσιάζοντας ένα στριο Συγκρότημα δτων θά άντιμετώπιζε τό Κράτος μέ τήν συντριπτική φορολογία των 43 ο) έπι τών άκαθαρίστων εισπράξεων;

"Επρεπε νά βρεθή ένας άνθρωπος μές απ' τά «σπλάχνα» τού θεάτρου και ν' αποφασίσῃ σγνοώντας τά κέρδη τού έπιχειρηματίου και τού θεάτρων και άρκούμενος στήν άμοιβή τού ήθοποιού.

Αύτός δύναται — καλλιτέχνης είναι ή ΤΟΥΛΑ ΔΡΑΚΟΥ κι' δύναται συμπαραστάτης της δύναται ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ πού δίνουν σήμερα στό εύγενικό κοινό τήν θεσσαλονίκης ένα πολιτισμένο θέατρο στό «Θέατρο ΤΟΥΛΑΣ ΔΡΑΚΟΥ».

K.I. Π. C

1952

Σταματάει "Τ. ΔΡΑΚΟΥ"

Σταματάει "ΙΛΙΟΝ", γίνεται σινεμά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Πλατή "Ολα για τη Σαλονίκη" επιθεώρηση
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Νταντζέλη-Ράλλη "Ο Βαφτιστικός" του Σακελλαρίδη
ΜΑΡΤΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Χατζηχρήστου-Νικολαΐδη "Απ' τα καρφιά"
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Σταρένιου "Παραστραήματα του Άργυρόπουλου",
ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Μανωλίδου-Άρωνη "Το έγκλημα εκείνης της νύχτας"
ΜΑΪΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Μανωλίδου-Άρωνη "Το κουρέλι"

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Μανωλίδου-Άρωνη "Υπόθεσις διαζυγίου", ΜΕΤΡΟΠΟΛ:
Θίασος Καλουτά-Σταυρίδη "Σταρ Ελλάς"

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη "Απόψε στη Σαμαρκάνδη" του Ζαν Ντεβάλ με τη Μελίνα Μερκούρη και
το Δ. Μυράτ, ΕΣΠΕΡΟΣ: Βερώνη και Σία "Απόψε που υπάρχουν τα τάληρα", ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Καλουτά-Νίκου
Σταυρίδη "Η Αθήνα ξενυχτάει"

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Βερώνη-Μαυρέα-Μαυροπούλου "Τρέλες του Βαρδάρη", ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Καλουτά - Σταυρίδη "Οι τρεις
μπαμπάδες"

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ "Οι Απάχηδες των Αθηνών" με το Θίασο Βερώνη και Σία, ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Καλουτά-Σταυρίδη
"Η γυναίκα του δρόμου"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Άδελφών Καλουτά - Σταυρίδη "Φθινοπωρινές τρέλες", ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Μανωλίδου-Άρωνη
"Σονάτα Κρούτζερ"

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Μ. Φωτόπουλου, "Ουδέν αξιοσημείωτον", "Καραντίνα του έρωτα"

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Χριστοφορίδου "Σα θέλει η νύψη και ο γαμπρός"



Απόδειξη παραλαβής χρυσαφικού
που κάθηκε στο "Βασιλικό Θέατρο"

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:

Αμνηστεύονται
οι συνωμότες
του ΙΔΕΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:

Διμερείς ελληνο-
τουρκικές συ-
νομιλίες στη
Θεσσαλονίκη

ΙΟΥΛΙΟΣ:

Ανα-
κίνηση του κυ-
πριακού ζητή-
ματος

Ολυμπιακοί στο
Ελσίνκι

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

Συμπλοκές στη
βουλή

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:

Προεκλογική
και πάλι περίο-
δος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:

Βγαίνει ο Πα-
πάγος με ισχυ-
ρή πλειοψηφία

"Μακεδονία", 22/3/1959

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΛΕΦ. 78.030

ΘΙΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

"Εναρξις την Τρίτην. ΑΠΟΓΕΥΜΑ 6.30. ΒΡΑΔΥΝΗ 9.30.

Ο ΘΗΡΙΟΔΑΜΑΣΤΗΣ

Την παράστασιν θα προλογίστηκε συγγραφέας ΣΤΕΦ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Σημ.: Εισοδία 3€ δύο την έβδομην πρωτομανάτη από ταμείο του θεάτρου

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ «ΜΕΤΡΟΠΟΛ»



Η Καλή Καλό πρωταγωνίστρια
του θίασου Σταυρίδη
"Ελληνικός Βορράς" (23/6/1953)

ΜΑΡΤΙΟΣ:

Πέ-
θανε ο Στάλιν

ΜΑΪΟΣ:

Ο τι-
μάριθμος στα
ύψη. Δια δυο
οκάδες άρτου
θα πρέπει να
διαθέτουν έν-
δεκα και πλέον
χιλιάδες δραχ-
μάς ημερησίως
ήτοι το 1/3 του
ημερομισθίου
των

ΙΟΥΝΙΟΣ:

Οι
εργαζόμενοι εκ-
δηλώνουν την
αγανάκτηση για
την αντιλαϊκή
πολιτική της κυ-
βέρνησης

ΙΟΥΛΙΟΣ:

Απεργούν στην
Αθήνα οι υπάλ-
ληλοι. Γενική
κατακραυγή για
την κατάργηση

1953

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Κούλας Νικολαΐδη "Να τι θα πει Αθήνα"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Κούλας Νικολαΐδη "Αθήνα Χόλυγουντ"

ΜΑΡΤΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Γαβριηλίδη-Δημητρίου "Ανοιξιάτικες τρέλες"

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Κατερίνας "Γάμος με δοκιμή"

ΜΑΪΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Κατερίνας "Όταν η γυναίκα θέλει",

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Σοφία Βέμπο "Συναγερμός στη ... Βέμπο"

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Εθνικού "Ηλέκτρα" με την Παξινού

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Κοτοπούλη, "Η δεσποινίς γυναίκα μου" με τον Μυράτ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Μουσούρη "Η Φάνυ τα κατάφερε"

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Λεμού "Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται" του Σπ. Μελά

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Καλουτά "Πουλιά στον αέρα"

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Μακεδονική Σκηνή "Φουσκοθαλασσίες" του Μπόγρη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Λεμού "Ένας απρόσκλητος μουσαφίρης"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Καλουτά - Σταυρίδη "Απόψε κάνεις μπαμ"

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Λεμού, "Τα αρραβωνιάσματα"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Στολίγκα-Σταυρίδη, "Σκάνδαλα γυναικών"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λαμπέτη, Παπά, Χορν "Η βαθιά γαλάζια θάλασσα"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Λεμού, "Μία κυρία αποχήσασα"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Στολίγκα, Καλό-Μανιατάκη, "Χαρούμενες ώρες"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λαμπέτη-Παππά-Χορν, "Άγαπούλα", Ρομάντζο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Διαμαντοπούλου, σκηνοθεσία Κ. Κουν, "Ένας ήρωας με παντούφλες"

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: ίδιος Θίασος και σκηνοθέτης - "Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν" της Μπέτυ Σμίθ.

1954

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Μάνου Κατράκη, "Ο άνθρωπος του διαβόλου".

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Μάνου Κατράκη, "Ρεβέκα".

ΜΑΡΤΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Ιατρίδη, Λουκά, Διανέλου, "Δολάρια στο δρόμο"

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Κατερίνας, "Η δεύτερη γυναίκα"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λογοθετίδη, "Δελησταύρου και Υιός" του Σακελλάριου

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Κατερίνας, "Μαθήματα ηθικής"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λογοθετίδη, "Δελησταύρου και Υιός"

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λογοθετίδη, "Ένα βότσαλο στη λίμνη" του Σακελλάριου

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Πλατά, "Τρόλεϋ μπας" των Τραϊφόρου-Γιαννακόπουλου

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Κατράκη, "Ο έμπορος της Βενετίας", Σαΐζηρο

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Κατράκη, "Ο έβδομος ουρανός" του Στρογκ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Πλατά, "Άρχισαν τα όργανα"

ΣΠΙΤΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ: Θίασος Γ'. Σ. Σ., "Κορίτσια της παντρειάς" του Σακελλάριου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Μάνου Κατράκη, "Το κορίτσι με το κορδελάκι" του Ν. Περγιάλη

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Πλατά, "Όλα ρόδινα και ωραία"

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: (Μάνου Κατράκη) "Ατμόπλοιο Τζόαν Ντάνβερς"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: (Πλατά) "Μπλε τριαντάφυλλα"

ΠΑΛΛΑΣ: (Λαμπέτη - Παππά - Χορν) "Γαλάζιο φεγγάρι"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: "Τέλιο χωρίς ...δελτίο"

1955

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Γ. Ολυμπίου, "Νύχτα χωρίς ξημέρωμα"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: "Καζαμίας του '55"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Γ. Ολυμπίου, "Τυφλή αγάπη"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Επιθεώρηση "Ιπτάμενος δίσκος"

ΜΑΡΤΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Γ. Ολύμπιου, "Η Γκόλφω"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: "Άγιος γλεντζές"

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Χορν "Πεγκ, καρδούλα μου"

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Λαμπέτη-Χορν-Παπά, "Κουρέλι"

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Γ. Ολυμπίου, "Καινούριοι δρόμοι"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: "Ο φαταούλας"

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Μπαλέτα της Γιουγκοσλαβίας, "Κοπέλια"

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: "Το κορίτσι θέλει θάλασσα", βαριετέ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Φωτόπουλου - Ηλιόπουλου, "Άλλοκοτα κορίτσια" του Σακελλάριου

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Θίασος Κατερίνας, "Κολιτσίδα"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Ρένας Ντορ - Λειβαδίτη, "Πάμε για την Κύπρο"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Κοτοπούλη, "Ντάμα σπαθί"

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Καρούσου "Ο Σαμψών" του Μερνστάιν

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Ρένας Ντορ - Λειβαδίτη "Ομόνοια Πλας"

της ελευθεροτυπίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Πεθαίνει ο Πλαστήρας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Σημαντικό γεγονός η Διεθνής Έκθεση που παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα

ΘΕΑΤΡΟΝ Γ'. Σ.

ΤΗΛΕΦ. 80-826

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

ΑΝΝΑΣ ΚΑΛΟΥΤΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1959

Η ΥΠΕΡΕΠΙΦΕΩΡΗΣ Σ

"ΜΥΣΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ",

Καλλιτεχνική Διεύθυνση ΑΝΝΑΣ ΚΑΛΟΥΤΑ
Χορογράφος Σ. ΧΑΤΖΗΚΟΥ ΑΝΝΑΣ ΚΑΛΟΥΤΑ
Διάλογος Οργάνωσης ΑΝΝΑΣ ΚΑΛΟΥΤΑ
Γ. ΦΙΝΤΑΝΟ Δ. ΒΕΛΜΟΥΣ
Α. ΒΕΛΜΟΥΣ Β. ΔΙΦΙΩΣ
Α. Ηλεκτρόλογος Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Β. Ηλεκτρόλογος Μ. ΚΑΣΣΙΜΗΣ

ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΤΗΛ. 80-826

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1957-1958

Καλ. Διεύθυνσης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ

Η ΥΠΕΡΕΠΙΦΕΩΡΗΣ Σ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΣΤ' ΑΥΤΙ

ΤΟΝ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ν. ΕΛΕΥΣΙΡΙΟΥ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΤΑΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΑΓ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία - Χορογραφία: ΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟ
Σκηνογραφία: ΦΙΝΤΑΝΟ
Διεύθ. Σκην.: Η. ΦΑΡΑΝΤΗΣ
Υπερβολές: ΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΦΑ
Α. Μηχανούς: ΠΑΝ. ΚΙΟΥΡΤΗΣ
Α. Ηλεκτρόλογος: Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Β. Ηλεκτρόλογος: Β. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Ορχήστρας
ΕΥΑΓ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Πλημμύρισε ο Άξιος ενώ σπις Σέρρες σημειώνονται πρωτοφανείς ζημιές

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Έντονες αντιδράσεις από την κατάργηση των τραμ.

ΜΑΡΤΙΟΣ: Επικίνδυνο θανατηφόρο φάρμακο διακινεί κομπογιαννίτης γιατρός σαν θαυματουργό κατά του καρκίνου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Επεκτείνεται το κίνημα Κυπρίων πατριωτών με ογκώδεις διαδηλώσεις

ΜΑΪΟΣ: Όψη Πομπηίας παρουσιάζει ο Βόλος ύστερα από φοβερή σεισμική δόνηση

ΙΟΥΝΙΟΣ: Νέες εκρήξεις συγκλονίσαν την Κύπρο εναντίον των Άγγλων

ΙΟΥΛΙΟΣ: Ένα τεκμηριωμένο πρωτοσέλλιδο άρθρο με τίτλο "Η απάτη της αποκέντρωσης"

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Τοποθετούνται στους δρόμους της πόλης τα πρώτα φωσφορίζοντα σήματα προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας - σκάνδαλο Ζήμενς δημιουργεί πολιτική

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Πλατά “Σχολή σουροκλεμέ”

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Καρούσου “Σκάνδαλο στο γυμνάσιο θηλέων”

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Ντορ-Λειβαδίτη “Κρουαζιέρα” επιθεώρηση

ΣΤΑΔΙΟ Χ.Α.Ν. Λαικό Θέατρο Αρχαίου Δράματος Μουσούρη - Κρινιώ Παππά “Αντιγόνη”

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: “Αι δύο Ορφαναί”

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Ρένας Ντορ - Λειβαδίτη “Ταξιδάκι στο Θερμαϊκό” επιθεώρηση

Χ.Α.Ν. : Θίασος Μουσούρη - Παππά “Η Ερωφίλη”

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Ρένας Ντορ - Λειβαδίτη, “Το κορίτσι του ασανσέρ”

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πλατά, “Ερωτικό κυνήγι”

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Τάσου Κονταξή, “Άυτός είμαι”

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πλατά, “Υπνοβάτης”

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Τάσου Κονταξή, “Μην τα βάζετε με τις γυναίκες”, κωμωδία των Ενσέρ και Βέμπερ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πλατά, “Γαλάζιες τουλίπες”.

1956

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Κονταξή, “Έρως και λεβεντιά”, κωμειδύλλιον του Κοσματόπουλου.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πλατά, “Χριστουγεννιάτικες Νύχτες”

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Κονταξή, “Θανασάκης ο πολιτευόμενος” των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πλατά, “Παντρεύω τη γυναίκα μου”

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Κατερίνας, “Το πρώτο ψέμα”, κωμωδία του Γ. Ρούσου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πλατά, “Γαμπρός εν όψει”

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Κατερίνας, “Η όγδοη γυναίκα” του Σαβουάρ

Λ. ΠΥΡΓΟΥ: Θίασος Μάνου Κατράκη, “Ο μονοσάνδαλος”, κωμωδία

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Μάνου Κατράκη, “Το τέλος του ταξιδιού”

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Ηλιόπουλου-Φωτόπουλου, “Στραβοτιμονιές” του Φωτιάδη

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Σοβιετικά μπαλέτα, “Μπεριόσκα”

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Μουσική Θεατρική εταιρεία, “Λόρδοι, λόρδα και δολάρια”, επιθεώρηση

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Φωτόπουλου-Ηλιόπουλου, “Γάντι και σαρδέλα”, του Τσιφόρου

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Βίλμας Κύρου, “Νυκτερινή επίσκεψις”, κωμωδία

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Μουσική Θεατρική Εταιρεία, “Καλησπέρα καρά”, επιθεώρηση

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Βίλμας Κύρου, “Οι μαιτρέσσες του μπαμπά” του Ζακ Ντυβάλ.

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Μουσική Θεατρική Εταιρεία, “Χωρίς λεφτά” των Σακελλάριου- Γιαννακόπουλου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Το Βαριετέ της Μόσχας

ΕΣΠΕΡΟΣ: Θίασος Βίλμας Κύρου, “Ο υπερφυσικός μπεμπές”, φάρσα

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Μουσική Θεατρική Εταιρεία, “Ολα σπάστα”, επιθεώρηση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Άλεκου Άλεξανδράκη, “Πικ-νικ” του Ουίλιαμ Ιγκ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Εθνική Λυρική Σκηνή, “Λουκία”

Παραμένει ανοιχτό μόνο το Στρατιωτικό κατά το Δεκέμβριο.

ανωμαλία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Η Ελλάδα ζητάει την αυτοδιάθεση των Κυπρίων. Οξύνονται οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Πεθαίνει ο Παπάγος. Ο Καραμανλής σχηματίζει νέα κυβέρνηση και την ορκίζει

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Δρομολογούνται εκλογές για τον Απρίλιο. Ένοπλα τμήματα της ΕΟΚΑ κτυπούν τους Άγγλους στην Κύπρο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Άυξανεται η τιμή του λαδιού από 21 δρ. σε 25. Κατάσταση ανάγκης σε όλη την Κύπρο

ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΣΠΕΡΟΣ

ΘΙΑΣΟΣ ΤΗΛ. 20-76

ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΤΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΡΙΝΗ 1955



ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: Ε. ΖΑΜΙΔΟΥ

ΚΑΘΗΝΕΡΙΝΣ 2 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 6.30 ΒΡΑΔΙΝΗ Θ

ΘΕΣΕΙΣ ΗΡΙΩΜΗΜΕΝΑΙ



To “Βασιλικό” στη δεκαετία 1950-1960

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: Διαλύεται η βουλή και προκηρύσσονται εκλογές

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Εκλογές και βγαίνει η ΕΡΕ

ΜΑΡΤΙΟΣ: Σε κρίσιμη φάση το κυπριακό με τους Άγγλους να ζητούν όλες τις εξουσίες

ΜΑΪΟΣ: Διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη - Αθήνα για τα εγκλήματα των Άγγλων στην Κύπρο. Απαγονίζουν Καραολή και Δημητρίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ: Τουρκικές ωμότιτες στην Κύπρο

ΙΟΥΛΙΟΣ: Καταστροφικός σεισμός στη Θήρα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Καταβάλλονται προσπάθειες για την ίδρυση δημοτικού θεάτρου στο κέντρο της πόλης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Η Διεθνής Έκθεση κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες. Νέοι απαγονισμοί νεαρών κυπρίων πατριωτών από Άγγλους.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Η Αγγλία επιτίθεται κατά της Αιγύπτου Μεραρχίες ρωσικού στρατού βαδίζουν κατά της Βουδαπέστης. Ολυμπιακοί αγώνες στη Μελβούρνη



1957

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Λειτουργεί μόνο το Στρατιωτικό

Στις 25 Ιανουαρίου εμφανίζεται η αίθουσα Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Αττική Σκηνή) "Ο Ταρτούφος" του Μολιέρου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ε.Μ.Σ. Αττική Σκηνή, "Νύχτες οργής" του Σαλακρού

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ε.Μ.Σ. Αττική Σκηνή, "Τα παντρολογήματα" του Γκόγκολ

Το κάθε έργο της ΕΜΣ παίζεται κατά μέσο όρο δύο βδομάδες

Προς το τέλος του Μάρτη κλείνει η Σκηνή και πάλι το Στρατιωτικό αντιστέκεται προβάροντας κάθε εβδομάδα διαφορετικό έργο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Σοβιετικά μπαλέτα Ιγκόρ Μωϋσέφ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Διεύθυνση Πλατά, "Ζήτω το ρωμέικο"

ΘΕΑΤΡΟ Ρ.Σ.Ε.Δ.Β.Ε. (εμφανίζεται στις 10 Απριλίου),

"Φωτεινή Σάντρη" του Ξενόπουλου

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Το βαριετέ της Αθήνας, διεύθυνση Ζουλ Καστοριάδη

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λαμπέτη-Χορν,

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θέατρο Τέχνης, "Ο κύκλος με την κιμωλία" του Μπρεχτ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Αντιγόνης Βαλάκου, "Η κληρονόμος"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μ. Λώρη, "Τα χαρέμια του μαχαραγιά", οπερέττα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Αρχίζει το Θέατρο Πάρκου με Ζαρούκα και το Νέον Θέατρον

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Βαλάκου, "Το μελτεμάκι" του Χορν

ΠΑΡΚΟΥ: Το Νέον Θέατρον, "Το παιχνίδι του έρωτα", κωμωδία

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: "Άν η καρδιά πονά"

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Το Βαριετέ της Αθήνας

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Ντίνου Ηλιόπουλου, "Παλάπια στην άμμο" του Φωτιάδη

ΠΑΡΚΟΥ: Το Νέον Θέατρον, "Η ωραία μπαλωματού", κωμωδία

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Καλής Καλό, "Γαρύφαλλο στ' αυτή", επιθεώρηση

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Α. Αλεξανδράκη, "Ηταν όλοι τους παιδία μου" του Άρθουρ Μύλερ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Θίασος Αλεξανδράκη, "Ο ανακριτής έρχεται" του Πρίσλεϋ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Καλής Καλό, "Νύχτες της Αθήνας"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

Το "ροκ εντ ρολ" κατέκτησε τη Θεοσαλονίκη και απειλεί τα πάντα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Ο Μακάριος στην Αθήνα. Κυριαρχεί το σύνθημα "Κύπρος - Ένωσις"

ΜΑΪΟΣ: "Απεργιακά κινητοποιήσεις εις ολόκληρον την χώραν" με αιτήματα την αύξηση των ημερομισθίων και την πλήρη αποκέντρωση όλων των οργανισμών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τεχνητό δορυφόρο προηγηθέντες κατά πολύ των Αμερικανών

ΘΕΑΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ (21-350): Θέατρον Τέχνης Καρόλου Κούν. Σήμερον δύο παραστάσεις τεθέντες του Ιερού του Μπέρτολτ Μπέρτχ «Ο καλός άνθρωπος» του Σέλεσσεν. 'Απογευματινή ώρα 7.30. Βραβευτή ώρα 10.

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Τηλέφ. 80—333. Θίασος Ντίνου Ηλιόπουλου. Σήμερον δύο παραστάσεις της κωμωδίας των Τσιφόρου—Βασιλειάδη «Η κυρία του κυρίου». Απογευματινή ώρα 7.15, βραβιωνή 10.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Τηλ. 80—826: Μουσικής θίασος "Αντρας Καλουτά. Σήμερον δύο τελευταίες παραστάσεις, ή υπερεπιθεώρησης «Λαζός και ξέσωσις». Την Τρίτη πρωστής έπιθεωρήσεως «Η Νέα δουλειά» ώρα φόρεων.

"Ελληνικός Βορράς", 19/7/1959

1958

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Θίασος Αλεξανδράκη, "Μα ζήσουν τα φτωχόπαιδα"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ: Θίασος Καλής Καλό, "Ερωτική περιπέτεια", κωμωδία

Ρ.Σ.Ε.Δ.Β.Ε.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, "Η θυσία", δράμα του Πωλ Κλοντέλ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ρ.Σ.Ε.Δ.Β.Ε.: Θίασος Καλής Καλό, "Το δόγμα της γυναίκας".

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θέατρο Θεσσαλονίκης - με το ίδιο έργο

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Καίτης Λαμπροπούλου-Δήμου, "Ο πρωτευουσιάνος"

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: ίδιος θίασος, "Οταν οι γυναίκες αγαπούν"

Ρ.Σ.Ε.Δ.Β.Ε.: ίδιος θίασος, "Μασκαράτα"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: ίδιος θίασος, "Αι δύο κυρίαι Κάρολ"

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Δ. Μυράτ, "Η λυσασμένη γάτα" του Τ. Ουίλιαμς

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: ίδιος θίασος, "Το ερωτικό κυνήγι"

Ρ.Σ.Ε.Δ.Β.Ε.: ίδιος θίασος, "Η δικηγορίνα και ο άνδρας της"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Σταυρίδη-Βλαχοπούλου, "Άλλος για το φεγγάρι"

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ: Θίασος Μυράτ, "Ιφιγένεια εν Ταύροις"

ΘΕΑΤΡΟ Ρ.Σ.Δ.Ε.Β.Ε: Θίασος Θεσσαλονίκης, "Φωτεινή Σάντρη" του Ξενόπουλου

ΠΑΛΛΑΣ: Κ. Μουσούρη, "Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ"

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θέατρο Τέχνης, "Η Αυλή των Θαυμάτων" του Καμπανέλλη

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 60-30

ΘΙΑΣΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑΤ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α': 1957—1958

ΒΟΥΛΑ ΖΟΥΜΠΟΛΑΚΗ

ΙΩΡΔΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΔΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΝΗΡΑΞΙΣ

ΚΟΥΛΗ ΣΤΟΛΙΓΚΑ

Δ. ΨΑΘΑ

ΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ

ΕΚΗΝΟΕΣΙΑ · ΒΥΡΩΝΑ ΠΑΛΛΗ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΒΟΥ ΚΕΒΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΩΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΗΣ • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. ΑΓΑΝΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΤΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΟΔ. ΜΗΜΑΤΙΔΗΣ

ΛΙΓΟΥΡΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΕΠΟΥΖΟΥΝΤΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ '58

Τρεις ακριβώς μήνες μετά την εκτόξευσή του κατέπεσε ο Σπούτνικ

Η Κάλλας εγείρει μέγα πρόβλημα στην Ρώμη με την άρνησή της να μην εμφανιστεί σε παράσταση που είχε προγραμματισθεί

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:

Εκτοξεύεται στις 2 Φεβρουαρίου και ο πρώτος αμερικανικός τεχνητός δορυφόρος με το όνομα "Εξερευνητής"

ΜΑΡΤΙΟΣ: Παραιτείται ο Καραμανλής

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Βίλμας Κύρου, "Ο Πραματευτής" του Ρούσου
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ: Θίασος Σκιαδά-Λυκιαρδοπούλου, "Άλλοι για νοβοκαΐνη"

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θέατρο Τέχνης, "Πρόσωπα και μάσκες"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Βίλμας Κύρου, "Η αδελφή μου και εγώ" του Βερνέιγ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Σκιαδά-Δούκα, "Στουρνάνα 288" των Τραϊφόρου-Βασιλειάδη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Βίλμας Κύρου, "Σ' ερωτεύθηκα στα όνειρά μου"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: ίδιος θίασος και ίδιο έργο

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ: Θέατρο Τέχνης, "Δωδεκάπτη νύχτα" του Σαΐζηπρ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Βίλμας Κύρου, "Ο καλός στρατιώτης Σβέικ"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Σκιαδά κλπ., "Άνθρωπος παλιάνθρωπος" των Τραϊφόρου-Βασιλειάδη

ΠΑΡΚΟΥ: Θέατρο Τέχνης, "Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι"

του Τζων Πάτρικ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λαμπέτη-Χορν, "Το νυφικό κρεβάτι"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Μ. Φωτόπουλου, "Ο καλός στρατιώτης Σβέικ"

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Μ. Κατράκη, "Ηλίθιος"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Σκιαδά κλπ., "Μια κυρία απυκήσασα" των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Μάνου Κατράκη, "Βασίλισσα Άμαλία" του Ρούσου

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΑΤΡΟ, "Λοκαντιέρα" του Γκολντόνι

Ρ.Σ.Ε.Δ.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, "Κόμησσα και καμαριέρης" κωμωδία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Ελεύθερο Θέατρο, "Τα όνειρά μας" του Ούγκο Μπεκ

Ρ.Σ.Ε.Δ.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, συνεχίζεται το ίδιο έργο

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Σπεράντζας Βρανά, "Ο δορυφόρος γυρίζει" επιθεώρηση



1959

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Ορέστη Μάκρη, "Ο Ηλίας του 16ου", των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Σπεράντζας Βρανά, "Δεν τα χάνει ο Ρωμηός", επιθεώρηση του Ν. Λώρη

Ρ.Σ.Ε.Δ.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, "Πειρασμός" του Ξενόπουλου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Σπεράντζας Βρανά, "Άναψε το τσιγάρο"

Ρ.Σ.Ε.Δ.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, "Το φως του γκαζιού"

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: ίδιος θίασος, "Δευτέρα παρουσία" του Λώρη

Ρ.Σ.Ε.Δ.: ίδιος θίασος, ίδιο έργο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Λάμπρου Κωνσταντάρα, "Ο θηριοδαμαστής" του Φωτιάδη

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Σπεράντζας Βρανά, "Όλοι για το Πρόπο"

Ρ.Σ.Ε.Δ.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, "Το ρομάντζο" του Σέλντον

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Λάμπρου Κωνσταντάρα, "Το κονσέρτο"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: "Πολυγαμία" του Ξενόπουλου

Ρ.Σ.Ε.Δ.: Θέατρο Θεσσαλονίκης, "Το φως του γκαζιού"

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Κατερίνας, "Η θεατρίνα", Σώμερσετ Μωμ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Άννας Καλουτά, "Κέφι, τέφι και τραγούδι"

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Γ. Ολύμπιου, "Έρως μετ' εμποδίων", κωμωδία

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Γ. Ολύμπιου, "Μικρός Φαρισαίος" του Ψαθά

ΠΑΡΚΟΥ: Θέατρο Τέχνης, "Ματωμένος Γάμος" του Λόρκα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Άννας Καλουτά, "Λαός και εξουσία" επιθεώρηση

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Ντίνου Ηλιόπουλου, "Φωνάζει ο κλέφτης" του Ψαθά

ΠΑΡΚΟΥ: Θέατρο Τέχνης, "Πέντε εικόνες"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Ζωζώ Σαπουντζάκη, "Η μάνα μου με δέρνει", επιθεώρηση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λογοθετίδη, "Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος" του Φωτιάδη

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος επιχειρήσεων Χατζώκου, "Τριάντα κότες και ένας κόκορας"

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Ν. Χατζίσκου, "Καπετάν Μιχάλης" του Καζαντζάκη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ '58

Διαλύεται η βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις 11 Μαΐου

ΜΑΪΟΣ

Τις εκλογές κέρδισε η ΕΡΕ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Νέα όξυνση παραπρείται στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας με αφορμή το Κυπριακό

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο Μακάριος ζητεί επέμβαση του ΟΗΕ μπροστά στο νέο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το Κυπριακό και πάλι στην πρώτη γραμμή της εξωτερικής πολιτικής

ΜΑΡΤΙΟΣ

Προετοιμασία για επερχόμενες δημοτικές εκλογές

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Εκλογές

Ο ασύλληπτος δράκος σκορπίζει τρόμο

ΜΑΪΟΣ: Τα σορτς και τα ντεκολτέ επέθησαν υπό διωγμό στο Ισραήλ

ΙΟΥΝΙΟΣ: Ανακονώνεται το κείμενο μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ περί της χορηγήσεως πυρηνικών όπλων

ΙΟΥΛΙΟΣ: Σφοδρή καταιγίδα μεταμορφώνει τους δρόμους σε κοίτη ποταμού

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Στο στάδιο της ΧΑΝ θα δοθεί συναυλία της συμφωνικής ορχήστρας της Ν. Υόρκης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Ρωσικός πύραυλος καρφώνεται στη Σελήνη

"Η Ρωσία έχει εξα-



Θεόφραστος Σακελλαρίδης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΕΤΡΟΠΟΛ: Θίασος Μίμη Φωτόπουλου "Ο Φανούρης και το σόι του" των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Ζωζώ Σαπουντζάκη "Η μάνα μου με δέρνει" επιθεώρηση

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Λογοθετίδη "Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος" του Φωτιάδη

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος επιχειρήσεων Χατζώκου "Τριάντα κότες και ένας κόκορας"

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος επιχειρήσεων Χατζώκου "Καπετάν Μιχάλης" του Καζαντζάκη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ: Μουσικός Θίασος, "Δρόμο για τη σελήνη, ολοταχώς για την ειρήνη" επιθεώρηση

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ή ΔΕΘ: Θίασος νέου θεάτρου, "Τρισεύγενη" το δράμα του Κ. Παλαμά (πρεμιέρα 6 Νοεμ.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Μουσικός Θίασος επιχειρήσεων Χατζώκου, "Μαντουμπάλα" των Βασιλειάδη και Ν.

Ελευθερίου.

σφαλίσει πλεονεκτήματα γοήτρων"

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Σε 1.350.000 αυξήθηκαν οι επισκέπτες της ΔΕΘ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:

Πρωτοφανής σε ένταση νεροποντή προκαλεί πλημμύρες. Σκεύη και έπιπλα στους δρόμους.

1960

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Κατράκη, "Φουέντε οβεχούνα"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Γ. Χατζώκου, "Κουρσάρος της Αθήνας"

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Γ. Χατζώκου, "Ερωτά μου κατεργάρη", "Χαρούμενες νύχτες"

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Γ. Χατζώκου, "Γυναίκες, γλέντι και κρασί", Θίασος Ν. Σταυρίδη, "Ο χρυσός και ο τενεκές"

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Νίκου Σταυρίδη, "Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος" του Φωτιάδη

ΜΑΪΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Θίασος Ντίνου Ηλιόπουλου "Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος" των Τσιφόρου-Βασιλειάδη

ΠΑΛΛΑΣ: Νέον Θέατρον "Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια" του Κασόλα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Μίμη Φωτόπουλου "Δον Καμίλο" του Πατατζή

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Μουσικός Θίασος Κούλη Στολίγκα "Μοντέρνες γυναίκες" Πρετεντέρη-Γιαλαμά

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Συνεχίζονται οι παραστάσεις του παραπάνω έργου

ΠΑΡΚΟΥ: Καρόλου Κουν "Ευρυδίκη" Ζαν Άνουιγ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΠΑΡΚΟΥ: Καρόλου Κουν, "Γλυκό πουλί της νιότης" του Τ. Ουίλιαμς

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Στολίγκα "Άρχισαν τα όργανα"

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Μπάρκουλη-Λαζαρούλου, "Τόπο στα νιάτα"

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Κούλη Στολίγκα, "Ο κοσμάκης σπάει κέφι"

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: (Μαριονετών)

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Χατζηχρήστου, "Φέρυ μπωτ" επιθεώρηση

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΑΛΛΑΣ: Θίασος Τζένης

Καρέζη, "Ηταν ένα κουτό κορίτσι" του Καμπανέλη

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Θίασος Μαίρης Αρώνη, "Η Μαίρη τα λέει όλα" του Ψαθά

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ: Νέα Σκηνή

Κώστα Λειβαδέα, "Τσάι και συμπάθεια" του Άντερσον

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ: Μαίρης Αρώνη, "Μαντώ Μαυρογένους" του

Ρούσσου

ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ «ΠΑΛΛΑΣ»

Ο ΘΙΑΣΟΣ ΛΑΜΠΕΤΗ-ΧΩΡΝ

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μία σκηνή του έργου με την "Ελληνή Λαμπετή και τον Τόκη Χώρν". Ενσερβετό έργο το οποίο παραστάθηκε τον ίδιο ημέρα με την παράσταση της τοπικής ομάδας της Βίλας Παλλασ, ένα διάσημο θέατρο της Αθηναϊκής περιοχής. Η Λαμπετή, η Χώρν και ο Τόκης ήταν τρεις γυναίκες που ζούσαν στην πατρίδα της Αργολίδας και άσκησαν μεγάλη επιρροή στην πολιτιστική ζωή της περιοχής. Το έργο αποτελείται από δύο μέρη: Την πρώτη φάση, η Λαμπετή παραστάθηκε με την ομάδα της στην πατρίδα της, η Αργολίδα, όπου ζούσε με την Χώρν και τον Τόκη. Το δεύτερο μέρος της παράστασης παραστάθηκε στην Αθήνα, όπου η Λαμπετή ήταν γνωστή για την επιρροή της στην πολιτιστική ζωή της περιοχής.

"Ελληνικός Βορράς", 16/4/1957



ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ Γ.'Σ.Σ.

ΤΗΛΕΦ. 80-826

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΤΖΟΚΟΥ

Η ΥΠΕΡΕΠΙΦΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΝΥΧΤΕΣ (ΤΟΥ 60)

ΜΕ ΤΗΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Κακλ. Δημος: ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ
Δημοφιλέστερος: ΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
Χαρογραφος: Γ. ΚΟΥΜΑΡΙΔΗΣ
Συνεργάτες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΤΤΑΝΟΣ
Τηνεβούλες: ΜΗΝΗΣ ΒΕΡΜΑΤΟΣ
Πλαταράδες: Γ. ΙΩΑΝΝΗΑΣ
Φροντίδες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΡΑΤΖΗΣ





Δημήτρης Χορν - Έλλη Λαμπέτη

ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Συνέντευξη στη Θεοδώρα Αυγέρη

ΙΑΚΟΒΟΣ ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΣ, θιασάρχης-ηθοποιός



H συνεργασία του Ιάκωβου Λεβισιάνου και της Αγγελικής Τριανταφυλλίδη στο "ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές προσπάθειες, που προηγήθηκαν του Κ.Θ.Β.Ε., για τη δημιουργία ντόπιων θεατρικών επαγγελματικών σχημάτων. Άναμνήσεις πολλές, διάσπαρτες φωτογραφίες παραστάσεων, περασμένων δεκαετιών της Θεσαλονίκης «Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα μου θεατρικά βήματα τα έκανα πριν τον πόλεμο, με δάσκαλο τον Κυριαζή Χαρατσάρη, ο οποίος ωστόσο δεν είχε αναγνωρισμένη σχολή. Μεταπολεμικά, γύρω στα 1947, κατέβηκα στην Αθήνα. Επειδή δεν μου είχαν αναγνωρίσει το πτυχίο από τη σχολή του Χαρατσάρη, έδωσα εξετάσεις, ως εξαιρετικό ταλέντο, στην αρμόδια επιτροπή παραχώρησης επαγγελματικών αδειών. Στις εξετάσεις αυτές πρώτευσα. Τότε ο Τσιφόρος με σύστησε στον Βασίλη Αργυ-

ρόπουλο στου οποίου το θέατρο είχα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ξεκίνησα με ένα έργο του Μοραΐτην ενώ έπαιξα και αρκετά έργα ελλήνων συγγραφέων, όπως για παράδειγμα, "Η Υπαίθρος Ελλάς", των Σακελλάρη- Γιανακόπουλου. Στο θέατρο του Αργυρόπουλου έπαιξα για έναν περίπου χρόνο, μέχρις ότου έγινε εναντίον μου μια καταγγελία επειδή δεν είχα αναγνωρισμένο πτυχίο. Έπεσαν κυριολεκτικά να με φάνε... Άναγκαστηκα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη αφού λόγω των μεγάλων εξόδων δεν μπορούσα να μείνω άλλο στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη μπαίνω στη σχολή του "Κοπανά", στο Κρατικό Ωδείο, για έναν περίπου χρόνο. Κατά το 1950 πήρα το πτυχίο το οποίο έστειλα στην Αθήνα για την παραχώρηση της οριστικής άδειας».

“ΘΕΡΙΝΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ”

Εκείνη την περίοδο είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη ο θίασος του Παρασκευά Οικονόμου, με ογδόντα άτομα. Ζητούσαν ηθοποιό για κάποια σκέτες. Ήρθε ο Χατζώκος στο σπίτι και μου είπε ότι ζητούσαν κάποιον που θα μπορούσε να μιλά άνετα, να χορεύει, να κάνει φινάλε. Εγώ δέχτηκα και έτσι μπήκα στο Μακεδονικό Θέατρο. Ο Οικονόμου ενθουσιασμένος από τα φινάλε μου και τη φωνή μου, μου ζήτησε να παίξω σε οπερέτες. Εγώ δεν του χάλασα χατίρι και ανεβάσαμε τα “Μοντέρνα Κορίτσια” του Σακελλαρίδη και το “Άν Ήθελες και Συ”. Εγώ ήμουν ο τενόρος και πριμαντόνα η Μπαούρη. Τα είχαμε πάει περίφημα, είχε γίνει χαμός. Δεν συνέχισα όμως επειδή δεν είχα καμιά εμπιστοσύνη στο μουσικό θέατρο. Προτιμούσα περισσότερο την πρόζα. Όταν έπαψα να ασχολούμε με τις οπερέτες, δημιούργησα το 1953 δικό μου θίασο, τη “Μακεδονική Σκηνή”. Στεγαζόμασταν στο “Ολύμπιον”, στον έβδομο όροφο, σε ένα χώρο που αρχικά δεν είχε τίποτα που να θυμίζει θέατρο. Άναγκαστήκαμε να φτιάξουμε καμαρίνια και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο για τις παραστάσεις. Αρχικά δεν υπήρχε ασανσέρ και το κοινό αναγκάζταν να ανεβαίνει επτά πατώματα για να καταλήξει στο θέατρο. “Τόπος στα νιάτα”, “Σκάνδαλο στο Γυμνάσιο Θηλέων”, “Μαλιά κουβάρια” του Λάσκαρη, η “Δράκαινα” και οι “Φουσκωθαλασσίες” του Μπόγηρη ήταν το ρεπερτόριο μας. Ο κόσμος έφευγε καταγοητευμένος από τις παραστάσεις. Άργότερα όμως, έπειτα από δύο καλοκαίρια, ανέλαβε ο Χατζώκος. Εκείνος είχε τα οικονομικά μέσα, σκέπασε το “Ολύμπιον” που μέχρι τότε ήταν θερινό, ενώ παράλληλα τοποθέτησε ασανσέρ...”

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την ίδρυση του Θεάτρου Θεσσαλονίκης, το 1957, ο Ιάκωβος Λεβισιάνος συνεργάστηκε με τον θίασο του Γ' Σώματος Στρατού που στεγαζόταν στο Στρατιωτικό Θέατρο. Εντύπωση προκαλεί η ανάγνωση των προγραμμάτων ορισμένων παραστάσεων, στις οποίες την υπογραφή των σκηνικών είχε βάλει ο Κώστας Βουτσάς. Ο Βουτσάς βέβαια έπαιζε και ως ηθοποιός στον θίασο, μαζί με τον Γιώργο Κάππη, την Αλεξάνδρα Δέλτα, τη σύζυγο του Γιάννη Μπέρτου, του καλλιτεχνικού διευθυντή του θέατρου, τον Γκόπη, τη Λεπενιώτου. Συχνά εμφανίζταν σε μικρούς ρόλους, ερασιτεχνικά, και η σύζυγός του Ιάκωβου Λεβισιάνου, η Ισμήνη.

“ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Είκε προηγηθεί η συνεργασία την περίοδο της Κατοχής, σ' έναν ερασιτεχνικό θίασο που έδινε παραστάσεις για την Πρόνοια, της απόφασης του Ιάκωβου Λεβισιάνου και της Αγγελικής Τριανταφυλλίδη να δημιουργήσουν από κοινού ένα θέατρο. Η Αγγελική Τριανταφυλλίδη, μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές μορφές της πόλης, μαθή-

τευσε κοντά σε μεγάλους δασκάλους, όπως τον Ροντίρη και τον Κοπανά. Υπήρξε συμμαθήτρια και πολύ καλή φίλη της Μελίνας Μερκούρη, την οποία φιλοξενούσε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Θεσσαλονίκη.

“Επιλέξαμε μερικούς από τους μαθητές της Τριανταφυλλίδη από τη δραματική σχολή της στο Μακεδονικό Ωδείο και ξεκίνησαμε το “Θέατρο Θεσσαλονίκης”. Ο Μωραϊτόπουλος και ο Βεντουράτος ήταν από τους πρώτους που προσλάβαμε. “Καρατερίστα” μας ήταν η Κυριαζίδου ενώ στο θίασο

ανήκε και ο Γιάννης Γακδής. Όταν πρωτοεικόναμε, σκεφτήκαμε να παίξουμε στο θεατράκι του Ραδιοφωνικού Σταθμού, στη Λεωφόρο Στρατού. Είχαμε μάλιστα συμφωνίσει, ότι θα έχουμε πάντοτε την καλή διάθεση να δίνουμε παραστάσεις, ξεχωριστές, και για το στρατό. Κάθε μέρα παίζαμε για το κοινό της πόλης και μια φορά στις δεκαπέντε ή στις είκοσι ημέρες παίζαμε για τους στρατιώτες. Οι παραστάσεις ήταν πετυχημένες, ο κόσμος ερχόταν με όλη την καλή διάθεση να δει όχι μόνο κωμωδία αλλά και δράμα.”

<p>Nά κάτι πού δέν λείπει από κανένα σπίτι.</p>  <p>Είναι ύπεροχο.....</p>	<p>ΘΕΑΤΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Λεωφ. Στρατού - Στάσις Στρατηγείου</p> <p>LADISLAU BUS FÉKETE</p> <p>ΚΟΜΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ</p> <p>Σε 4 πράξεις</p> <p>Σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Σκηνογραφία: ΚΩΣΤΑ ΛΗΜΠΤΡΙΔΗΣ Μουσική έπιμέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΑ</p> <p>ΔΙΑΝΟΜΗ</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Κόνης Μαράσην</td> <td>Βασιλής Μαλούνος</td> </tr> <tr> <td>Κουκάτια (Έγκεια των)</td> <td>Σάνιλα Δημητρίου</td> </tr> <tr> <td>Κατέρχα (Κίνη των)</td> <td>Άγγελική Τριανταφυλλίδη</td> </tr> <tr> <td>Γιάννης (Κουμαράνης)</td> <td>Ιάκωβος Λεβισιάνος</td> </tr> <tr> <td>Κόνης Ζώρζ</td> <td>Νέλλιαν Μωραϊτόπουλος</td> </tr> <tr> <td>Κλάρη</td> <td>Πόλη Κόνιουν</td> </tr> <tr> <td>Ρεπορτέρ</td> <td>Νίκος Δαγδόπουλος</td> </tr> <tr> <td>Φρονκίσκος</td> <td>Θέοδωρος Ριζούνης</td> </tr> <tr> <td>Γιωργιανάτες</td> <td>Γιάννης Περησούλης</td> </tr> </tbody> </table>	Κόνης Μαράσην	Βασιλής Μαλούνος	Κουκάτια (Έγκεια των)	Σάνιλα Δημητρίου	Κατέρχα (Κίνη των)	Άγγελική Τριανταφυλλίδη	Γιάννης (Κουμαράνης)	Ιάκωβος Λεβισιάνος	Κόνης Ζώρζ	Νέλλιαν Μωραϊτόπουλος	Κλάρη	Πόλη Κόνιουν	Ρεπορτέρ	Νίκος Δαγδόπουλος	Φρονκίσκος	Θέοδωρος Ριζούνης	Γιωργιανάτες	Γιάννης Περησούλης	<p>Χαρούμενο πρόσωπο Εύρωστο παιδί¹ Μόνο μέ.....</p>  <p>ΦΩΣΦΩ ΠΤΑΥΛΙΔΟΥ</p>
Κόνης Μαράσην	Βασιλής Μαλούνος																			
Κουκάτια (Έγκεια των)	Σάνιλα Δημητρίου																			
Κατέρχα (Κίνη των)	Άγγελική Τριανταφυλλίδη																			
Γιάννης (Κουμαράνης)	Ιάκωβος Λεβισιάνος																			
Κόνης Ζώρζ	Νέλλιαν Μωραϊτόπουλος																			
Κλάρη	Πόλη Κόνιουν																			
Ρεπορτέρ	Νίκος Δαγδόπουλος																			
Φρονκίσκος	Θέοδωρος Ριζούνης																			
Γιωργιανάτες	Γιάννης Περησούλης																			



ΕΡΙΠΟΥ ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΚΕΡΑΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ι. ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΣ

Καπετσιδηνούρης: Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Συμπράξις: Η. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ



Ο Ιάκωβος Λεβισιάνος με τη σύζυγό του Ισμήνη μπροστά στο "Ολύμπον" το 1953, χρονιά που ίδρυσε την Μακεδονική Σκηνή.

Η αίθουσα της Λεωφόρου Στρατού άνετα χωρούσε διακόσια με διακόσια- πενήντα άτομα. Το "Θέατρο Θεσσαλονίκης" αρκετές φορές έδωσε παραστάσεις και στο υπόγειο του τωρινού "Σινέ", δίπλα στον Έσπερο. Οι αποχετεύσεις όμως και οι υδρορροές που περνούσαν μέσα από το θέατρο "χαλούσαν" τον κόσμο.

"Τα έργα που παίζαμε ήταν από αυτά που συνήθως πρότεινε η Αγγελική. Για παράδειγμα "Το Φως του Γκαζιού" και το "Οι Δύο Κυρίες Κάρολ" είχαν προταθεί από την Αγγελική κατόπιν μάλιστα προτροπής του ίδιου του Καρόλου Κουν. Καθόλη τη θητεία μου στο "Θέατρο Θεσσαλονίκης" έπαιξα περί τα τριάντα έργα, κάθε χρόνο ανεβάζαμε τέσσερα με πέντε έργα. Από τα πιο πετυχημένα ήταν "οι Δύο Κυρίες Κάρολ", η "Σκάλα" του Νικονέμη, του Ξενόπουλου ο "Πειρασμός" και η "Δράκαινα" του Μπόγλη. Εκείνο βέβαια που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το "Φως του γκαζιού". Όταν κατέβαινα στην αγορά και με αναγνώριζαν οι καταστηματάρχες που έβλεπαν τις παραστάσεις, με εξυπηρετούσαν στα μαγαζιά τους και φώναζαν: "Το φως του γκαζιού, Το φως του γκαζιού !!!

'Όταν εγώ είχα κάνει μεγάλη επιτυχία στο "Φως του γκαζιού" η Αγγελική το γνώριζε, το άκουγε άλλωστε και από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παρέλειπε να μου λέει πόσο χαρόταν και καμάρωνε.'

Προγράμματα πυπωμένα στον Κούσκουρα, στη "Νέα Άληθεια", με φωτογραφικά αποσπάσματα των παραστάσεων και τα προφίλ των πρωταγωνιστών: της Αγγελικής Τριανταφυλλίδη, του Ιάκωβου Λεβισιάνου, της Τζούλιας Σταμίρη, της Ζωζώς Κυριαζίδη, του Ανδρέα Βεντουράτου. Ομηρικοί καυγάδες με τον τυπογράφο επειδή στο "Φως του γκαζιού" η διαφήμιση της σόμπας Πίτσος τοποθετήθηκε στην πρώτη αντί την τελευταία σελίδα.



Ιάκωβος Λεβισιάνος, Αγγελική Τριανταφυλλίδη

Η «ΠΡΩΤΗ» ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Από την «πρώτην» του Θεάτρου Θεσσαλονίκης της κ. 'Αγ. Τριανταφυλλίδην τὸ ὄποιον ἐποίει τὴν «Φωτεινὴν Σάντρη». 'Ανωτέρω δὲ θίασος καὶ οἱ ἐπίσημοι φωτογραφούμενοι μετὰ τὸ τέλος τῆς παραστάσεως

"Ελληνικός Βορράς", 9/4/1957

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ

Το "Θέατρο Θεσσαλονίκης" διήρκεσε μέχρι τη δημιουργία του "Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος", δηλαδή το 1961. Ποιος θα ερχόταν να δει εμας όταν έφερναν την Κυβέλη από την Αθήνα; Δεν είναι η πόλη τέτοια που θα εκπιμήσει μια ντόπια δουλειά. Κανείς δεν προσεφέρθη να μας ενισχύσει, αφού κανείς δεν μας είχε δει με συμπάθεια. Μας έβλεπαν με φθόνο... Δεν ξέρω, αλλά στο Πανεπιστήμιο δεν είχαμε και πολλές συμπάθειες, με εξαίρεση τον Νίκο τον Χουρμουζιάδη που αγαπούσε το θέατρο και μας είχε σε μεγάλη εκτίμηση Έτσι, είπαμε "Άς σταματήσουμε". Έπειτα από λίγο προσελήφθην και εγώ στο Κ.Θ.Β.Ε. Οι πανεπιστημιακοί όμως δεν ήθελαν στο Κρατικό Θέατρο και την Αγγελική Τριανταφυλλίδη... Μία μέρα συνάντησα τον Καραντινό και τον Θεοτοκά και τους ζήτησα εξήγηση. Μου απάντησαν: "Εσένα θα σε πάρουμε στο θέατρο". Εγώ τους τόνισα ότι δεν με ενδιέφερε μόνο για μένα αλλά και για όλους όσους είχαν δώσει τον εαυτό τους και την ψυχή τους για το θέατρο, όπως για παράδειγμα η Αγγελική. Τα ίδια σχεδόν είχα πει και στον καθηγητή Θέμελη: "Η Αγγελική Τριανταφυλλίδη πεινάει, δεν έχει να ζήσει και η δραματική της σχολή στο Ωδείο δεν τα πάει καλά". Μου απάντησε ότι ο ίδιος δεν είχε κανένα πρόβλημα να βοηθήσει και ότι έπρεπε να πάω και στους άλλους. Πήγα στον Λίνο Πολίτη, ήταν αυτός που περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πανεπιστημιακούς κυνηγούσε την Αγγελική. Μετά από αρκετό καιρό και μεγάλη προσπάθεια η Αγγελική προσλήφθηκε στο Θέατρο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην κλινική "Ευαγγελισμός" της οποίας διευθυντής ήταν ένας φίλος του θεάτρου μας, τη φιλοξένησε εκεί για ένα μεγάλο διάστημα χωρίς χρήματα. Επειδή είχε παρακολουθήσει πολλές από τις παραστάσεις μας, τις οποίες δεν είχε ξεχάσει".

Στο εξώφυλλο ο Ιάκωβος Λεβισιάνος κατά τη δεκαετία του '50.

ΕΝΑΣ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΟΣ ΗΡΩΑΣ

ΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ηθοποιός

Συνέντευξη στην Όλγα Τσαντήλα



άζω τα σπίρτα, βάζεις τα τσιγάρα;»

Ο Ντίνος Ηλιόπουλος με το χαρακτηριστικό πνιχτό γελάκι του προσπαθεί να κάνει χαριτωμένα την τράκα της ημέρας στις κινηματογραφικές "Κυρίες της αυλής".

Η ατάκα του μου ήρθε καθώς τον παρακολουθούσα να ανάβει το τσιγάρο, λίγο πριν ξεκινήσει η συνομιλία μας για τη θεατρική εμπειρία που είχε στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 1950. Το τσιγάρο ζαφνικά το έσβησε μόλις αντιλήφθηκε τη φωτογράφο "Υποτίθεται είμαι αντικαπνιστής", είπε χαμηλόφωνα. "Το κοροϊδάκι της δεσποινίδας", "Ο φίλος μου ο Λευτεράκης", "Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες", "Μερικοί το προτιμούν κρύο", "Φωνάζει ο κλέφτης". Το παίξιμό του ήταν νευρώδες, το περπάτημά του ιδιόρυθμο ενίστε στραβό-αλά Τζων Γουέν-

άλλοτε άτσαλο και μερικές φορές αποφασιστικό. Η αεικίνητη μικρόσωμη φιγούρα με τα γυαλιά, το έντονο πηγούνι, η εκφραστική φυσιογνωμία συνοδευόμενη με την αντίστοιχη των συναισθημάτων κίνηση των χεριών, η διακεκομμένη ομιλία σε στιγμές κινηματογραφικού άγχους και σκηνοθετημένου πανικού.

Από κοντά και σήμερα ο κ. Ηλιόπουλος συνεχίζει να λάμπει με σπάνια ευγένεια, το πλατύ χαμόγελο και το χιούμορ που συνάδει με το πονηρό συνωμοτικό ύφος. 'Ηρεμος, αυτοσαρκαζόμενος και με μεγάλη ζωτικότητα, ο κ. **Ντίνος Ηλιόπουλος** - με την ευκαιρία της παράστασης του "Πλούτου" του Αριστοφάνη στη Θεσσαλονίκη, όπου πρωταγωνιστούσε στον ομώνυμο ρόλο, μας μίλησε για το θέατρο στη Θεσσαλονίκη στη δεκαετία του 1950 μέσα από τις δικές του εμπειρίες. Η πρώτη και ορατή διαφορά από τον παλιό Ντίνο Ηλιόπουλο, ήταν ότι δε φορούσε τα εξίσου διάσημα και τόσο χαρακτηριστικά γυαλιά του.

Δε θυμάμαι, αν είχα γεννηθεί τότε, αλλά αφού είστε τόσο σίγουρη, έτσι πρέπει να είναι. Μπορεί σήμερα οι παραστάσεις να είναι πιο επιμελημένες και πιο φροντισμένες και τότε, όμως, ήταν επίσης καλές, με πολύ κόσμο πάνω και κάτω από τη σκηνή. Τώρα το θέατρο δυσκολεύεται να προσλάβει ηθοποιούς που έχει ανάγκη, προσπαθώντας να κάνει οικονομία. Αυτή είναι η σημερινή του κατάρα. Από την άλλη, οι τότε θεατράνθρωποι δεν είχαν την καλλιέργεια και την ποιότητα που έχουν σήμερα τα νέα παιδιά. Τότε τα ανακατεύαμε. Μετά από έργο του Σαΐπηρ, ανεβάζαμε και ένα μπουλβάρ. Μην πιστεύετε ότι υπάρχουν και τόσο μεγάλες διαφορές, ούτε έχει περάσει τόσος καιρός, ώστε να αναφερόμαστε σε διαφορές. Σε τελική ανάλυση μιλάμε για την ίδια πεντηκονταετία. Άν και πιστεύω ότι πολύ πάθος έχουν τα παιδιά αυτήν την εποχή σήμερα, γιατί αγωνίζονται πιο πολύ. Βλέπετε, σήμερα στην Ελλάδα οι μισοί είναι ηθοποιοί και οι άλλοι μισοί δημοσιογράφοι.

Το θέατρο σήμαινε ό,τι και σήμερα; ανεβάζαμε τα ίδια έργα με την ίδια επιμέλεια, πολλές φορές με καλύτερους συντελεστές. Είχαμε καλούς σκηνοθέτες με σοβαρότητα, δεν είναι και τριακόσια χρόνια πίσω. Εγώ δεν είμαι νοσταλγός και τώρα βρίσκω ωραία πράγματα και στη Θεσσαλονίκη και στον πληθυσμό που είναι πολύ φιλόξενος και τον αγαπώ. Και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, δε θέλω να πω τα ίδια με όλους αυτούς που ξαφνικά την αγάπησαν και δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία πόσο τη λατρεύουν. Εγώ για να πρωτοτυπήσω, θέλω να πω ότι μισώ αυτήν την πόλη με μια παράξενη λατρεία.»

Το πουλμανάκι, που μετέφερε το θίασο διέσχιζε υπομονετικά την παλιά εθνική οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης. Μετά από ενδιάμεσους ολιγοήμερους σταθμούς για παραστάσεις σε επαρχιακές πόλεις, κάποια στιγμή ο θίασος έφτανε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα όλοι έλεγαν : «όσο πιο βρόεια ταξιδεύεις τόσο πιο θερμό κοινό βρίσκεις»

«Μέναμε τρεις μέρες σε κάποια μικρή πόλη, έξι στην Αλεξανδρούπολη, δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Εδώ μέναμε στο Μεντιρενέ, στο Ηλέκτρα, στο Ολύμπια και στο Σίτυ. Είχαμε και τα στέκια μας που μαζεύμασταν μετά την παράσταση, τα εστιατόρια που τρώγαμε, πηγαίναμε και σε κλαμπάκια, από εκεί που άρχισε η νεολαία να εκδικείται τους παλαιότερους. Κάναμε τα ωραία μας τα μπάνια στις ωραίες μας τις πλαζ, θυμάμαι και το εντευκτήριο του Ηρακλή, όπου παίζαμε πινγκ πονγκ και τους έβαζα κάτω όλους, ήμουν ο πιο δυνατός. Και ωραίες κοπέλες. Η πρώτη μου γυναίκα ήταν Θεσσαλονικιά.

Το 1955 υπήρχε το Θέατρο Κάπου, το Χατζώκου, θέατρα πολύ ωραία, ωραιότερα ακόμη και από αυτά της Αθήνας. Με τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης που ασχολούνταν με το θέατρο δεν είχαμε καμία επαγγελματική σχέση. Τα πράγματα ήταν διαχω-

ρισμένα. Κάναμε παρέα αλλά τίποτε παραπάνω. Είχανε τα δικά τους θεατρικά εργαστήρια.»

Το Μάιο του 1955 ο θίασος του Ντίνου Ηλιόπουλου και του Μήμη Φωτόπουλου εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο «Παλλάς» με το έργο του Δημήτρη Ψαθά «Μικροί Φαρισαίοι». Ο ίδιος ο Ψαθάς επισκέφθηκε τότε τη Θεσσαλονίκη για να ευχαριστήσει το κοινό της πόλης για τη θερμότατη ανταπόκριση που έδειξε στο έργο του. Μετά από λίγες εβδομάδες ο θίασος ανεβάζει «Το σπίτι των τεσσάρων κοριτσιών» του Γιαννουκάκη και την επόμενη χρονιά το σκήνα μα ξαναέρχεται, ως έχει, στη Θεσσαλονίκη με το έργο του Φωτάδη «Στραβοπονιές» το οποίο παρουσιάζεται και πάλι στο θέατρο «Παλλάς». Η τελευταία εμφάνιση του τρομερού διδύμου στη Θεσσαλονίκη γίνεται με το έργο του Τσιφόρου «Γάντι και σαρδέλα» το 1956. Την επόμενη χρονιά ο Ντίνος Ηλιόπουλος επισκέπτεται τη θεατρική σκηνή της πόλης μόνος του πλέον με το δικό του θίασο παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το «Ο ψύλος μου ο Λευτέρακης» και «Θανασάκης ο πολιτεύμενος». Η δεκαετία κλείνει πανηγυρικά για τον Ντίνο Ηλιόπουλο με τα «Παλάτια στην άμμο» του Φωτάδη και το «Φωνάζει ο κλέψης» του Ψαθά που ανεβαίνουν το 1959 στο θέατρο «Μετρόπολ». Μάλιστα για την παράσταση αυτή κινητοποιήθηκε ο Σύλλογος «Φανατικοί Θαυμαστές του Ντίνου Ηλιόπουλου» προκειμένου να του ετοιμάσουν μία θερμότατη υπόδοχη.

«Δεν το θυμάμαι, τους ευχαριστώ, όμως, έστω και τώρα μετά από 100 χρόνια, που είχαν την πρόθεση αυτή. Ο «Θανασάκης ο πολιτεύμενος» ήταν η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο μου έργο και σαιζόν, που κράτησε μία θεατρική περίοδο και επαναλήφθηκε και την επομένη στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη το έργο παρουσιάστηκε στο Παλλάς και είχε και εδώ την αντίστοιχη ανταπόκριση. Είναι γνωστό σε εμάς τους καλλιτέχνες ότι όσο ανεβαίνουμε πρός το Βορρά ο κόσμος είναι πιο θερμός. Οι θεατές ήταν πολύ ενθουσιώδεις, το χειροκρότημα γενναιόδωρο, τα λουλούδια πολλά, αλλά πιστεύω ότι τώρα εισπράττω την περισσότερη αγάπη του κόσμου, ίσως γιατί αισθάνονται ότι φεύγω και ότι έχω ένα συννεφάκι για ανανσέρ. Όσον αφορά το χαρακτηρισμό του κοινού της πόλης ως δύσκολου, δεν ξέρω, γιατί εγώ ήμουν πάντα ένας απλός καλλιτέχνης, κατανοητός, δεν είχα το πρόβλημα ότι δεν με καταλάβαινε ο κόσμος. Τα «δύσκολα» δεν τα έπαιξα και δεν τα ήθελα.»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΑΘΑ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Ο Ψαθάς είχε τη φήμη του δύσκολου συνεργάτη, γιατί δεν επέτρεπε αυτοσχεδιασμούς στους ηθοποιούς πάνω στα κείμενά του. Πάνω στα έργα του Ψαθά και των υπόλοιπων θεατρικών συγγραφέων στηρίχθηκε η κινηματογραφική καριέρα του Ντίνου Ηλιό-

πουλου και των περισσότερων ελλήνων ηθοποιών. Κάποια στιγμή όμως δεν απέφυγε τα «δύσκολα», καθώς συμμετείχε στο «Μελισσοκόμο» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

«Οι κινηματογραφικές ταινίες, ειδικά στην αρχή, ήταν βασισμένες σε θεατρικά έργα και το πέρασμά μου στον κινηματογράφο οφείλεται στις θεατρικές μου επιτυχίες, πήγα να πω αποτυχίες, γιατί και στις αποτυχίες συλλέκτης ήμουν, ευτυχώς, όμως, δε φαίνονται. Παιδάμε ένα σωρό πράγματα στο θέατρο που μερικές φορές ανυπομονούσαμε να τελειώσουν.

Με τον Ψαθά η συνεργασία μου ήταν πολύ καλή. Δεν είχα κανένα πρόβλημα μαζί του, εξάλλου ποτέ μου δεν τόλμησα να αλλάξω κάτι στο ρόλο μου από έργο του Ψαθά, ούτε και σε κανένα άλλο έργο. Είμαι πειθαρχημένος, φοβάμαι να πω κάποια ανοησία δική μου, προτιμώ τις ανοησίες του συγγραφέα» εξηγεί γελώντας ο κ. Ηλιόπουλος.

«Όσον αφορά την απόφασή μου να πάσχω στο «Μελισσοκόμο» δεν ήταν δική μου απόφαση. Ήταν απόφαση του Αγγελόπουλου. Εγώ τον θαύμαζα και τον αγαπούσα και δταν μου έκανε την πρόταση δέχθηκα να παίξω, έστω και αν ήταν μικρός ο ρόλος, διάρκειας ενός φτερνίσματος. Βέβαια ο σκηνοθέτης μου εξήγησε με εκατό χιλιάδες λέξεις τι να κάνω.

Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει διαφορά στο κοινό το ελληνικό τουλάχιστον. Μπορεί να υπάρχει μία ελίτ που παρακολουθεί κάτι δήθεν πρωτοποριακά αλλά ο κόσμος, από τον πιο λαϊκό μέχρι και τον πιο μορφωμένο, έχει ίδιες εκδηλώσεις και εγώ υπήρξα πάντοτε ένας κατανοητότατος ηθοποιός. Τα έργα μου ίσως να μην τα θεωρούσαν ορισμένοι τόσο καλά, εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω τέτοιοι είδους διαχωρισμούς στην ποιότητα. Και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι το είδος μου ήταν παρεξηγημένο.»

Το τελευταίο τεράστιο χαμόγελο είναι «εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσάς» λέει ο κ. Ηλιόπουλος στη φωτογράφο. Και επιτέλους, αρχίζει να καπνίζει αυτό το τσιγάρο που δυσκολεύονταν τόση ώρα εξαιτίας της συνομιλίας. Με την ίδια λαχτάρα που ρωτούσε στις «Κυρίες της Αυλής»: «Βάζω τα σπίτα, βάζεις τα τσιγάρα;»

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», 15/7/1959

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τά μέλη του Συλλόγου «Φεντατικοί θουμαστοί του ΝΤΙΝΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ», σπάν σήμερον Τετάρτην και δραν 9.45 μ.λ. λόγους ρέρως εις την ύποδοχή του δημοφιλούς κωμικού, που θα γίνει ΕΝΤΟΣ του διεύθυνσης «ΜΕΤΡΟ ΟΠΟΛΑ» και μετά την έκαρπη της παραστάσεως του έργου τών κ.κ. Ν. ΤΣΙΦΟΡΟΥ — ΠΟΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

«Η ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»



Δηλώστεις συμμετοχής εις τη Ταινίαν του Θεάτρου. Αντίτυπον συμμετοχής, δύο και έμπλ... εισιτηρίου.

• Ο πρόεδρος
ΑΛΚΗΣ ΣΤΕΑΣ
• Ο Γεν. Γραμματεὺς
ΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΧΑΣ, ζωγράφος-πεζογράφος



Στη Θεσσαλονίκη ήρθα το καλοκαίρι του 1955, τελειώνοντας στο Κιλκίς το γυμνάσιο, για να προετοιμαστώ για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο που τότε ήταν το Σεπέμβριο. Πράγματι διάβασα, έδωσα εξετάσεις και μπήκα στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής, στη ΝΟΕ. Ερχόμενος σε μια πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, εκδηλώθηκαν οι ατελείς αγάπες μου για το θέατρο που προέκυψαν από τα διάφορα σχολικά θεατρικά δρώμενα. Είχα μια πολύ αξιόλογη παιδαγωγό, η οποία κατά τα χρόνια μου στο δημοτικό και το γυμνάσιο, με εξοικείωσε με το χώρο του προσκηνίου, είτε μέσα από διάφορες γνωστές σχολικές παραστάσεις είτε με απλές απαγγελίες. Το σίγουρο είναι ότι με βοήθησε να μπορώ δημόσια να διατυπώνω ένα λόγο. Προηγήθηκαν βέβαια γεγονότα τα οποία ανάγονται στην πρωιμότερη ηλικία. Το 1949 έφυγα από το Κιλκίς κρυφά, χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν, ακολουθώντας ένα θίασο με την επιθυμία να γίνω ηθοποιός. Βέβαια τα εικοστετράωρα ήταν δραματικά, γιατί η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη...Βρισκόμασταν προς τη λίξη του Εμφυλίου... Την επομένη γύρισα στο Κιλκίς."

Στο Πανεπιστήμιο τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, πολύ περισσότερο για ένα παιδί που έρχεται από την επαρχία. Η Θεσσαλονίκη είναι μια γοητευτική πόλη, οι περίπατοι για να την ανακαλύψω είναι συνεχείς και επίμονοι. Έγκαιρα προσπάθησα να γνωρίσω το πρόσωπο της πόλης, να δω τις κρυφές τις όψεις. Είχα μια έντονη αγωνία να γνωρίσω τον κόσμο και τις συμπεριφορές του, να δω τις πιο εξοικειωμένες, με τους δικούς μου ρυθμούς, περιοχές, όπως εντέλει νομίζω ότι ήταν η περιοχή της Αγίας Τριάδας, η Ανάληψη, η περιοχή του Διοικητηρίου.

Τα παιδιά που ερχόμασταν από τη Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως προερχόμασταν από καπνοπαραγωγικές περιοχές. Είχαμε ένα μεγάλο προνόμιο για τα χρόνια εκείνα αλλά, γιατί όχι, και για τα σημερινά: Να σπουδάζουμε στα Οικονομικά Τμήματα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης μενοντας σε στέγη που μας προσφέρονταν δωρεάν. Το οικοτροφείο της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγώγων Ελλάδος, της γνωστής ΣΕΚΕ, ήταν στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: **Τσιμισκή και γωνία Καρόλου Ντιλ.** Δίπλα βρισκόταν ο κινηματογράφος "Τιτάνια", στη γωνία η μεγάλη καινούρια αίθουσα του "Ολύμπιον", Αγίας Σοφίας με Τσιμισκή βρισκόταν το γνωστό ζαχαροπλαστείο του "Φλόκα", απέναντι η εφημερίδα **"Μακεδονία"**, παραδίπλα τα **"Διονύσια"** και περιώνυμα καφενεία, όπως το **"Άστροια"**, το **"Ιλιον"**... Εκεί λοιπόν ήταν το κέντρο και μεις είμασταν μέσα στην καρδιά του. Συγχρόνως μου άρεσε να ανιχνεύω τις παρυφές της πόλης. Χάρη στους περιπάτους που έκανα, κατόρθωσα να έχω μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη εποπτεία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα μ' αυτές τις ανθρωπογεωγραφικές ανιχνεύσεις και με τη ζωή στο Πανεπιστήμιο, προσπαθούσα να δω πώς κινέται η πνευματική ζωή της πόλης."



Κώστας Ζαρούκας ιδρυτής-διευθυντής του "Νέου Θεάτρου"

Πρέπει να ήταν αρχές του 1956, όταν αναγγέλθηκε η ίδρυση του "Καλλιτεχνικού Οργανισμού Βορείου Ελλάδος", του **"Νέου Θεάτρου"**, από τον **Κώστα Ζαρούκα**, έναν Θεσσαλονικιό από γνωστή οικογένεια της πόλης, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Θέατρο. Ο καλλιτεχνικός αυτός οργανισμός είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ένος σημαντικού μέρους του πνευματικού κόσμου της πόλης. Στις εγκαταστάσεις της **ΔΕΘ** λειτούργησε παράλληλα και η δραματική σχολή του Ζαρούκα, την περίοδο ακριβώς που ήμουν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας. Άμεσως αναπτήσαν από μέσα μου όλες οι απωθημένες, οι αδιαμόρφωτες αγάπες για το θέατρο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο θέλησα να δω, τι ήταν αυτή η δραματική σχολή. Πράγματι γράφτηκα και άρχισα να παρακολουθώ μαθήματα.

Στη σχολή του Ζαρούκα παρουσιάζαμε λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης απαγγέλοντας στην **"Ταράτσα του Μεγάρου των Εθνών"**, το κτίριο της ΔΕΘ, κάπου εκεί κοντά στο σημερινό Βελλίδειο. Όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα και ενδιαφέροντα για μένα, πολύ δε περισσότερο όταν εκτιμήθηκαν οι επιδόσεις μου και μου δόθηκαν ρόλοι εξαρχής σημαντικού και προβεβλημένοι. Πέρα όμως από τις απαγγελίες στις εκδηλώσεις, διδασκόμασταν υποκριτική, μουσική και χορό, κυρίως παραδοσιακό, σε διάφορα κτίρια του χώρου της Έκθεσης. Εν τω μεταξύ ο Ζαρούκας είχε πάρει από το Δήμο Θεσσαλονίκης το χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το Θέατρο Κήπου. Με τον αρχιτέκτονα **Ρέγκο** σκεδίασαν το σκηνικό χώρο για τις παραστάσεις και ειδικά για τον **"Γύπαρη"** του **Χορτάτζη**, με τον οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1957 το **"Νέο Θέατρο"** του Κώστα Ζαρούκα. Ήμουν στη διανομή του έργου, στο οποίο κλήθηκαν να παίξουν γνωστά ονόματα. Πρωταγωνίστρια ήταν η **Μαίρη Λεκκού**. Πρώτη ζευγάρι ήταν η **Λεικού με τον Ζαρούκα**. Επίσης έπαιξε άλλη μια γνωστή ηθοποιός, η **Ντόρα Βολωνάκη**. Μαζί κάναμε



1957

το δεύτερο ζευγάρι. Ο γνωστός σε όλους μας **Αθηνόδωρος Προύσαλης**, η **Μαίρη Βεάκη**, η κόρη του **Αιμίλιου Βεάκη**, ο **Κλέαρχος Καραγιώργης**, ο **Γιώργος Ζωγράφος**. Η **Σούλα Δημητρίου** με το **Νέλσωνα τον Μωραϊτόπουλο** ήταν το τρίτο ζευγάρι. Η έναρξη του Θεάτρου Κήπου έγινε με τον **"Γύπαρη"**. Το έργο παρουσιάστηκε μ' έναν σκηνοθετικό τρόπο άγνωστο για τα θεατρικά ήθη της πόλης. Ο Ζαρούκας αντιμετώπισε μ' έναν εντελώς δικό του, πρωσπικό, τρόπο αυτό το κλασικό έργο της θεατρικής μας παράδοσης. Δεν είχε αρέσει στους φιλολογικούς κύκλους, και δη στον **Λίνο τον Πολίτη**, το γεγονός ότι ο Ζαρούκας είχε παρέμβει στο κείμενο για να το προσαρμόσει. Έπειτα από είκοσι ημέρες ακολούθησε **"Η Ωραία Μπαλωματού"** του **Λόρκα**. Υπό πίεση ετοιμάσαμε και **"Τ' Αρραβωνιάσματα "** του **Μπόγλη**, τα οποία εντέλει δεν ανέβηκαν.

Εν τω μεταξύ την άνοιξη του 1957 οργάνωθηκε μια μεγάλη εκδήλωση στο **Βασιλικό Θέατρο** για τα **"Εκατό χρόνια από το θάνατο του Σολωμού"**. Αυτό ήταν κάπι πολύ ωφέλιμο για μένα, γιατί για πρώτη φορά εκτός από το άκουσμα του **"Εθνικού Ύμνου"** και της **"Ξανθούλας"**, θα είχα τη δυνατότητα να μελετήσω Σολωμό. Η εκδήλωση αυτή στο Βασιλικό Θέατρο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία από πλευράς προσέλευσης κόσμου, το θέατρο ήταν κατάμεστο. Όμως και πάλι υπήρξε έντονη αντίδραση όσον αφορά την **οιονεί θεατροποιημένη παρουσίαση** της ποίησης. Ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί, το ίδιο και οι κριτικοί, ο **Λίνος ο Πολίτης**, όμως, ως ερευνητής του έργου του Σολωμού, είχε από την πλευρά του αρκετό δίκιο ν' αντιδράσει. Γενικά η παρουσίαση της ποίησης στη σκηνή δεν είναι εύκολη υπόθεση, πρόκειται για δύσκολο εγκείρημα. Εν πάσει περιπτώσει το κοινό και οι εφημερίδες, όπως η **"Μακεδονία"**, ο **"Ελληνικός Βορράς"**, η **"Νέα Αλήθεια"**, είχαν εγκωμιάσει την προσπάθεια.

Σπάνιας είναι η καλλιτεχνική συνεργασία μεταξύ Κουνιώτης της Θεσσαλονίκης, Κίρκης της σταύρωσης και της συντετάσσασ- των θρύλων Κρατού Αργού και τού Λίμνου της Μακεδονίας πρωτεύοντος:

Δύναμος πολέ δύναμο ποι τραγέν — και πολύ τολμηρό παι μεράκισθο τό Έργο ποδ ήρη θαλάσση. Μά δεν πορεύουσε πρός τά Μεγάλα και τά Αληθινά, τι νόμα έρει η ζωή μας...

Πήραμε το δρόμο της πραγματοποίησης των δευτερωνών: τον Όνειρον με συνδοκέμα μας παισά, με Φίλεαν μες Άγρα, και όπλο μας διαταραχότοντας: την Άγρια. Τόνη δράση για την τύπο μας δρόσει, την Έλλασα μας πρόσθις, και δύναμης επαγγελμάτων πολεμούντας για την Άλσην Θάσου, Θάστρο Ξηρές, με σύννεφα και λαζής Τέργης. Πρόναυση Δραματική Σχολή και Σχολή Χορού μετεινάστηκε προσδόκησης — δύο να παιδίσουν να μάλιστεροντες τη γηραιότερη ηρή μας τό πορ. Σπουδές μας, μέτι το έπανταν μεν πά τις άρσεις Άγριας Καταστάσης, είναι η Άντετρα, καλύπτει και προσγειώνεται την Έλλασσα. Μά κινήσεις μαλακεύεις πολέ να μετέντευτη πρώτη με την Άγρια της Άλσης Τέργης — χωρίς μακριά προσπολατήρια, χωρίς έρωτανούς, χωρίς συμπεριπολογίες και έπαργερνούς φύλων και δυντήλες. Ήστι νά δέτεκται όποι η λαγύρια νά λανθαρίσουν στις Πηγές της Αληθινής Τέργης τού Θεώματος, πού πρωτοσφράγισαν στην κοιλιά του Ελευθερού Πατέλαιον, την Έλλασσα μας:

εκλειστό μέση στην ψηφή του Έλλασσα, και θά αισθανθείς μέσα από νά λαγυρίζεις πάθειας μεράκισθο, έγραψε ο Σολωμός. Και τούτη την Έλλασσα είλησαν θρύλων πολεμώντων της; άνθρωποντας συνέδημος, και ποι, πλευρών, ρυθμικό, χορευτικό, μονωτικό, άπλωντας τραπέσιατος: οι ήρωες, βέλτες και πλεύτες, χωρίς ποις περιφράσουν τον ναυτορύπανο.

Τούτο το διάθινο θάτιο δε παπίσσουν νά ζανθιστονταίσσουν, Κι' μηρύνουσαν πάντα στο θαυμάσιο Κήπο τού μας παραγύρισε, με τόπη καταπόνησης, δη λίμνη Θεσσαλονίκης.

K. Z.



Ιούλιος 1957, "ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ", Καλλιτεχνικός Οργανισμός Βορείου Ελλάδος, δοκιμές στον "Γύπαρι" του Χορτάτζη, "ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ", Ιδρυτής - Διευθυντής Κώστας Ζαρούκας.

Στη φωτογραφία, με βάση τις μνήμες του Κώστα Λαχά: ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΟΡΟΙΟΙ: Κλέαρχος Καραγιώρης - Μαίρη Βεάκη - Γιώργος Ζωγράφος - Αθηνόδωρος Προύσαλης - Μαίρη Λεκκού - Κώστας Ζαρούκας - Ντόρα Βολωνάκη - Κώστας Λαχάς - Σούλα Δημητρίου - Νέλσων Μωραϊτόπουλος - Ολίβια ...; ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Καλλιδοπούλου - Παυλίτσος - Σωτήρης ...;

"ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΡΑΚΗ"

Παράλληλα με όλα αυτά είχα την τύχη να προλάβω την ύπαρξη κοντά στο Βασιλικό Θέατρο, του "Θεάτρου του Λευκού Πύργου", ενός κλασικού, από άποψη αρχιτεκτονικής, κτιρίου, κατά τον τύπο των ιταλικών θεάτρων. Στην άλλη άκρη της ευθείας αυτής, στρίβοντας για το "Μακεδονία Παλλάς", υπήρχε το "Κρατικό Ωδείο", ένα από τα επώνυμα κτίρια της πόλης. Στο Θέατρο του Λευκού Πύργου, είδα για πρώτη φορά επαγγελματίες ηθοποιούς, στο "Λαϊκό Θέατρο" του Μάνου Κατράκη. Παιζόταν ο "Λόρδος Βύρωνας" του Σκουλούδη... Συμμετείχαν ηθοποιοί πολύ σημαντικοί, όπως η Δάφνη Σκούρα, ο Πιρπασόπουλος, η Νανά η Παπαδοπούλου, ο Γιώργος ο Βλαχόπουλος, ο Γιώργος Βελέντζας, ηθοποιοί που ενδεχομένως για τις νεότερες ηλικίες δεν σημαίνουν πολλά, που όμως υπήρξαν σημαντικότατοι καλλιτέχνες. Εκεί, στο Θέατρο του Λευκού Πύργου, συνάντησα ένα απόγευμα, μεταξύ απογευματινής και βραδυνής παράστασης, τον Μάνο Κατράκη. Ήταν κατηφής, στενοχωρημένος, οι παραστάσεις δεν πήγαιναν καλά, ήταν δύσκολα τα χρόνια... Τόλμησα να πλησιάσω τον Κατράκη και να του πω ότι μ' ενδιαφέρει το θέατρο, ότι πήγαινα σε μια δραματική σχολή. Θυμάμαι αυτό που μου είπε, χωρίς να με αποτρέψει: "Η δουλειά του ηθοποιού είναι σαν τον αλεξιπτωτιστή, πέφτεις και δεν ξέρεις αν θα είσαι σώος ή θα σπάσεις τα πόδια σου. Βέβαια οι ηθοποιοί, καμιά φορά σπάμε και τα

μούτρα μας. Άλλα να πας...", μου είπε. Για ένα εικοσάχρονο παιδί, από την επαρχία, τι ενθάρρουνση να του λέει ο Κατράκης αυτά τα πράγματα.

"ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Παρά τις πιέσεις της οικογένειας να μην παραπήσω το Πανεπιστήμιο, από τα πράγματα αναγκάστηκα να εγκαταλείψω τις σπουδές. Είχα ζεικινήσει μια αλληλογραφία με τη δραματική σχολή του "Θεάτρου Τέχνης" του Καρόλου Κουν στην οποία τότε χρέη γραμματέα εκτελούσε ο Κώστας ο Καζάκος. Σε μια επιστολή του ο Κώστας μου ανακοίνωσε ότι το Μάιο το '57 θα ανηφορίζαν στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο. Εγώ ήμουν μέσα στις χαρές. Βέβαια ο Ζαρούκας δεν μας επέτρεπε να "αλληθωρίζουμε" προς τις ήδη υπάρχουσες σχολές εδώ του Κρατικού Ωδείου και της Τριανταφυλλίδη, μην τυχόν και "διαδοθεί ο τρόπος με τον οποίο μας δίδασκε", σχεδόν μας είκε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι διά βίου θα μέναμε εκεί. Εγώ όμως αλληλογραφούσα με τη σχολή του Κουν. Έτσι, όταν ήρθε το Θέατρο Τέχνης είχαν ανάγκη από κά-

ποια πρόσωπα για τις παραστάσεις. Προετοιμάστηκα, για να με ακούσει ο Κουν, στο δωμάτιο του αγαπημένου μου φίλου του Τόλη Καζαντζή, επέλεξα μερικά ποιήματα του Καβάφη, ένα δημοτικό ποίημα και ένα απόσπασμα από αρχαία ελληνική τραγωδία. Οι απαγγελίες του Καβάφη φαίνεται πως άρεσαν στον Κουν, και εν τέλει με πήρε. Βέβαια δεν έπαιξα... Πάντως φορούσα κοστούμι και ήμουν στις παραστάσεις με το μεγάλο ρεπερτόριο εκείνης της χρονιάς: "Ο Κύκλος με την Κιμωλία", "Το Αυγουστάτικο Φεγγάρι", "Στάση Λεωφορείου", "Τριαντάφυλλο στο Στήθος". Όλος ο θίασος του Θεάτρου Τέχνης βρισκόταν σε μια περίοδο ακμής, την μεταπολεμική: Γιώργος Λαζάνης, Χατζημάρκος, Μπάκας, Μηνάς Χρηστίδης, Λίλη Παπαγιάννη, Μάρω Κωνσταντάρου και πολλοί νέοι: Γιώργος Κωνσταντίνου, Κώστας Καζάκος,



Ο Κάρολος Κουν με τη Λουλά Αναγνωστάκη

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το Θέατρο Κήπου όπως ήταν το 1958 όταν άρχισε εκεί τις παραστάσεις του το Θέατρο Τέχνης.

Μίμης Κουγιουμτζής, Θανάσης Μυλωνάς...
Οι παραστάσεις, για όσους έζησαν εκείνη την περίοδο, ήταν μυθικές. Για κάμποσα χρόνια το Θέατρο Τέχνης διατηρούσε μια πολύ στενή σχέση με την πόλη. Η άνοδός του κάθε χρόνο ήταν το μεγάλο γεγονός. Η παρουσία του Θεάτρου Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, επηρέασε όχι μόνο εμένα αλλά γενιές ολόκληρες. Διέθετε ένα άλλου είδους διδακτικό ήθος, είναι αυτό το ήθος που προσλαμβάνει ο θεατής από το καλό θέατρο.

κου", εκεί κάπου κοντά στην πρώην Ηλεκτρική Εταιρεία. Παράλληλα υπήρχε το θερινό θέατρο "Μετροπόλ", δίπλα στο Κρατικό Ωδείο. Σ' αυτό το θερινό θέατρο είδα για πρώτη φορά τον Άυλωντη και το Χρήστο Ευθυμίου με τον οποίο συναντηθήκαμε αργότερα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Οι άνθρωποι αυτοί προέρχονταν από την επιθεώρηση και διέθεταν όλο αυτό τον πλούτο των εκφραστικών μέσων και όλη εκείνη την επαγγελματική ευθύνη να διασκεδάσουν τον κόσμο.

νυξη. Ο Χαρατσάρης, τόσο με τις σκηνοθεσίες όσο και με τις μεταφράσεις του, σηματοδοτεί την περίοδο εκείνη, την έλευση του σύγχρονου θέατρου. Ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα είδος Κουν για τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί υποστηρίχτηκαν από αυτόν ενώ από τα χέρια του βγήκαν και πολλά γνωστά ονόματα. Το «Πανεπιστημιακό Θέατρο» ήταν μια πολύ καλή συντροφιά και καθώς εγώ ήδη είχα αρχίσει να προσανατολίζομαι προς τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία αυτή με ενεθάρρυνσε.

"Η υπόθεση του Φοιτητικού Θεάτρου αρχίζει να εξασθενεί όταν δημιουργείται το Κρατικό Θέατρο. Ο πρώτος διευθυντής του, ο Καραντίνος, έφερε ορισμένους ηθοποιούς και τον Αποστόλου, τον σκηνοθέτη της "Απάκης Σκηνής" που ο ίδιος είχε δημιουργήσει το 1957. Το φοιτητικό θέατρο περνά στα χέρια του Αποστόλου κατά το 1962, σε μια δύσκολη περίοδο. Υπό άλλη μορφή το φοιτητικό θέατρο συνεχίζει μέχρι την περίοδο της δικτατορίας, ενώ ήδη δημιουργείται και ο Φ.Ο.Θ.Κ., ο Φοιτητικός Όμιλος Θεάτρου και Κινηματογράφου. Ο Χαρατσάρης παρ' όλα αυτά συνεχίζει με το "Ελεύθερο Θέατρο", σ'ένα μικρό θεατράκι τριάντα περίπου θέσεων, μεταξύ Βενιζέλου και Τσιμισκή.

Η δημιουργία του Κρατικού Θεάτρου στις αρχές του '60 είναι καταλυτική και ενσωματώνει όλες τις προσπάθειες που έγιναν από διάφορες μεριές. Ακόμη όμως και σήμερα δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, πέραν του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθειστού επαγγελματικού θίασοι. Υπάρχει βέβαια η "Πειραματική Σκηνή", η "Παράθλαση" και άλλα θεατρικά σχήματα που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά. Θιάσους όμως θεατρικούς, αγορά θεατρική που να συντηρεί επαγγελματικούς θίασους, δεν βλέπω. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης".

“ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ KOYN”

Το Σεπτέμβριο του '57 κατέβηκα στην Αθήνα, πράγμα που σήμαινε ότι θα έπρεπε να διακόψω το Πανεπιστήμιο. Έκρινα ότι θα ήταν καλύτερο για μένα να πάω στη σχολή του Κουν. Μάλλον καλά έκανα, αφού είχα τη δυνατότητα να σχετιστώ και με άλλους μεγάλους δασκάλους και να διεισδύω στους χώρους της λογοτεχνίας, να εντοπίσω τα τεράστια ελλείμματά μου. Να συνδύωσω τον σκηνικό χώρο με τις εικαστικές μου αγάπες. Η καταγωγή μου ως ζωγράφου και πεζογράφου, είναι το Θέατρο Τέχνης. Βέβαια, αν και πέρασα επιτυχώς τις εξετάσεις στην Επιτροπή Ταλέντων και πήρα την άδεια, δεν άσκησα το επάγγελμα του ηθοποιού εξαιτίας προβλημάτων υγείας, της έλλειψης χρημάτων για τα πρώτα έξοδα στην Αθήνα αλλά και των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων.

Επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 1960. Τότε έχουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες, για την επιμονή τους, προσπάθειες της Αγγελικής Τριανταφυλλίδη που συνεργάζόταν με τον Ιάκωβο Λεβισιάνο, το "Στραπωπόκ Θέατρο", το "Θέατρο της Τούλας Δρά-

“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ”

Μετά και το στρατιωτικό εντάσσομαι στο Πανεπιστημιακό Θέατρο και από το 1960 έως το 1961 εργάζομαι στο σωματείο "Τέχνη". Εν τω μεταξύ έχει επιστρέψει από τη Αυστραλία, ο Κυριαζής Χαρατσάρης, που συγκροτεί το "Πανεπιστημιακό Θέατρο". Ήδη όμως ο Χαρατσάρης είχε κάνει την εμφάνισή του στα θεατρικά πράγματα πριν τον πόλεμο, όταν είχε συνεργαστεί με τον Κουν στην ιστορική παράσταση του "Πλούτωνα", ενώ το 1944 είχε δημιουργήσει έναν κύκλο με θεατρικές, λογοτεχνικές και εικαστικές δραστηριότητας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Χαρατσάρης επιστέφοντας συγκέντρωσε γύρω του έναν κύκλο ενδιαφερόντων παιδιών που είχαν σχέση και με το Πανεπιστήμιο. Στη δημιουργία του Πανεπιστημιακού Θέατρου συνέβαλε σημαντικά και ο καθηγητής Συμεωνίδης... Σ'ένα μικρό υπόγειο, στη Μητροπόλεως 115, στήθηκε το θεατράκι. Πολύ ωραίες παραστάσεις δινόντουσαν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εβδομάδας, το μεγάλο ετήσιο πανεπιστημιακό γεγονός που σχεδόν πάντα κατέληγε σε μεγάλη κρασοκατά-

ΑΠΟ ΦΑΘΑ ΜΕΧΡΙ ΓΕΝΟΒΕΦΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΧΟΣ, ηθοποιός

Συνέντευξη στην Όλγα Τσαντήλα



Hταν ο αντικαταστάτης και αγγελιοφόρος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο ραντεβού με την Βουγιουκλάκη στην ταινία "η Αλίκη στο Ναυτικό". Είναι ο κ. Γιάννης Μαλούχος, ο γνωστός ηθοποιός, γνωστότερος κυρίως από τον κινηματογράφο, παρά το γεγονός ότι η θεατρική του καριέρα δεν είναι καθόλου αμελητέα. Αντιθέτως υπήρξε πλουσιότατη σε παραστάσεις σε όλην την Ελλάδα, σε ένα ρεπερτόριο που ξεκινούσε από την αρχαία τραγωδία και έφτανε στον αντίποδα της επιθεώρησης και της οπερέτας, είδη που ανθούσαν στις θεατρικές σκηνές της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία

του 1950. Η περιπλάνηση του κ. Μαλούχου, πολιτογραφημένου πλέον Θεσσαλονικιού θεατρικά, σε διάφορους θιάσους της εποχής εκείνης δείχνει την ποικιλομορφία των θεαμάτων που η Θεσσαλονίκη προσέφερε στο θεατρόφιλο κοινό της: από αρχαία τραγωδία μέχρι οπερέτες και μπουλούκια όπου ο υποβολέας αξίωνε με στεντόρεια φωνή ρόλο σκηνοθέτη.

**ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΓΗΠΕΔΟΝ Χ. Α. Ν.
ΚΡΙΝΙΩΝ ΠΑΠΑ - ΣΠ. ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΩΡΑ 9.30 Μ.Μ.
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΡΩΦΙΛΗ**

*Εισιτήρια πωλούνται εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ
Θεάτρου. Ιηλ. 71—220*

(754)

"ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
ΣΤΗ ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ"

Η πρώτη φορά που ήρθα στη Θεσσαλονίκη ήταν το κειμώνα του 1953. Ήμουν ακόμη στη σχολή, στη Σχολή Θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη, στο 2ο έτος. Ο Μουσούρης ανέβαζε στη Θεσσαλονίκη δύο παραστάσεις, την "Αντιγόνη" και την "Ερωφίλη", που παίχτηκαν στο γήπεδο της ΧΑΝΘ. Σε αυτήν την παράσταση συμμετείχε η Ασπασία Παπαθανασίου, η Κρινώ Παππά στο ρόλο της Ισμήνης. Επίσης έπαιζε ο Μουσούρης, ο Πάλλης, ο Παππάς. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι μέναμε κοινόβια, όλα τα παιδιά μαζί- που αποτελούσαμε το χορό- μέσα στη ΧΑΝΘ, για να μην πληρώσει πολλά ο Μουσούρης.

Η ανταπόκριση του κοινού στην παράσταση ήταν πολύ μεγάλη, ας μην ξενάμε ότι τότε οι παραστάσεις και ειδικά οι τραγωδίες δεν ήταν συχνές, όπως συμβαίνει σήμερα που ανεβαίνουν κάθε καλοκαίρι με το σωρό στα φεστιβάλ. Τότε δεν υπήρχε αυτή η ποσότητα, η ποικιλία και οι διαφορετικοί τρόποι ερμήνευσης και εκτέλεσης μιας παράστασης. Τα έργα ανέβαιναν με τον παραδοσιακό τρόπο, σύμφωνα με τη σχολή του Ράινχαρτ, του μεγάλου γερμανού πολίτη του Εθνικού Θεάτρου, του Μινωτή και του Ροντίρη και ο μόνος που είχε μία άλλη άποψη ήταν ο Κουν με το Θέατρο Τέχνης. 'Οχι ότι οι παραστάσεις δεν ήταν ωραίες, ίσα ίσα, ήταν πολύ προσεγμένες με πολύ μεγαλοπρέπεια, αγάπη και σεβασμό στα κείμενα. Και με πολύ μελέτη και στοχασμό. Άλλα ο Κουν έκανε διαφορετική δουλειά, ακολουθώντας τη σχολή Στανισλάφια μία πιο μοντέρνα και ανθρώπινη προσέγγιση στα έργα. 'Οταν είχε ανεβάσει τις "Ορνιθες" η παράσταση ενόχλησε καθώς ήταν πολύ πρωτοποριακή. Έβαλε έναν ιερέα να ψάλλει, έβαλε μπουζούκι, ο χορός ήταν εντελώς ιδιότυπος, δεν ήταν η βαριά η άκαμπτη κίνηση που μέχρι τότε υπήρχε.'

ΘΕΑΤΡΙΚΑ CRASH TEST

Θ εωρούσαμε ότι τα έργα μας έπρεπε πρώτα να παιχτούν στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Υπήρχαν θιασάρχες που έλεγαν "αν πετύχω στη Θεσσαλονίκη, θα πετύχω στην Αθήνα" και φυσικά συνέβαινε το αντίστροφο: ένα έργο που είχε επιτυχία στην Αθήνα λέγαμε αμέσως να το παρουσιάσουμε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε εμπιστοσύνη στο κοινό της πόλης, γιατί η Θεσσαλονίκη είχε από πάντα μεγάλη παράδοση στο θέατρο. Μπορώ να πω ότι τότε πιο πολύ πήγαινε ο λαός στο θέατρο από ό,τι σήμερα. Υπήρχαν θίασοι, όπως της Λαμπέτη και του Χορού που έπαιζαν με το ίδιο σκηνικό και τους ίδιους ακριβώς συντελεστές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οι καλλιτέχνες στην πλειονότητά τους ήταν έντιμοι απέναντι στο κοινό και στην τέχνη. Τώρα γίνονται οι δουλειές λίγο τσαπατοσύλικα και πρόχειρα, διότι στοχεύουν στην κατανάλωση και στο εμπόριο. Ακόμη και οι πολύ μεγάλες επιθεωρήσεις με τα τρανταχτά ονόματα, όπως του Χατζηχρήστου, του Αυλωνίτη, του Μαυρέα, του Ρίζου, του Σταυρίδη, έρχονταν όπως έπαιζαν στην Αθήνα.

Διψούσε η Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσει αθηναϊκούς θιάσους και πολλές φορές συνέβαινε να ανεβαίνουν αθηναϊκοί θίασοι στη Θεσσαλονίκη και να κάθονταν ολόκληρη τη σαιζόν, που σπανιότατα συμβαίνει σήμερα. Μόλις τελείωνε η κειμερινή σαιζόν, μετά έπαιζαν στα θερινά θέατρα. 'Οσον αφορά το θέατρο μίας άλλης κουλτούρας, όπως του Κουν, αυτό δεν έκανε παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη πολύ τακτικά, αν και τότε δεν υπήρχε ο διαχωρισμός του εμπορικού και του ποιοτικού θεάματος, γιατί και μέσα στις εμπορικές επιτυχίες υπήρχαν και πολύ καλές παραστάσεις. Το μόνο που είχαν ξεχωρίσει από την αρχή ως ακραιφνώς ποιοτικά ήταν του Κουν, το Προσκήνιο του Σολωμού και το Εθνικό. Και τα τοπικά θέατρα της Θεσσαλονίκης, όμως, έρεπαν προς το πιο δύσκολο θέατρο.'

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Ε χω παίξει στο Στρατιωτικό Θέατρο, το επονομαζόμενο Θέατρο Κατερίνας, με έναν θίασο και ανεβάζαμε κωμωδίούλες. Εγώ αντικαθιστούσα το Βουτσά που υπηρετούσε τότε.

Στο θέατρο κάνεις κάτι που πρέπει να δώσεις την ψυχή σου, το σώμα σου, τα πνεύμονια σου, και για αυτό δεν τρώγαμε τίποτε πριν από την παράσταση. Εγώ έπινα μόνο νερό και στην πρεμιέρα καμιά ασπρίνη. Μετά την παράσταση περιμέναμε τη στιγμή που θα ρίχναμε νερό στο πρόσωπό μας, για να ξεμακιγιαριστούμε. Τότε είκαμε την αίσθηση ότι είκαμε κάτι και μετά από μεγάλο κόπο. Άν έχεις επιτυχία, διπλασιάζεται η ευφορία. Βγαίναμε έξω, πίναμε, τρώγαμε, και μιλούσαμε για θέατρο. Όλο λέγαμε να πούμε κάτι άλλο και όλο στο ίδιο θέμα πέφταμε.

Το Ντορέ ήταν το στέκι και από τότε έμεινε η παράδοση και μαζεύονται οι ηθοποιοί εκεί. Μας άρεσαν πολύ και τα κουτούκια, κάτι που πήραμε από τους παλαιότερους ηθοποιούς. Εγώ όταν δω μεγάλη ταβέρνα ή σουπερμάρκετ αρρωστιάνω, δεν τα συμπαθώ καθόλου. Μου αρέσουν τα ψιλικατζίδικα, τρελαίνομαι μόλις βρω κανένα μικρό τσαγκάρικο και ραφτάδικο. Κοιτάζαμε, λοιπόν, να βρούμε κουτουκάκια. Τι θέλαμε; να φάμε και να φλερτάρουμε. Και εμείς ήμασταν και νεαρούλιδες και γίναμε γρήγορα κάποια ονοματάκια. Όσο να είναι είκαμε και τις θαυμάστριες μας.»

ΕΤΡΕΜΑΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ

Στο Στρατιωτικό παίζαμε κωμωδίες- φάρσες και εκεί στην πρεμιέρα μίας οπέρας μου συνέβη, ίσως ένα από πιο δυσάρεστα περιστατικά στην καριέρα μου. Εγώ, αυτό το είδος δεν το ήξερα πολύ καλά, καθώς είχα βγάλει σχολή πρόξας. Μετά έπαιξα στην επιθεώρηση αν και δεν τη συμπαθούσα πολύ. Βέβαια η επιθεώρηση μου έδωσε πολλά ωραία στοιχεία γιατί μπορεί ως είδος να μην έχει βάθος, αλλά σου δίνει την ευκαιρία να χορέψεις, να τραγουδήσεις, να λύσεις το σώμα σου, να καλαρώσεις. Εγώ τότε δεν είχα αποκτήσει αυτή τη καλαρότητα γιατί ήμουν μικρός-στη σχολή ακόμη- και μου είχαν δώσει ένα ντουέτο με τη Ζωή Λεπενιώπη. Είχα κάνει πρόβες, δεν κατάφερα, όμως, να αφομοίωσα το ρόλο ούτε να αποκτήσω τη σχετική ευχέρεια σε αυτό το είδος. Εν τω μεταξύ σε αυτά τα έργα έκαναν πολύ γρήγορα τις πρόβες και χρησιμοποιούσαν στην παράσταση και υποβολεία. Στην πρεμιέρα είχα τέτοιο τρακ, που τα πόδια μου δε με σήκωσαν, έτρεμα ολόκληρος. Και την ώρα της παράστασης δεν μπόρεσα να βρω το στίχο και να χορέψω. Η συμπρωταγωνίστριά μου, λοιπόν, έφυγε θυμωμένη από τη σκηνή και με άφησε σύζυγο. Ήταν να ανοίξει η σκηνή να με καταπιεί. Εκείνο το βράδυ έφυγα από το θέατρο τόσο σκοτεινός και έρημος και κά-

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΟΥΧΟΣ

Ένα όπο τά νέα έξαιρετικά στοιχεία τού νεοελληνικού θεάτρου, τό όποιον τροφιωνίζει εύρυτατον μέλλον είς τό θέατρον τής πρόσχοις. Ο κ. Μαλλούχος παρέδειται με όλως ιδιαιτέρων ύποκριτικήν τέχνην τόν ρόλον τού φύλακος ής τήν «Αντιγόνην» τού Σοφοκλέους, όποια ποιίζεται με πρωτοφανή έπιτυσίαν είς τό γήπεδον τής Χ.Α.Ν. ύπό ου Λαζικού Θεάτρου. Ο κ. Μαλλούχος έπισης θά κρεστή ένα από τους ημαντικούς ρόλους είς τό νέον έργον «Έρωφίλη».«

Εφημερίδα "Φως", 18/8/1955

ποια στιγμή μου ήρθε να πηδήξω στη θάλασσα. Μετά βέβαια έλεγα στους φίλους μου ότι ήμουν έτοιμος να πηδήξω, αλλά ήταν παγωμένη η θάλασσα».

ΨΑΘΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΕΛΕΩ ΥΠΟΒΟΛΕΑ

Δήλωσα παραίησην αν και δεν την έκαναν δεκτή. Παρ'όλα αυτά έφυγα και πήγα στο θίασο του Κονταξή που έπαιζε στο θέατρο του Λευκού Πύργου. Το σκήμα είχε μορφή μπουλουκιού, αλλά με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς. Και εκεί χρησιμοποιούσαν και υποβολείς γιατί κάθε εβδομάδα παρουσίαζαν καινούριο έργο, συνήθως γερμανικές φάρσες.

Και στην Πάτρα που παίζαμε πάλι πριν το '60 πάλι με έναν αντίστοιχο θίασο του Γιώργου Ολύμπιου χρησιμοποιούσαμε υποβολέα. Εγώ κάθε βράδυ ξενυχτούσα να μάθω το ρόλο μου. Και κάθε εβδομάδα αλλάζαμε έργο και ερχόταν το κοινό με πασατέμπο από κάτω, με 10 δρχ. το εισιτήριο, στο Πάνθεον της Πάτρας. Από Ψαθά μέχρι και Γενοβέφα, τα παίζανε όλα. Το αποτέλεσμα δεν ήταν και τόσο κακό από την άποψη ότι ο κόσμος ερχόταν να ξεσκάσει και όντως διασκέδαζε.

Ο υποβολέας εκείνη την εποχή έκανε τα πάντα, μέχρι και σκηνοθεσία. Έλεγε στον

ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ



Εφημερίδα "Μακεδονία", 27/7/1955

ηθοποιό πού θα σταθεί, του έλεγε "τώρα θα πας δεξιά, τώρα αριστερά", φώναζε μάλιστα και ακουγόταν σε όλη την πλατεία. Ο υποβολέας θεωρούσε μεγάλη υπόθεση να ακούγεται σε όλη την πλατεία. Θεωρούσε ότι έπαιξε και αυτός, πρωταγωνιστούσε. Μία φορά θυμάμαι ότι ο Zavíno βγήκε στη σκηνή και αντί να πει τα λόγια της πρώτης πράξης, έλεγε της δεύτερης. Όταν ήρθε η ώρα της δεύτερης πράξης, δεν είχε να πει τίποτε κανούριο, οπότε έλεγε συνέχεια «όπως σας έλεγα και στην πρώτη πράξη!».

«Έγιναν, όμως και παραστάσεις καταπληκτικές. Πρώτα πρώτα υπήρχαν πολύ μεγάλοι ηθοποιοί και δάσκαλοι, όπως ο Βεάκης, ο Χορν, η Μανωλίδου, ο Μαυρέας, ο Δενδραμής, ο Μακρής, ο Μαμίας ένας καταπληκτικός κωμικός που δεν έπαιξε ποτέ στον κινηματογράφο και είχε να το λέει ο Χορν, ηθοποιοί που θα μείνουν από στόμα σε στόμα όπως η δημοτική ποίηση. Αυτοί οι ηθοποιοί μπορεί να ήταν αμόρφωτοι να μην είχαν σπουδάσει, είχαν όμως δύναμη, πάθος, αγάπη, και ένα μεράκι για τη δουλειά. Ήταν τόσο έντιμοι σε αυτό που έκαναν, ήταν τόσο γνήσιοι, που τύφλα να έχουν οι σημερινοί εγγράμματοι του θεάτρου.

ΤΑ ΛΑΜΠΑΤΕΡ

Αν εξαιρέσεις μερικούς, αυτοί όλοι οι ψευτοδιανούμενοι, τους οποίους πολύ σωστά αποκάλεσε ο Κουστουρίτσα «λαμπατέρ», αυτοί οι περισσότεροι χαλάνε το θέατρο. Κανείς δεν είπε να μην γίνεται έρευνα στο θέατρο, δεν μπορείς όμως να κάνεις θέατρο μόνο με πειράματα. Να υπάρχουν νέα παιδιά, πειραματικές ομάδες που να ανεβάζουν νέα έργα πρωτοποριακά στη σύλ-

ληψη και στην εκτέλεση. Δεν μπορεί όμως ολόκληρο Κρατικό Θέατρο να ανεβάζει μία παράσταση όπως οι «Βάκκες». Αυτοί σκηνοθετούν πιο πολύ για την παρεούλα τους παρά για το κοινό. Ο Σακελλάριος όταν σκηνοθετούσε στόχευε να πάσει τον παλμό του κοινού. Ο Βιλιάρντ κάποτε έδωσε μία κλοτσιά στην Comédie Française γιατί πίστευε ότι καταντήσει μουσειακό θέατρο ερήμην του λαού. Στο θέατρο, είπε, πρέπει να μπει λαός, τι δηλαδή η τέχνη για την τέχνη;

Ως ηθοποιός και στο θέατρο και στον κινηματογράφο κυνηγούσα την απλότητα, όσο μπορούσα.

Στην Αθήνα ήμουν στη σχολή Θεάτρου του Κωστή Μικαηλίδη, που ήταν πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης θεάτρου και καθηγητής μας με φοβερή μεταδοτικότητα, εκεί επίσης δίδασκαν η Αρώνη, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Κατράκης, ο Βαφιάς.

Από το 1985 είμαι στη Θεσσαλονίκη στο Κρατικό. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκα με το παιδικό και ίδρυσα τη Μακεδονική Σκηνή για αυτό το σκοπό. Επαιξα στο Παλλάς για τρία χρόνια, τα μονόπρακτα του Καμπανέλη τα οποία παρουσιάστηκαν σε κάποιους Δήμους, φεστιβάλ και σχολεία και σκόπευα να παρουσιάσω τους «Φασουλήδες του Κατσιπόρα» του Λόρκα πάλι σε σχολεία. Εδώ βρήκα καποια πράγματα που με στήριξαν και πιστεύω ότι με το Κρατικό έδωσα μία καλλιτεχνική παρουσία που δεν θα μπορούσα να έχω στην Αθήνα. Άλλα δεν πιστεύω ότι έχω πει ακόμη την τελευταία μου κουβέντα στο κοινό.»



Τάμαριξ



ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997»
ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 105, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 867 860 - 6, TELEFAX: (031) 867 870
e-mail address: enenintaepa @ culture 97. gr

Διεύθυνση έκδοσης: Δημήτρης Καλοκύρης
Διεύθυνση σύνταξης: Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Αναστασίδης
Έρευνα - συνεντεύξεις: Θεοδώρα Αυγέρη, Όλγα Τσαντήλα
Συνεργάτες του τεύχους: Γιώργος Αναστασάδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Ιάκωβος Λεβισάνος, Κώστας Λαχάς, Γιάννης Μαλούχος
Σελιδοποίηση - DTP: Κωνσταντίνα Σιδερίδου, Άτελι ΟΠΠΕΘ
Γραμματεία: Ταπάνα Παπά Φωτογραφίες: Άννα Τσούκα Τυπογραφικές διορθώσεις:
Δημήτρης Ανανιάδης, Μάρθα Βαζάκα Επιμέλεια παραγωγής: Πάνος Χαραμόγλου



ΤΑΜΑΡΙΞ (ή Tamarix). Γένος φυτών της οικογενείας των ταμαρικοειδών, περιλαμβάνον 65 είδη της Ευρώπης, της Ασίας και των παραμεσογείων χωρών. — (Βοτ.) Τα φυτά του γένους τούτου είναι θάμνοι και δένδρα μετρίου μεγέθους, πολλά κοσμητικά και άλλως χρήσιμα, ευδοκιμούντα εις ελώδεις και υφαλμύρους γαίας και εις τας υπό των κυμάτων της θαλάσσης βρεχομένας ακτάς. Η ελληνική χλωρίς περιλαμβάνει εξ είδη κοινώς ονομαζόμενα αρμυρίκια, αρμυρίκα, μυρίγκες. Τα κοινότερα είναι: τ. η αμπεανή, τ. η μικρανθής, και τ. η παλλάσειος. Εις τα είδη ταύτα, τα οποία απαντώσι και αλλαχού, αναφέρεται η μυρίκη των αρκαίων. Εκ των εξωτικών ειδών άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι τ. η μαννοφόρος, ιθαγενής της Αιγύπτου και του Αφγανιστάν, ήπις παράγει, συνεπεία κεντημάτων ενός εντόμου κοκκοειδούς (*Coccus tamariparus*), το μάννα των Βεδουίνων, ουσίαν λευκήν, ήπις πίπτει εκ των κλάδων του δένδρου. — Τάμαριξ η γαλλική, μέγια δενδρύλλιον ύψους 5-6 μ., ιθαγενές των παραμεσογείων ακτών της Γαλλίας, της Αλγερίας, της Τύνιδος και της Κορσικής, κοσμητικότατον, κατάλληλον δια την στερέωσιν των κινουμένων αμμωδών εικάσεων, και τ. η αφρικανική, δενδρύλλιον ιθαγενές της Β. και κεντρικής Αφρικής, της Περσίας, της Αραβίας και των Ινδιών με κοσμητικά άνθη και φύλλα. Τα φύλλα, οι καρποί και αι κηκίδες του χρησιμοποιούνται εις την βυρσοδεψίαν των μαροκινών δερμάτων και ως αντιδυσεντερικόν φάρμακον.

