



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997

τάπαριξ

ΤΕΥΧΟΣ 6 * ΙΟΥΝΙΟΣ 1997



ΜΠΗΤΣ ΠΑΡΤΥ-
ΣΤΕΚΙΑ ΤΟΥ '70

M
S
T
O
R
E
P
R



Tο «Τάμαριξ» είναι μηνιαίο περιοδικό που ασχολείται με την ιστορία και το βίωμα της πόλης. Βασική του επιδίωξη είναι να αναδείξει πλευρές της ιστορικής και κοινωνικής περιπέτειας της Θεσσαλονίκης που δεν έχουν ως τώρα θιγεί, σε συνδυασμό με την αίσθηση της καθημερινότητας, την γοητεία και την ψυχή της πόλης.

Το περιοδικό «Τάμαριξ» έλαβε την ονομασία του από μικρό ομώνυμο ορμίσκο που υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια μεταξύ των οδών Μαρτίου και Μπότσαρη. Άλλα «Τάμαριξ» είναι και η βοτανολογική ονομασία του φυτού «αρμυρίκα».

Μέχρι τώρα εκδόθηκαν τα παρακάτω τεύχη:

1) ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΑΜ: Η ιστορία των τροχιοδρόμων της Θεσσαλονίκης από την ίδρυση τους το 1893 μέχρι την κατάργησή τους κατά το 1957 και την αντικατάστασή τους από λεωφορεία. Άγνωστα ντοκουμέντα, διαδρομές, μνήμες, η σημασία των τραμ και η σύνδεσή τους με την ζωή της πόλης, μαρτυρίες και συνεντεύξεις παλιών τροχιοδρομικών.

2) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΙΜΕΝΟΣ: Το λιμάνι, ο ομφαλός της συμπρωτεύουσας από τον Τρωικό πόλεμο ως σήμερα. Φάσεις, σημασία του λιμένος, θεωρίες για τις παλιές τοποθεσίες και την εμπορική και στρατηγική του σημασία, ο ΟΛΘ, μαρτυρίες διοικούντων και λιμενεργατών, άγνωστο οπικό υλικό και ντοκουμέντα, η καθημερινότητά του και η εμπλοκή του στην Ιστορία.

3) ΤΟ ΚΑΤΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ: Το κάτς ως συνέχεια των παλιών πεχλιβάνηδων που πάλευαν στις πανηγύρεις ή ως παραφθορά της πάλης άρχισε να παίζεται στη Θεσσαλονίκη κατά τον μεσοπόλεμο, την εποχή του Τζίμ Λόντου, αλλά γνώρισε μεγάλες δόξες μεταπολεμικά με τον Καρπόζηλο και έσβησε κατά την δεκαετία του ογδόντα ως το τελευταίο, μεγάλο λαϊκό θέαμα. Μαρ-

τυρίες κατσέρες για αγώνες και δημοσιεύματα αναβιώνουν μεγαλοπρεπώς το σχετικό κλίμα της εποχής.

4) Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ: Η λαϊλαπα της γερμανικής Κατοχής δεν εξόντωσε κάθε μορφή μουσικής δημιουργίας στην πόλη. Ορχήστρες σοβαρής μουσικής αλλά και τζαζ και οπερέτες και βέβαια το ρεμπέτικο με τον Τσιτσάνη αποτελούν, παράλληλα με την πείνα και τις εκτελέσεις, την παρηγορητική καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης κατά τα μαύρα εκείνα χρόνια.

5) Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΟΣ: Επί αιώνες η Θεσσαλονίκη εξυπηρετούσε τις ανάγκες της σε ψύξη με αυτοσχέδιο πάγο που κατέβαζαν παγοποιοί από το Χορτιάτη. Άλλα και ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος, στο Μακεδονικό μέτωπο, επηρεάστηκε από τον πάγο που έφτιαχναν με μηχανικά μέσα οι Σύμμαχοι. Τα μεγάλα παγοποιεία του Χαρίλαου και του Φίξη σχέση της πόλης με τον πάγο, η καθημερινότητα και η Ιστορία της Θεσσαλονίκης ιδωμένη μέσα από τα εργοστάσια παγοποιίας, τους παγοποιούς και τους παγοπώλες καταγράφονται σ' αυτό το τεύχος με άγνωστα ντοκουμέντα και σπάνιο υλικό.

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΕΠΟΧΗ

Του Γιώργου Σκαμπαρδώνη

ΜΠΗΤΣ ΠΑΡΤΥ και στέκια του '70: ήταν μια ΤΡΕΛΗ ΕΠΟΧΗ που μπορούμε να την ερμηνεύσουμε, είτε ως εκδοχή της αναπόφευκτης θέλησης κάθε νέας γενιάς για αμφισβήτηση και αλλαγή είτε με όρους ελαφρολαϊκής κοινωνιολογίας, συντηρητικής ή προοδευτικής: φταίει ο χουντικός γύψος και η καταπίεση, ο κομφορμισμός και η σοβαροφάνεια, οι εθνικόφρονες γυμνασιάρχες που μας κούρευαν σαν τραγιά και οι ερωτικές ντρεκτίβες του Φαράκου, τα κατηχητικά και ο Ψυρούκης, ή ο Ψυχρός Πόλεμος σε συνδυασμό με τα ζώδια του εργολαβισμού και της μιζέριας.

Μπορούμε να δώσουμε οπωδήποτε μιαν ετοιμοπαράδοτη ερμηνεία για τη μουσική εξέγερση της δεκαετίας του εξήντα που ήταν και ανανέωση συμπεριφοράς, ντυσίματος, όρασης και, τελικώς: διάθεσης για μια κοινωνία που ανοικτή και, με τον Μάη του '68, λιγότερο πολιτική - εννοούμε λιγότερο «κομματική» εφόσον οι επικεφαλής ήταν κυρίως ευαίσθητοι, ευφυείς αναρχικοί που πολεμήθηκαν ένθεν και ένθεν.

Θα μπορούσαμε να προσφύγουμε σε γνωστές θεωρητικές σολομωνικές που εύκολα τσιτάρουν μιαν κατά βάθος δυσνόητη πολυπλοκότητα, και που μπορεί να μην ήταν παρά μια τυπική διακύμανση της Ιστορίας, με τα δικά της ιδιώνυμα χαρακτηριστικά.

Πάντως τα πιο πολλά από τα παιδιά που χόρευαν έξαλλα στην Αρετού και στην παραλία της Αγιά-Τριάδας, οι νεαροί από την Κάτω Τούμπα ή το Κιλκίς που αίφνης σεληνιάζονταν με το *Satisfaction*, τον «Τρόπο» των «Olympians» και το *Black is Black*, περισσότερο ήταν ορμονικά εξεγερμένοι νέοι και λιγότερο είχαν διαβάσει περί προτοσέων και διαλεκτικής. Άλλα και η αναγκαστική οξυδερκής συγκατάνευση του επαγγελματία Γιάννη Βελλίδη, μεσούντης της δικτατορίας, για τη στροφή της εφημερίδας «Θεσσαλονίκη» προς την κοσμικότητα και την οργάνωση των μπητς πάρτου στα οποία μοιράζονταν κολώνιες «*Aqua Velva*» και μερσεριζέ κάλτσες του Κατρακαλίδη δεν νομίζουμε όπι επιδέχεται καμιάν ιδιαιτέρως βαθυτόχαστη ανάλυση.

Ήταν ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΕΠΟΧΗ. Τα παντελόνια-καμπάνες ίσως σήμαιναν άλλους ειδους εσπερινούς και οι φαβορίτες και τα μίνι ήταν, πιθανώς, εξαρτήματα μιας παραλλαγής εκείνου που είπε κάποτε ο Τσαρούχης:

«Στολές ακαθορίστων ταγμάτων φοράνε τα παιδιά για να σημάνουν πού ανήκουν».

Ήταν ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΕΠΟΧΗ μέσα σε ένα βαλσαμωμένο περίγυρο. Και ήταν μια απρόβλεπτη έκρηξη που υποσκέλισε και πνευματικούς ταγούς και κομματικούς ποιμένες. Ήταν μια αιθόρυμπη ΑΝΤΑΡΣΙΑ που ξεκίνησε από τα ΣΠΛΑΧΝΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ γι' αυτό και κράτησε ως το τέλος τα χαρακτηριστικά της αθωόπητας και της ανιδιοτέλειας.

Γι' αυτό και συνεχίζει να υπάρχει μέσα μας ανέγγιχτη, ΑΦΘΑΡΤΗ. Κανείς σωτήρας, εκ των ένθεν και ένθεν, δεν πρόλαβε να τη χειραγωγήσει, να την εντάξει σε πλάνα, να την καπτλευθερί, να τη μάνει.

Ήταν τα ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ σε μια ΚΑΚΗ ΕΠΟΧΗ - όλες οι εποχές που τις ορίζουν οι άλλοι είναι κακές, εκτός από κείνες που, παρά πις προθέσεις της εξουσίας, σε κάποιο βαθμό τις ορίζουμε μόνοι μας, έστω και κατά λάθος.

ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Γράφει ο Κώστας Δ. Μπλιάτκας



ο ροκ εντ ρολ, λένε ότι γεννήθηκε ξαφνικά, νύχτα καλοκαιριού. Μια κραυγή του νέου μέσα από τα τσαλακώμενα σεντόνια του, μια έκρηξη του νποκ τζόκεϋ, μια επανάσταση χωρίς αιπία του μαθητή εναντίον του Άικ αλλά και του πατέρα, βετεράνου του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Μια λεβεντιά της κοπέλας που δεν ήθελε άλλο πις αξίες της χαρωπής, σεμνής και υποταγμένης μαμάς στο σπιτικό της μεταπολεμικής Αμερικής.

Το ελληνικό "μοντέρνο τραγούδι" γεννήθηκε την ασπρόμαυρη δεκαετία του '60.

Hταν τα χρόνια αθωόπτας. Η ελληνική νεολαία ενσυγχωνώς περισσότερο γνώριζε ότι στη χώρα της δύσκολα θα ζήσει την ελευθερία, το ρυθμό, τις ανέσεις και την ατμόσφαιρα του Λονδίνου, του Παρισιού ή του Αμερικανού. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του '60 πολλοί ήξεραν αλλά ελάχιστοι ασχολούνταν με το πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα της χώρας. Στο κάτω κάτω της γραφής δεν ήταν η νεολαία που έφτιαξε την Αποστασία, το Παλάτι και τη Χούντα. Αντιθέτως πολλοί νεολαίοι, κυρίως μαθητές και φοιτητές είχαν πλαισιώσει τους ανένδοτους αγώνες και τη νεολαία Λαμπράκη μερικά χρόνια πριν.

Και ποιο το αποτέλεσμα;

Ο πρωθυπουργός φεύγει "ως Τριανταφυλλίδης" από τη χώρα αναρωτώμενος "ποιος κυβερνά τέλος πάντων"; Ο μεγάλος αδελφός, πολιτικοποιημένος αυτός, διαβεβαιώνει την οικογένεια ότι "δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πραξικόπημα" και την επομένη τα τανκς είναι στους δρόμους. Η μητέρα λέει το "μην εκδηλώνεσαι" περισσότερες φορές από το καλημέρα. Ο πατέρας σιγομούρμορίζει, ενώ έκουψε και τα πάρε δώσε με κάτι συγγενείς που πληκτικά σε κάθε οικογενειακή συνάντηση εκθειάζουν τα επιτεύγματα της "Επαναστάσεως". Μα νυχτώνει και 'γω είμαι νέος...

Ο "ΠΛΕΥ" ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ

Tο "σουλάτσο" στην Τσιμισκή με επίκεντρο το ζαχαροπλαστείο "Φλόκα" (γνωνία Τσιμισκή και Αγίας Σοφίας) ήταν πάντα μέσα στις προτεραιότητες ενός νεαρού "πλέυ" της εποχής.

Ο τίτλος του "τσιμισκάκια", πέραν της ειρωνείας που δημιουργούσε -κυρίως στους εκτός κέντρου πόλης νεαρούς- διατηρούσε μιαν αίγλη: 'Όλο και κάποιο πορτοφόλι θα διέθετε ο μπαμπάς, όλο και κάποια ξαδέρφη θα γνώριζες από φίλους, όλο και κάποιος γυναικοκατακτητής θα σε έπαιρνε στην παρέα του...

Ο Άλκης Κακαλιάγκος, μέλος της θρυλικής παρέας των "Ολύμπιανς" έζησε από πολύ κοντά τη δόξα του "τσιμισκάκια" και κοντά σ' αυτήν, ακόμα μια μεγαλύτερη: αυτή του μέλους ενός συγκροτήματος που σάρωνε όλες τις πρωτιές και τα βραβεία σε πανελλήνια κλίμακα. Ενός συγκροτήματος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Όσο έπαιζαν οι «Ολύμπιαν», οι άλλοι ποπ αστέρες των σίξτις, τα άλλα γκρουπ («Αιντολς», «Τσαρμς», «Βόρειοι», «Άπ Τάιτ» κ.ά.) ήταν καταδικασμένοι να έρχονται δεύτεροι, παρά τις σπουδαίες επιτυχίες τους.

Ο Τρόπος, η Συγγώμη και το Σχολείο, είχαν κρίνει τον πρώτο. Ίσως τον έχουν κρίνει και οριστικά, σ' αυτό τουλάχιστον που είχε αποκληθεί "μοντέρνο τραγούδι" στη χώρα μας.

Ας αφήσουμε όμως τον Άλκη να μας ξεναγήσει στη Θεσσαλονίκη των σίξτις, με το κύρος ενός "περίοπου" τύπου και ευπρόσδεκτου στις παρέες (λίγο νομίζετε ότι ήταν να έχεις στην παρέα σου έναν γιε-γιέ και μάλιστα έναν από τους "Ολύμπιαν";).

...«Στο ξεκίνημα του συγκροτήματός μας, γύρω στα τέλη του 1965, οι φίλοι μας των άλλων συγκροτημάτων και μείς, συνέχαζαμε στον "Γκι-

γικιλίνη" (γνωνία Τσιμισκή και Χρυσοστόμου Σμύρνης). Χορτοφαγία, γιαούρτι, γλυκά ανατολίτικα σε οικονομικές τιμές κατάλληλες για νεαρούς και ολίγον λαίμαργους γιε-γιέδες (έτοι αποκαλούσαν τους νέους που προτιμούσαν τη μουσική των ζένων συγκροτημάτων).

Σε αντίθεση με σήμερα, μια "τουλούμπα" με καϊμάκι είχε σαφώς περισσότερη ζήτηση από ένα ποτό με ξένη ονομασία...»

"Όταν αρχίσαμε να κερδίζουμε κάποια χρήματα, διότι στο μεταξύ γίναμε γνωστοί (1966), εγκαταλείψαμε τον "Γκιγιλίνη" και ...πάσαμε τον "Τερκενλή" (στη Διαγώνιο, εκεί που σήμερα είναι η Εθνική Τράπεζα) με τις πιο αναπαιτικές πολυθρόνες και με τον τίτλο της καφετέριας. Ήταν μεγάλο άλμα τότε να πας στην "καφετέρια" εγκαταλείποντας τα συντηρητικά και παλιομοδίτικα ζαχαροπλαστεία!!!

Με την αλλαγή του χώρου άλλαξαν και τα ..προϊόντα που παραγγέλναμε: η τουλούμπα με το καϊμάκι αντικαταστάθηκε από τον καφέ "φραπέ". Άλλη επανάσταση στις συνήθειές μας κι αυτή. Τότε άρχισε η ...θριαμβευτική πορεία του φραπέ που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Έκεί λοιπόν συναντιόμασταν κάθε βράδι άλοι οι "Ολύμπιαν" με τις σχετικές, επίσημες ή ανεπίσημες αγαπημένες μας, και στη συνέχεια τραβάγαμε για τη "Χαβάη", το πιο αγαπητό νάιτ-κλαμπ της Θεσσαλονίκης (ίσως διότι παίζαμε εμείς...). "Χαβάη" ίσον χαμός. Μια νεολαία εκτός εαυτού. Χορός μέχρι τελικής πτώσεως, κορίτσια σεμνά και άλλα πιο ζωηρά, αναψοκοκκινισμένα, έτοιμα για "παιχνίδι". Ήταν και κάποιες που με άλλον κατέφταναν στο κλαμπ, με άλλον φλέρταραν και με άλλον έφευγαν για τα περαιτέρω.

Η "Χαβάη" ήταν στην περιοχή της Νέας Κρήνης, στο σημείο όπου σήμερα ορθώνεται η κλινική του IKA "Παναγία". Ο σαματάς κρατούσε μέχρι τις δύο τα ξημερώματα και στη συνέχεια τραβούσαμε για αχνιστή μακαρονάδα ή για ...αυγά μάτια με λουκάνικα τηγανισμένα με κέτσαπ. Ή στον "Τόπη" θα πηγαίναμε ή στο "Μουτάφη" επί της νέας παραλίας ή στο κλασικό "Ντορέ", απέναντι από τον Λευκό Πύργο.

Εκτός από τη "Χαβάη", τον καιρό εκείνο άνοιγαν το ένα μετά το άλλο νάιτ -κλαμπ που έγραψαν -το καθένα- τη δική του ιστορία στην νυχτερινή ζωή της νεολαίας της Θεσσαλονίκης, την περίοδο 1965-70.





Η αρχή και το τέλος μιας εποχής: Οι «Ολύμπιανς» στα 1965 (η μικρή φωτογραφία) και της τελευταίας περιόδου (1969-71): Πασχάλης, Πάνος Λεμονίδης, Παντελής Δεληγιαννίδης, Άλκης Κακαλιάγκος, Γιώργος Ζηκογιάννης

‘Ήταν η “Κουίντα”, οι “Ντρίμερος”, ο “Άμαζόνιος”, το “Πούσικατ”, το “Γουώτερ Λίλι” - όλα στην παραλία της Νέας Κρήνης. Το “Αριγκάτο” ήταν λίγο πιο πέρα , στο Καραμπουρνάκι. Καλό στέκι για απογευματινό καφέ ή και ...χαζοξενύχτι ήταν επίσης και το “Ριάλτο” (σήμερα “Τραμμόφωνο”) επί της πλατείας Φαναριωτών.»

Οι ξενύχτηδες της εποχής θα θυμούνται σίγουρα και ορισμένους τύπους, όχι πάντα και κατ’ ανάγκη γραφικούς, που έδιναν χρώμα στις παρέες και ήταν “σήμα κατατεθέν” της βόλτας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας από αυτούς ήταν ο “Τρούμαν” που γύριζε χειμώνα -καλοκαίρι, συνήθως στο “Ντορέ”, με σακάκι και παλτό. Στις πολλές τσέπες του είχε πάκετα τσιγάρα που πουλούσε αλλά και ένα σωρό σπάνια και πρωτότυπα αντικείμενα τα οποία επιδείκνυε προς εντυπωσιασμόν. Ο “Τρούμαν” θα πρέπει ίσως να καταγραφεί ως ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που είχε ...κινητό τηλέφωνο, στη δεκαετία του '60: Κουβαλούσε μαζί του μια παλιά συσκευή και έκανε ότι μιλούσε με κάποιον!!!

Ένας άλλος ισχυρίζονταν ότι ήταν ο τελευταίος ...Βυζαντινός Αυτοκράτορας και απευθείας απόγονος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (!!!)

«Κυκλοφορούσε κι αυτός στα διάφορα στέκια», λέει ο Κακαλιάγκος, «και όλοι εμείς αισθανόμασταν την υποχρέωση να τον χειροκροτούμε, άμα τη εμφανίσει».

Υπήρχε και ο “Λαφίτ ο πειρατής”: Όταν τελείωνε το πρόγραμμα στα νάπτι κλαμπ της Νέας Κρήνης, ήταν συνήθως 2-3 τα ξημερώματα. Λεωφορεία δεν κυκλοφορούσαν τέτοιαν ώρα και τα ταξί ήταν δυσεύρετα. Εμφανίστηκαν λοιπόν δειλά -δειλά οι “ταξιτζήδες-πειρατές”. Ο “Λαφίτ” ήταν από τους πιο συμπαθείς, διότι είχε το “χούι” των αυτοκινήτων -ράλλυ, πλην όμως η τσέπη του δεν άντεχε. Γ’ αυτό και το έριξε στην “πειρατεία”, όπως υποστήριζε τουλάχιστον.

H ... BLUE NOTA

H Θεσσαλονίκη των συγκροτημάτων της δεκαετίας του '60 -και των αρχών της δεκαετίας του '70- είναι ένα αδικημένο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Λες και οι “μεγάλοι”, οι εκάστοτε μεγάλοι, πάιρνουν τη ρεβάνς από τους ατίθασους νέους που μιμούνταν τους «Beatles», τους χίππις, τους «Stones» και τον Άλμπανο με τη Ρομίνα του.

Η βιβλιογραφία ελάχιστη, η μουσικολογική ανάλυση-έρευνα υποτυπώδης ακόμα κι όταν έγινε κοινώς παραδεκτό ότι ορισμένα από τα ελληνικά ποπ -ροκ συγκροτήματα έγραψαν σπουδαία τραγούδια και εισήγαγαν στοιχεία μουσικής που υπήρχαν απόλυτα συμβατά με την ελληνική μουσική, όπως απεδείχθη



εκ των υστέρων. Σήμερα η "ροκ ενορχήστρωση" έχει κατακτήσει τα πάντα: έντεχνα και άτεχνα ελληνικά τραγούδια, σάουντρακ ταινιών, μουσικά έργα απαιτήσεων, θεατρική μουσική κ.ά. Κι όμως οι πρωτοπόροι, αυτοί που εισήγαγαν την blue νότα στην Ελλάδα μένουν στην αφάνεια.

Ας επιστρέψουμε όμως στα "μοντέρνα συγκροτήματα" της Θεσσαλονίκης. Κατ' αρχήν, παρά τη φωτικεία και το ταραγμένο πολιτικά και κοινωνικά περιβάλλον της εποχής, τα συγκροτήματα φυτρώνουν σε κάθε γειτονιά. Το ξένο τραγούδι κερδίζει μέσα σε λίγα χρόνια το μεγαλύτερο και πιο ανήσυχο τμήμα της νεολαίας της περιόδου 1965-70.

Συμβολικό αλλά και ουσιαστικό σημείο αφετηρίας της νέας για τα ελληνικά δεδομένα φρενίτιδας, είναι χωρίς άλλο η περίφημη συναυλία των "Φόρμιγξ" στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στα 1964. Το κτίριο κόντεψε να πέσει από το πάθος μιας νεολαίας που δεν έλεγε να χορτάσει τους ρυθμούς του *Tζερόνυμο Γιάνκα*. Τότε για πρώτη φορά έγινε λόγος για χορευτικό μοντέρνο συγκρότημα. Μέχρι τότε ο χορός οφείλονταν στη μουσική που έπαιζαν οι ορχήστρες χορευτικής μουσικής (καταλαβαίνουν όλοι τη διαφορά).

Πέρα από τους «Ολύμπιαν», υπήρξαν και άλλα γκρουπ σπουδαίων Θεσσαλονικιών μουσικών που έγραψαν, διασκέυασαν, έπαιξαν και τραγούδησαν μεγάλες επιτυχίες. Ποιον να πρωτοθυμηθεί κανείς; «Βόρειοι», «Απ Τάιτ», «Στρειντζερς», «Μονκς», «Φρατέλι», «Μπλόου Απ», «Μπραμς». Μέχρι και ... «Μπάνκερς» είχε η ονοματολογία των συγκροτημάτων (αυτοί οι τελευταίοι ήταν όλοι τραπεζικοί, εξ ου και το όνομά τους!).

Εξειδίκευση - και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά των "μικροϊδεολογών" της δεκαετίας του '70, δεν υπήρχε τότε. Όλα ήταν σε ένα τσουβαλι. Ποπ, ροκ, σόουλ, μπαλάντα, ιταλικά καντσόνε, γαλλικές μελωδίες στη ... συσκευασία του σέικ και του μπλουζ!

Υπήρχαν βεβαίως και οι πρωτοπόροι ή και "σκληροπυρηνικοί" που αρνούνταν να τραγουδήσουν με ελληνικό στίχο. Μεταξύ τους ο 15χρονος το 1966 Νίκος Παπάζογλου που ερμήνευε στη "Χαβάλη" με τους «Ολύμπιαν» (ο Πασχάλης είχε πάει φαντάρος...) το *Mplak IZ Mplak* και το *Γουώκινγκ Δε Ντογκ*, με ξεχωριστή επιτυχία!!!

Μέρες "Χαβάλης" Δεξιά ο Νίκος Παπάζογλου. Σπην καθάρα ο Κούλης Καλογιαννίδης. Στα πλήκτρα ο Άλκης Κακαλιάγκος. Φθινόπωρο 1966...



Oγνωστός παραγωγός τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων Νίκος Θεοδωράκης, Αθηναίος αυτός αλλά που ζει στη Θεσσαλονίκη εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ήταν ο ντράμερ ενός εφηβικού συγκροτήματος στη Νέα Ιωνία. Ανάμεσα στους πιτσιρικάδες της μπάντας, ένας δεκαεξάχρονος που "έπιανε" άριστα τη φωνή του Έρικ Μπάρντον: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου!

«Για τα γκρουπ, τα στικάκια και τον "ήχο" της ...διασκευής ή της "απομίμησης" ο Θεοδωράκης θυμάται:

"Ήταν 14 Μαΐου 1966. Πρόβα στο σπίτι του Βασίλη. Έπρεπε να παιξουμε σε ένα γάμο..."

"Πρέπει να βγάλουμε και μερικά ιταλικά τραγούδια", εισηγείται ο Παπακωνσταντίνου.

— Καλά, αλλά πώς, ρε φίλε ;

— Άκούστε, έμαθα τα ακόρντα, έχω και το δισκάκι του Ρομπέρτο Κάρλος, κάπι θα γίνει....

Ιταλικά ήθελαν; Ιταλικά θα παίζαμε. Δεν "κόλωνε" η ομάδα....

Όυν αμίκο μίο, ιλ τζίρνο , ιναμοράτο, μπέλα ντόνα περ με, τέτοια πράγματα.

Έκπληκτη η αδελφή του Βασίλη που μόλις είχε μπει, ρωτάει: "Τι γλώσσα είναι αυτά που τραγουδάτε";

— Ιταλικά, απαντάμε όλοι με μια φωνή!

Ας είναι καλά η κοπέλλα που τουλάχιστον στα αγγλικά, λόγω του ότι η ίδια πήγαινε φροντιστήριο, είμασταν σαφώς πιο μέσα στο στίχο.

Την άλλη μέρα στο γάμο ο κόσμος ενθουσιάστηκε. Άφού κάναμε και φινάλε με δημοτικά. Ρομπέρτο Κάρλος και ...Ιτιά..Τσάμικο και Ανταμό.

Μόνο που ο γάμος ήταν στο Σούνιο και όταν τέλειωσε με το καλό τις πρώτες πρωινές ώρες, λεωφορεία δεν υπήρχαν για την επιστροφή στην Αθήνα. Τελικά βρήκαμε στην παραλία μια αναποδογυρισμένη βάρκα, είκαμε πάρει και δυό τρία τραπεζομάντηλα από το μαγαζί και τη βγάλαμε όπως -όπως...»

(Τριάντα χρόνια αργότερα, στις παραστάσεις με τον Σαββόπουλο στη Βίλκα, εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Παπακωνσταντίνου από μικροφώνου παραδέχτηκε ότι ανήκε σ' αυτούς που άκουγαν μετα μανίας ξένα τραγούδια και έπαιζαν ανάλογα στο γκρουπ. Μέχρι που μπήκε ένας εργάτης στην παρέα, πολιτικοποιημένος και "ψαγμένος" και έφερε μαζί του το "Φορτηγό" που μόλις είχε πρωτοκυκλοφορήσει....).

ΟΠΩΣ Ο ΦΡΑΝΚΙ ΑΒΑΛΟΝ

Hθεσσαλονίκη γρήγορα απέκτησε τα δικά της μπητς μπόυς και μπητς γκερλές. Ο όρος όμως είναι αμερικανικός και σηματοδοτούσε μια ολόκληρη διάσταση και επιχείρηση ψυχαγωγίας στις ακτές των ΗΠΑ περί τα τέλη της δεκαετίας. Ο Γιώργος Φωτιάδης υπήρξε ο πρωτοπόρος της οργάνωσης των μπητς πάρτυ στη Θεσσαλονίκη, μέσα από την ομάνυμη εφημερίδα, αλλά ο όρος "μπητς πάρτυ" έφτασε στη πόλη από τον Λευτέρη Κογκαλίδη.

"Προέρχεται, λέει ο ίδιος, από τις εκπομπές και τα πάρτυ που οργάνωνε ο αμερικανικός ραδιοσταθμός των Αθηνών (Armed Forces Radio Station -AFRS) την περίοδο 1959-60. Ήταν τότε που οι δημοφιλείς Ntι Τζέι Τζένεμα και Τομ Ντε Κάστρο έβγαιναν στα ερτζιανά της πρωτεύουσας παιζόντας μεγάλες επιτυχίες της αμερικανικής μοντέρνας μουσικής, πολύ πριν φτάσουν αυτές στα ελληνικά δισκοπωλεία".

"Επρόκειτο δηλαδή για ...πιστή μεταφορά του κλίματος των ανάλαφρων μουσικών κωμωδιών στις ΗΠΑ με τον Φράνκι Άβαλον κ.ά. Ρυθμός, παιχνίδια, ήχοι, αναψυκτικά και χοτ-ντογκς. Μόνο που αντί για το Μαϊάμι ο "χώρος" ήταν καπου μεταξύ Φαλήρου και Γλυφάδας".

Μέσα στη φρενίτιδα του μοντέρνου τραγουδιού και των πάρτυ ,προσχώρησαν και πολλοί νεαροί τοτε δημοσιογράφοι που είτε οργάνωναν εκδηλώσεις, είτε κατέγραφαν το κλίμα με ρεπορτάζ, σχόλια και συνεντεύξεις, είτε γίνονταν οι ίδιο στικουργοί με πρωτογενή στιχο αλλά και με διασκευή ξένων χιτς.

Έγραψαν μεταξύ άλλων στικάκια ο Νίκος Μαστοράκης, ο Θανάσης Τσόγκας, ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο Κώστας Τσαρούχας και βέβαια ο Λευτέρης Κογκαλίδης και πολλοί άλλοι.

Ο Κογκαλίδης, μεταξύ άλλων, είναι αυτός που έδωσε την ονομασία στους «Απ Τάι», και διασκεύασε την περίφημη Ντηλάιλα του Τομ Τζόουνς στα ελληνικά όπως και τη μεγάλη επιτυχία των Καμελεόντι, το Απλάουζι, που στη γλώσσα μας έγινε ...Με ξέχασες με τον ήχο των «Απ Τάι».

Στο αφιέρωμα αυτό, φαίνεται αδικημένη η πολιτικοποιημένη πλευρά της τοτε ποπ -ροκ σκηνής. Διότι μπορεί οι περισσότεροι να έζησαν τη διασκέδαση των σίξτις με ταμ-ταμ, βερμούτ, σέικ και μπλουζ, μπητς-πάρτυ και δίσκους σαρανταπέντε στροφών του «Ανταμό», του «Άλμπάνο», των «Άνιμαλς» και των «Στόουνς» (για χορευτικούς λόγους συνήθως), πλην όμως υπήρχαν και οι νέοι που μιλούσαν για μηνύματα αγαπης και επανάστασης, για το -μετέπειτα -Γούντστοκ, για την σεξουαλική απελευθέρωση, για το τραγούδι διαμαρτυρίας των «Ντύλαν -Μπαέζ».

Ήταν τα παιδιά με τα μαύρα μπουφάν, φανατικοί ροκάδες, πολλοί εκ των οποίων, στη Θεσσαλονίκη, είχαν στέκι κι την περιοχή της Χρυσοστόμου Σμύρνης και αρέσκονταν να αυτοαποκαλούνται "τα σκυλιά" (περισσότερα στο νέο βιβλίο του Νίνου Δηματάπη για τον αξέχαστο Παύλο Σιδηρόπουλο).

Στον αντίποδα όμως θα ήταν αδικία "ιστορικού βεληνεκούς" να θεωρηθεί όλη η ατμόσφαιρα των σίξτις με τα πάρτυ και την ξένη μουσική, τα μόντερνα συγκροτήματα και τους χορούς ως κάπι αφελές και ανώδυνο για τους κρατούντες. Μέσα από την τρυφερότητα, τη διαφορετικότητα, τον ρυθμό, το πάρτυ και τα μακριά μαλλιά και τη μίνι φούστα οι νέοι της εποχής ένιωθαν και "έλεγαν" πολλά. Και εξαιρετικά επώδυνα για την εν πολλοίσ ευρισκομένη σε σκοτοδίνη συντήρηση του τόπου.

Δύο σπάνια ντοκουμέντα: Οι νεαροί Αθηναίοι αποθεώνουν τους «Ρόλλινγκ Στόουνς» στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας (18 Απριλίου 1967) – τρείς μέρες πριν τη δικτατορία. Στη μικρή φωτογραφία το εισιτήριο της ...ημέρας συναυλίας των «Στόουνς» στην Αθήνα.



E. και ο ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑϊΤΟΥς

STONES

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1967 · ΗΡΑ 8.15 Μ.Μ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚ. ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΟ 10 № 2679
Φόρος Δημ. ΔΡΧ. 86.88
Πρόνοια > 21.72
'Ωδείου > 10.90
Σύνολον ΔΡΧ. > 0.50
120.-

KRUNDAAL - ITALIA

146
N

ΠΑΘΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΝΕΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ, Βουλευτής, τέως δημοσιογράφος

Συνέντευξη στην Θεοδώρα Αυγέρη



Xορεύοντας κοντά στη θάλασσα. Με τη "Θεσσαλονίκη". Το πρώτο μπητς- πάρτυ, πικνό σε προσέλευση, έντονο σε ρυθμό, πλούσιο σε χρώματα...Μια γαλάζια ακτή πνιγμένη απ' το πάθος χιλίων νέων. Τα βαποράκια που ξεμπάρκαραν συνεχώς κόσμο. Τα παιδιά που περίμεναν ένα χρόνο την εκδήλωση. Η μεγάλη τους χαρά, η ανυπομονησία και το ξέσπασμα στο σέικ. Η πλαζ της Αγίας Τριάδας περιποιημένη και καθαρή, με ομπρέλες πολύχρωμες, με βυσινί πάλκο, χαρούμενο, στα χρώματα της Κόκα-Κόλα, με τραπεζάκια κοκκινωπά, όπου "Ζωντανές" κούκλες του "Πικολίνο" ήταν έτοιμες να χορέψουν και αυτές. Σήμερα στις τέσσερις το απόγευμα διπλής μπορεί να ζήσει ένας νέος, θα υπάρχει στην πλαζ "Θεσσαλονίκη".... Τυχαίο ξεφύλλισμα ενός σαββατάπικου φύλλου κάποιου Ιούλη, τότε που τα καλοκαιρινά πρωτοσέλιδα της εφημερίδας αναστέναζαν από νεανικά, ανέμελα κορμά που ιστορροπούσαν το λεμόνι και ο Γιώργος Λιάνης ως ο καθ' ύλην αρμόδιος δημοσιογράφος της "Θεσσαλονίκης" εξιστορούσε το ξεφάντωμα του σαββατοκύριακου στους μανιώδεις αναγνώστες του φύλλου της Δευτέρας.

"ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΕΣ"

Eργαζόμουν ήδη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" όταν αποχώρησε από αυτήν ο Γιώργος Φωτιάδης, το αστέρι του νυχτερινού ρεπορτάζ. Εγώ ήμουν ο ανερχόμενος αστέρας στο κοινωνικό ρεπορτάζ. Θεώρησε λοιπόν η εφημερίδα ότι μπορούσα να καλύψω και αυτόν το χώρο, το κενό δηλαδή που δημιούργησε η αποχώρηση του Φωτιάδη. Με φορτώσανε μ' αυτόν το "σταυρό", στην πορεία όμως τα πράγματα ήταν λιγότερο επώδυνα. Γνώρισα έναν καινούριο κόσμο, μυστικό, αισθησιακό. Είκα την επιμέλεια ολόκληρης της πέμπτης σελίδας. Κάθε μέρα για το κλείσιμό της χρειαζόταν τερατώδης διαδικασία. Θυμάμαι ότι με βοηθούσαν πάρα πολλοί νέοι.

Η εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" ήταν μέσα στον κορμό της νεολαίας, στον παλμό της νεότητας. Από τα χρόνια τα εφηβικά έως και τα πανεπιστημιακά κυριαρχούσε με τα αθλητικά της, που ήταν ολοζώντανα, αλλά κυρίως με τα πολιτιστικά και κοινωνικά θέματά της. Η εφημερίδα είχε την ιδέα των μπητς- πάρτυ. Ήταν μια νέα, φρέσκια εφημερίδα, που εξέφραζε έναν ιδεολογικό χώρο περισσότερο αντιστασιακό. Κατά τη γνώμη μου ήταν η πιο αντικομφορμιστική και η πιο αιθεντική αντιστασιακή φωνή στην Ελλάδα. Πέρα όμως από το ότι η "Θεσσαλονίκη" ήταν μια αντιστασιακή εφημερίδα, όσοι εργάζομασταν σ' αυτή, θέλαμε να περάσουμε τις δικές μας πρωτότυπες ιδέες που θα απαντούσαν στις δραστηριότητες της περίφημης τότε ΕΚΟΦ, και της εις το Γ' Σώμα Στρατού ευρισκομένης ηγεσίας της. Όλα αυτά ήταν αντίδραση στο καθεστώς, και κυρίως μιλάμε για τα χρόνια της δικτατορίας."

Μουσικά ταξίδια από τους περιβόλους «Ολύμπιαν», τους πρυτάνεις, όπως τους αποκαλούσαν, των γιε-γιε, τους «Ρενάλντι» και το μουσικό "εξπρές" τους, τον Μίμη Αντωνόπουλο, τους «Σνόουμπαλς», τα «Τρελά Παιδιά» αλλά και τους «Μπλόου- απ» και τον "άγιο" της ποπ, τον Σάιμον.

Θάλασσα, μουσική και χορός. Πρωτότυποι διαγωνισμοί με έπαθλο δίσκους "ΛΥΡΑ", με μουσική τζαζ, ποπ, σόουλ, αλλά και με Πουλόπουλο, Βιολάρη, Κουμιώπη, το "Περιβόλι του Τρελού" του Διονύση Σαββόπουλου. Μαγιώ-έκπληξη από τον "Κατρακαλίδη", ναυτικά πουκάμισα από την "Τζόνσον" και διπλή μπορούσε να φανταστεί ένα μοντέρνο κορίτσι από την μουσική "Λαβ μη".

"Τα πάρτυ αυτά ήταν μια έκρηξη της νεολαίας, εν θερμώ, μέσα σε καύσωνα. Ξεκινούσαν τέλη Μαΐου, όταν άρχιζε να φτιάχνει ο καιρός και σταματούσαν περί τα τέλη Αυγούστου. Τα πάρτυ αυτά ήταν όχι μόνο μεγάλα μουσικά γεγονότα, αλλά κυρίως κοινωνικά, εμμέσως πολιτικά και σίγουρα καλλιτεχνικά. Ήταν ένα τετράωρο ξέσπασμα φοβερό, με τραγούδι, μουσική, με διαγωνισμούς χορού αλλά και ομορφιάς. Αιθέρια κορίτσια, απίστευτα ωραία ζευγάρια, αγόρια πανέμορφα, έσφυζε από ζωή η Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν κάπι χυδαίο, ούτε αυτή η πασαρέλα των καλλιστείων. Βεβαίως κυριαρχούσαν τα μουσικά συγκροτήματα με τα οποία γινόταν πανδαιμόνιο. Κατ' αρχήν μεσουρανούσαν οι μεγάλοι «Ολύμπιαν», το εκπληκτικό συγκρότημα της πόλης με τον Πασχάλη, τον Άλκη Κακαλιάγκο και τον Τζάκ, οι «Βόρειοι», οι «Σνόουμπαλς», γέννημα-θρέμμα των πάρτυ. Οι "Ολύμπιαν" ήταν πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, που κάποια εποχή εξέφρασε όλη την Ελλάδα και έσπασε τα σύνορα της πόλης. Οι «Απ Ταΐτ», οι «Φρατέλοι»... Ερχόταν και οι «Αιντολς» από την Αθήνα, ο Τέρης Χρυσός, ο Βογιατζής και διάφοροι άλλοι τραγουδιστές. Υπήρχε και λαϊκό μέρος στα πάρτυ. Θυμάμαι μία φορά είχε έρθει ο Μανώλης Μητσιάς αλλά και το συγκρότημα του Ανδρέα Φρέζα που εξέφραζε περισσότερο την αντιστασιακή μας πλευρά. Αυτοσχεδιασμοί των νέων στη μουσική, επαναλήψεις των ξένων κομματιών. Ο Ρόκου Ρόμπερτς, ο μεγάλος μαύρος τραγουδιστής της σόουλ, είχε έρθει στην πόλη, στον χορό της Αρχιτεκτονικής που ουσιαστικά τον είχε διοργανώσει και αυτόν η εφημερίδα "Θεσσαλονίκη". Αυτό το γεγονός σημάδεψε τη μουσική ιστορία της πόλης. Ο πιο μεγάλος, εκείνη την περίοδο, τραγουδιστής της σόουλ, είχε έρθει εδώ, σε μια βραδιά μοναδική. Η Θεσσαλονίκη ήταν ξέχειλη από ζωή, από ερωτισμό, ξέχειλη από νιάτα, από μόδα, από κίνηση και από ζωντανία. Όλα αυτά ήταν το αντίδοτο σε ό,τι συνέβαινε εκείνα τα χρόνια στην πολιτική που ήταν μαύρη, ακόμη και πριν τη δικτατορία."



“Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”

Στροβιλιστείτε στο σέικ και σας περιμένουν δώρα άνευ συναγωνισμού: Τσάντες μεγάλες της Κόκα-Κόλα γεμάτες από τετράδια, μολύβια, μπουκάλια του υπέροχου αναψυκτικού και άλλες εκπλήξεις. Αυτά σε όσους ξεχωρίσουν στον χορό του λεμονιού ή απαντήσουν στις εξής απλές ερωτήσεις: Πόσες φορές έφτασε στον τελικό κυπέλλου ο ΠΑΟΚ; Πότε εμφανίσθηκαν οι “Φόρμυς”; Πότε πέθανε ο Ντίσνεϋ;...» Το κάλεσμα του Ίωνα Τυρταίου, του περιβόλου κονφερασιέ, προς τους διαγωνιζόμενους και τις επιτροπές που συνήθως αποτελούνταν από δημοφιλείς ποδοσφαιριστές του Έρεως και του ΠΑΟΚ και μεγάλες ντίβες του σινεμά.

“Καθόντουσαν οι νέοι, είτε στην άμμο είτε στα όποια καθίσματα υπήρχαν. Έδιναν κάποιο συμβολικό ποσό ως είσοδο, ενώ τους προσφέρονταν ποτά και αναψυκτικά. Οι καλλιτεχνικές επιτροπές που σχηματίζονταν για την ανάδειξη της “Μις Πάρτυ” αποτελούνταν από

πολλούς μεγάλους έλληνες καλλιτέχνες. Βασικός διοργανωτής ήταν η εφημερίδα αλλά θυμάμαι ότι είχαμε και κάποιους χορηγούς, όπως το “Πικολίνο”, τον “Κοντογούρη” που πωλούσε ενδύματα και τζιν.

Όταν ξεκινούσε ο διαγωνισμός, έπαιζαν τα συγκροτήματα, κόρευαν τα παιδιά και η επιτροπή έκανε τις επιλογές της. Η επιτροπή αποτελούνταν από μεγάλα ονόματα, όπως για παράδειγμα από τον Ντίνο Ηλιόπουλο, μέλη των συγκροτημάτων, καλλιτέχνες από την Αθήνα, τον Πουλόπουλο, τον Μητσιά. Αυτοί διάλεγαν τους επικρατέστερους και την άλλη μέρα έβλεπες πρωτοσέλιδα τεράστια, με εκείνα τα υπέροχα σώματα των κοριτσιών και των αγοριών, με εκείνα τα τολμηρά, για την εποχή, μαγιώ. Η εφημερίδα “Θεσσαλονίκη” έσφυζε από ζωή.”



Οι εξαιρετικά δημοφιλείς «Απ Τάι» επί σκηνής. Το συγκρότημα των Χρήστου και Μάκη Σώκου και του Νίκου Ζυγουλιάνου σε μια από τις αξέχαστες εμφανίσεις τους στην πλαζ της Αγίας Τριάδας, το 1974. Στην άκρη αριστερά ο παρουσιαστής Νίκος Κωστόπουλος. Κρατάει την εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" και -φυσικά - φοράει καμπάνα παντελόνι.

“ΜΠΙΚΙΝΙ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΙΝΙ”

Είναι η εποχή στην οποία έχουμε σαφή αλλαγή στη μόδα. Έρχονται τα πανταλόνια- καμπάνα, η φαβορίτα, τα σιθρού, τα οποία διαλύουν τα σύμπαντα... Μάτια, αισθήσεις, καρδιές. Είναι τα σύντερμίνι ή μάλλον τα μίνι- γραμματόσημα... Ταυτόχρονα όμως υπήρχε και η κοσμική πλευρά της πόλης. Σε κάποιες πιο σοβαρές βεγγέρες, στους χορούς του «Άνατολια» και της «Ρέμβης», είχαμε τις κοσμικές εμφανίσεις, τις εξόχως εντός μόδας, που σου έφερναν στο νου παρισινά γκαλά. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε να ζηλέψει τίποτα, ακόμη και από τις πιο κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Το περίεργο ήταν ότι από τη μια η πόλη και η νεολαία της είχε αυτή την τροχιά, ενώ από την άλλη κυκλοφορούσαν περιοδικά και γινόντουσαν κάποια σημαντικά πράγματα στο πανεπιστήμιο που δεν είχαν γίνει ποτέ πριν σε άλλη πόλη της Ελλάδας. Τη δεκαετία του '60 άρχισε να κυκλοφορεί το περιοδικό «Σπουδαστικός Κόσμος», ένα κα-

ταπλητικό περιοδικό, στο οποίο έγραψαν κορυφές των ελληνικών γραμμάτων, σπουδαίοι γραφιάδες, ο Βέλτσος, ο Μοσκώφ, ο Γιάγκος Άνδρεάδης, ο Ζερβός. Εκεί έγραψα και 'γω τα πρώτα κομμάτια μου... Ήταν μια εποχή που οι νέοι εκφράζονταν μ' έναν υπόκωφα εκρηκτικό τρόπο. Υπόκωφα εκρηκτικός ήταν και στη λογοτεχνία, στη διανόηση, σαρκικά εκρηκτικός στα μπητς- πάρτυ και στους χορούς.

“Κάθε μπητς-πάρτυ έφτανε να έχει πέντε χιλιάδες κόσμο, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός, από άποψη κοσμοσυρροής, σε όλη την Ελλάδα. Τα αθηναϊκά μπητς- πάρτυ δεν μάζευαν πάνω από χίλια άτομα. Χιλιάδες άτομα γέμιζαν κάθε Κυριακή την παραλία της Αγίας Τριάδας. Προφανώς ο μεγάλος ο κράχτης ήταν η εφημερίδα. Την έκανε τη δουλειά της πολύ καλά, η κυκλοφορία της ανέβαινε στα ύψη. Τα νούμερα της «Θεσσαλονίκης» εκείνη την εποχή έφταναν τα 50.000 φύλλα, και παραπάνω ίσως, μόνο μέσα στην πόλη. Απίστευτοι

αριθμοί. Τις Δευτέρες, έπειτα από τα σαββατοκύριακα των μπητς-πάρτυ, εκτοξεύοταν στις εβδομήντα και ογδόντα χιλιάδες. Η “Θεσσαλονίκη” ήταν η δεύτερη εφημερίδα στην Ελλάδα. “

“ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ”

Στα πάρτυ δεν γίνονταν συζητήσεις, εκεί μιλούσαν μόνο οι αισθήσεις. Επρόκειτο για μια τρομακτική έκρηξη στα ήθη. Η προηγούμενη γενιά, η δική μου, ήταν καταπιεσμένη. Ήταν πολύ σεμνότυφη, πολύ πουριτανική, δεν μπορούσε να εκφρασθεί έτσι. Θεωρώ ότι όλα αυτά ήταν η φυσική διέξοδος από την έλλειψη ουσιαστικής έκφρασης και ελευθερίας της νεολαίας. Ουσιαστικά τα μπτης- πάρτυ δεν ήταν τίποτα άλλο από μία διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία της ζωής στον καταναγκασμό της ζωής, διαμαρτυρία της νεολαίας που δεν πειθαρχεί σε καταλυμένα πολιτεύματα. Στην ουσία επρόκειτο για επαναστατισμό. Η ορμή που είχαν τα νιάτα ήταν επαναστατική, η ορμή που εκδηλώνεται με τον έρωτα είναι επαναστατισμός, έτσι το εννοώ και όχι με την αμιγή πολιτική έννοια.

Όταν μετά επιβλήθηκε η δικτατορία, τα πράγματα άλλαξαν. Επηρεάσθηκαν τα ήθη και τα έθιμα όλων, επηρεάσθηκαν οι ψυχές, ο νους,



Oι Up-Tight σε πόζα εποχής.

οι καρδιές, τα αισθήματα.
Ο τόπος μαράζωσε και μπή-
καμε σε άλλες διαδικασίες.
Τα πράγματα άρχισαν να
προσεγγίζονται πλέον πε-
ρισσότερο πολιτικά, ακο-
λούθησε το φοιτητικό κίνη-
μα, η εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου, η αντίστοιχη εξέ-
γερση εδώ.

Αυτή η γενιά των νέων παιδιών, εκεί στη δεκαετία του '70, ήταν αυτή που δημιούργησε την έκρηξη των ερωτικών ηθών, αν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης το πρόσωπο το οποίο προϊδέασε τη σεξουαλική επανάσταση ήταν η Ζωή Δάσκαλη. Ήδη με-

Η Σωτήρας καρποί. Ήση με-
σουρανούσε στο πανί, μεσουρανούσε
ως η μοναδική, εντυπωσιακή, αισθη-
σιακή Ελληνίδα. Ήταν γέννημα - θρέμ-
μα της πόλης, του Τρίτου Γυμνασίου
Θηλέων, πανέμορφη, εντυπωσιακή,
και είχε ήδη προηγηθεί με τις τολμη-
ρότητές της. Ας μην ξεχνάμε ότι είχε
πάει και στον διαγωνισμό “Μις Υφή-
λιος”.



Στην κορύφωση του χορού και με σαγιονάρα - μαργαρίτα

“ΛΑΪΚΑ ΣΤΕΚΙΑ”

Οι περισσότεροι συμμετέχουν ενεργά: είτε χορεύοντας είτε πάρνοντας μέρος σε κάποιον από τους τόσους διαγωνισμούς. Οι “σονομπ της Τσιμσκά” συνήθως παρακολουθούν αμέτοχοι, πίσω από τα σχοινιά, απλώς βλέποντας και γελώντας...

“Στην αρχή συνόμπαρα τα μπητς- πάρτυ, όπως συνόμπαρα και το η εφημερίδα με έβαζε να τα καλύπτω. Το θεωρούσα ως πάρεργο και υποτιμητικό για μένα, που αγαπούσα την ποίηση, που διάβαζα Αναγνωστάκη και Χριστανόπουλο, ν' ασχολούμαι μ' αυτά τα πράγματα. Στην πορεία όμως έπαψα να τα υποτιμώ, αντιλήφθηκα ότι όλα αυτά σηματοδοτούσαν μια καινούρια αντίληψη ζωής που τώρα αναπολώ έντονα. Με τον καιρό μπήκα στην όλη διαδικασία και στο πνεύμα των μπητς- πάρτυ, με αποτέλεσμα αργότερα η δουλειά μου στη σελίδα να είναι πιο συνειδητή. Στην αρχή βέβαια όλα αυτά τα περιφρονούσα.

γαινε και στα στέκια της πόλης. σιμο των γνήσιων νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης, από τη μεριά του Καραμπουρνάκι όπου είχε παίξει και ο Τσιτσάνης. Πρόλαβα τον Παπαϊωάννου, τον Κιλιλή... Το βράδυ δεύτερο ημίχρονο. Γράφαμε και γι' αυτούς. Γινόταν πανδαισία μουσικής και άλλης μορφής αισθησιασμού σ' εκείνα τα μαγαζιά. Ήταν γεμάτα...

Πρόλαβα και τους νέους αιστέρες που έρχονταν από την Αθήνα. Ζύσα με όλον αυτό τον παλμό. Βέβαια η δημοσιογραφική μου κλίση ήταν τελείως διαφορετική, αλλά ενέδιδα.

‘Όπως ένας καβαφικός ήρωας που αφέθηκε και ενέδωσε γιατί ήταν πολύ όμορφα, πολύ αισθησιακά και το κυριότερο πολύ αληθινά όλα αυτά.»

Στα μπητς- πάρτυ ερχόντουσαν όλες οι συνοικίες, από τα Κάστρα, από τις Συκιές, από τους Αμπελόκηπους, την Τριανδρία, τη Χαριλάου, το Ντεπώ, την Καλαμαριά, την Κρήνη. Επρόκειτο για ένα φοιτητικό - λαϊκό γεγονός...

Οι αστοί της πόλης ερχόντουσαν σπανιότερα. Πολλοί από τους λεγόμενους “φλώρους” ερχόταν από περιέργεια. Κυρίως τα εκρηκτικά νιάτα των λαϊκών συνοικιών της Θεσσαλονίκης ήταν αυτά που συμμετείχαν ενεργά.

Στην αρχή οι αστοί της πόλης συνόμπαραν τα πάρτυ και πήγαιναν σε δικούς τους χορούς, στον χορό του Ανατόλια, του Κολεγίου, της Αρχιτεκτονικής... Σιγάσιγά όμως άρχισαν να δημιουργούνται κάποια “συγκοινωνούντα δοχεία” και έτσι άρχισαν να έρχονται και σε μας, περισσότερο λόγω της έκρηξης και του ντρου που είχε γίνει, αλλά συναπάροντάς τα λιγάκι.

Στα μπητς- πάρτυ ερχόντουσαν και μεγάλοι, περισσότερο ως οφθαλμοσκόποι, παραπορτές. Οι μεγαλύτεροι, παρότι τα επέκριναν, δεν απουσίαζαν από αυτά.

Ο χορός ήταν όχι μόνο ένας κώδικας επικοινωνίας αλλά ένα παραμιλήτο, ήταν τρόπος έκφρασης, ουσιαστικού διαλόγου και από κάποιο σημείο και πέρα η γραφή των σωμάτων έπαιρνε έναν χαρακτήρα πολύ πιο αληθινό από την απλή περιγραφή ενός ημίγυμνου ή γυμνού σώματος.

Τα βράδια η νεολαία αν και ήταν αποκαμωμένη από όλα αυτά, έβρισκε το κουράγιο και πήγαν πρόλαβα το σβήσιμο των γνήσιων νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης, από τη μεριά του Καραμπουρνάκι όπου είχε παίξει και ο Τσιτσάνης. Πρόλαβα τον Παπαϊωάννου, τον Κιλιλή... Το βράδυ δεύτερο ημίχρονο. Γράφαμε και γι' αυτούς. Γινόταν πανδαισία μουσικής και άλλης μορφής αισθησιασμού σ' εκείνα τα μαγαζιά. Ήταν γεμάτα...

Εγώ πρόλαβα το σβήσιμο των γνήσιων νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης, από τη μεριά του Καραμπουρνάκι όπου είχε παίξει και ο Τσιτσάνης. Πρόλαβα τον Παπαϊωάννου, τον Κιλιλή... Το βράδυ δεύτερο ημίχρονο. Γράφαμε και γι' αυτούς. Γινόταν πανδαισία μουσικής και άλλης μορφής αισθησιασμού σ' εκείνα τα μαγαζιά. Ήταν γεμάτα...



Οι θρυλικοί "ΟΛΥΜΠΙΑΝΣ" παρα θιν' αλός.
Αριστερά, στα πλήκτρα, ο Κακαλιάγκος.
Στο μικρόφωνο ο Πασχάλης.



BERGUMPARTY

ΣΤΟΥΣ ΚΑΥΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΑΡΤΥ

Χρήστος Κίλιας, ντράμερ

Συνέντευξη στην Όλγα Τσαντήλα



Στο πολύχρωμο πλήθος που διασκεδάζει στην παραλία της Αγίας Τριάδας κυριαρχούν ενδυματολογικά τα μαγιώ και και οι μίνι φούστες των κοριτσιών. Κάπου κάπου διακρίνονται και μερικά κατάλευκα κοστούμα με το αντίστοιχο μπλαζέ ύφος. Μακροβούτια, μπουγέλα και αναψυκτικά στο χέρι. Είναι καλοκαίρι του 1969 και τα μπήτς πάρτυ έχουν ήδη αρχίσει. Για τη μουσική υπόκρουστη φροντίζουν οι νεαροί Θεσσαλονικιοί "γιεγιέδες" που παίζουν ζωντανά σε μία πρόχειρη εξέδρα ξένες επιτυχίες της ροκ μουσικής. Ανάμεσα στην πληθώρα των συγκροτημάτων ξεχωρίζουν οι «Ολύμπιανς», οι «Στειντζερς», οι «Απ Τάιτ» και οι «Μόνκς». Η μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης ξεχειλίζει από νεαρά επίμονα παιδιά που ζηλεύοντας τη δόξα των ξένων μουσικών σταρ ξεκινάνε από τις γειτονιές τους να κατακτήσουν το μουσικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Χρήστος Κίλιας, που υπήρξε ντράμερ των «Απ Τάιτ», των «Μόνκς» και πολλών άλλων μουσικών σκηνάτων της πόλης, ο οποίος αναφέρεται στα περίφημα μπήτς πάρτυ της δεκαετίας του '70.

Το 1963 προβάλλονταν στον κινηματογράφο μουσικές ταινίες με το συγκρότημα του Κλιφ Ρίτσαρντς, τους «Shadows» και χαλούσαν κόσμο. Ήταν τέσσερις πιτσιρικάδες με κιθάρες και ντραμς. Εμείς τους βλέπαμε και θέλαμε να τους μιμηθούμε. Η απαρχή πάντως των συγκροτημάτων της Θεσσαλονίκης μπορούμε να πούμε ότι έγινε με τη συναυλία που είχε δώσει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τους «Φόρμιγξ» στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1964. Με αυτή τη συναυλία ο κόσμος είχε πάθει υστερία και ούρλιαζε επί δύο ώρες συνέχεια παρουσιάζοντας την εικόνα που βλέπαμε στις ταινίες με τα ξένα συγκροτήματα.

Έτσι μαζευτήκαμε κάποιοι συμμαθητές από το 1ο γυμνάσιο και σχηματίσαμε το πρώτο μας συγκρότημα, τους «Μόνκς». Αρχικά στο γκρουπ ήταν ο Βασίλης Παπαβασιλείου και ο Χρήστος Μούσιος που έπαιζαν κιθάρα, ο Σάκης Δερμάνης μπάσο, ο Σαράντης Καστάρας αρμόνιο και εγώ ντραμς. Κάθε Κυριακή κάναμε πρόβες στον κινηματογράφο ενός φίλου και εκεί μαζεύονταν όλοι οι γνωστοί μας που παρακολουθούσαν τις πρόβεις μας. Γινόταν, λοιπόν, κάτι σαν συναυλία. Εκτός από μας έρχονταν και άλλα τοπικά συγκροτήματα και άρχισε αυτή η κατάσταση να γίνεται μόδα. Εκεί, έγιναν λίγο αργότερα και οι «Απ Τάιτ». Οι «Στρέιντζερς» ήταν σε άλλη γειτονιά. Θα έλεγε κανείς ότι σε κάθε γειτονιά υπήρχε και από ένα μουσικό συγκρότημα. Μία ημέρα στο δρόμο βρήκα έναν άλλο φίλο που μου είπε ότι και αυτός έκανε ένα συγκρότημα. Παίξαμε μαζί τους στα Μουσικά Πρωινά και μετά από μία εβδομάδα αυτοί άλλαξαν όνομα και ονομάστηκαν «Ολύμπιανς». Αυτός ο φίλος ήταν ο Πασχάλης.

Όταν εμφανίστηκαν οι «Μπήτλες» έγινε ο μεγάλος ο ντόρος. Οι επιχειρηματίες θέλησαν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα μόδα και άρχισαν να λειτουργούν τα κλαμπς όπου νέα συγκροτήματα έπαιζαν μοντέρνα μουσική. Και αυτό έπιασε.

Τα μπητς πάρτυ γίνονταν σε συνεργασία με την εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», που «έκλεινε» το χώρο και μας καλούσε. Και εμείς άλλο που δεν θέλαμε. Εκεί παίζαμε ξένες επιτυχίες, τραγούδια των «Άνιμαλς», των «Μπήτλες», των «Ρόλλινγκ Στόουνς». Οι Olympians έπαιζαν κατά καιρούς και ιταλικά και τις δικές τους επιτυχίες.

Η σύνθεση των συγκροτημάτων άλλαζε συνέχεια, γιατί ήμασταν μικροί και μετά από λίγο οι περισσότεροι έφευγαν για το στρατό.

Εγώ πέρασα από όλα σχεδόν τα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης. Έπαιξα και με τους «Απ Τάιτ», με τους «Στρέιντζερς» και για λίγο με τους «Ολύμπιανς», όταν ο κανονικός τους ο ντράμερ έπρεπε να πάει στο στρατό. Είχαμε καλές σχέσεις μεταξύ μας αλλά υπήρχε και μία έντονη αντιζηλία.

Ε μείς τότε δεν το συνειδητοποιούσαμε, αλλά τα μπητς πάρτυ μας είχαν βοηθήσει πολύ. Ο νέος ο κόσμος άκουγε κυρίως ξένη μουσική και ακολουθούσε τα συγκροτήματα. Υπήρχαν και τα λαϊκά μαγαζιά αλλά για συγκεκριμένο κόσμο. Αυτό όμως ήταν άλλη μόδα. Ο κόσμος ήταν ξεκαθαρισμένος. Υπήρχαν οι μοντέρνοι, οι «γιεγιέδες» και το λαϊκό. Καλώς ή κακώς δεν είκαμε καμία σχέση με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δε θέλαμε να ακούσουμε για λαϊκό, το θεωρούσαμε



Ο Χρήστος Κίλιας. Άγρυπνα χρόνια στα κρουστά. Στα επόμενα τριάντα χρόνια έπαιξε στη διοικητρική συνεργαζόμενος σχεδόν με όλη την ελληνική μουσική σκηνή.

ντροπή, όχι γιατί το υποτιμούσαμε, αλλά από αγάπη για το δικό μας είδος μουσικής.

Το πάρτυ ξεκινούσε στις 3 το μεσημέρι στην πλαζ «Ρέμβη» στην Αγία Τριάδα. Εμείς μαζευόμασταν πιο νωρίς, για να κάνουμε πρόβα για τον ήχο. Ξεκινούσαμε εμείς, ακολουθούσαν τα άλλα συγκροτήματα και μετά άρχιζαν οι πλάκες. Έριχνε ο ένας τον άλλον στη θάλασσα, έπαιζαν μπουγέλα, χόρευαν, έρχονταν και μίμοι που ήταν και της μόδας και έλεγαν ανέκδοτα. Μαζεύόταν πολύς κόσμος, κυρίως νέοι, αλλά έρχονταν και σαραντάρηδες για το χαβαλέ, όπως και οι κογένειες που ήταν από πριν στην παραλία και δεν ήθελαν να χάσουν το κέφι.

Η διεύθυνση της «Ρέμβης» λειτουργούσε στην παραλία της Αγίας Τριάδας ένα αρκετά ακριβό εστιατόριο με τραπέζια για τους καλούς πελάτες. Επίσης υπήρχε και ένα μεγάλο μπαρ και απέναντι στηνόταν η μικρή σκηνή για τους μουσικούς. Όλος ο κόσμος ήταν στην άμμο κάτω από ομπρέλες και άλλα υπόστεγα.

Τα μπητς πάρτυ δεν διέφεραν πολύ από τις βραδινές παραστάσεις που δίναμε στα νάιτ κλαμπ. Απλά όλοι φορούσαν τα μαγιό τους. Ο κόσμος γενικώς ήταν ντυμένος μοντέρνα. Οι πιο καλοντυμένοι, αν και ήταν καλοκαίρι, φορούσαν ολόλευκα κουστούμια. Τα τζην ήρθαν πολύ αργότερα. Οι κοπέλες φορούσαν μίνι και οι μπαμπάδες φώναζαν. Στα μπητς πάρτυ δε συνέβαινε τίποτε το συ-

νταρακτικό. Ο κόσμος είχε διάθεση να χορέψει, να ακούσει μουσική και πάνω από όλα να φλερτάρει. Οι νέοι έπιναν βερμούδη, που ήταν πολύ της μόδας τότε, αλλά το ζητούμενο δεν ήταν να μεθύσεις. Τα ναρκωτικά ήταν σχεδόν άγνωστα για τη νεολαία. Αν μαθαίναμε ότι κάποιος κάπνιζε τίποτε περίεργο γινόταν ντόρος. Γενικά ήταν τα πράγματα πιο χαλαρά. Αν κάποια φορά τύχαινε να μεθύσουμε ήταν με καμία ρετσίνα.»

“ΓΙΕΓΙΕΔΕΣ” - ΕΛΑΦΡΟΛΑΪΚΟΙ: σπουδείσατε 2

Η ξενόγλωσση και ξενόφερη μουσική των μπητς πάρτυ δεν άντεξε πολύ. Η έλευση της νέας γενιάς των ελλήνων τραγουδιστών του ελαφρολαϊκού ρεπερτορίου που δε στερούνταν μοντέρνα εμφάνισης δίνει τη χαριστική βολή στα μουσικά μπητς πάρτυ της Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής στρέφουν αλλού το επαγγεματικό τους ενδιαφέρον, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά το «Μόδα είναι θα περάσει».

«Τα μπητς πάρτυ είχαν καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα χωρίς άλλες προεκτάσεις και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο νόημα», καταλήγει ο κ. Κίλιας.

«Σίγουρα για κάποιους είχαν οικονομικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτά δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Ήταν σε ένα κλίμα γενικού χαβαλέ, στο στυλ «καλά περνάμε». Άσχετα με ό, τι συνέβαινε στην πολιτική. Για τη Χούντα τα μπητς πάρτυ και οι μουσικοί διαγωνισμοί ήταν αδιάφοροι. Βέβαια δεν τα πήγαινε καλά με τα μακριά μαλλιά, αλλά αυτό συνέβαινε αργότερα, όταν τα συγκροτήματα άρχισαν να έχουν πιο πολιτικοποιημένο στίχο και οι μουσικοί κώροι να καλλιεργούν μία πιο αντιδραστική ιδεολογία.»

Τα μπητς πάρτυ κράτησαν λίγο, γύρω στα 2-3 χρόνια. Αυτό είχε να κάνει και με το κώρο, γιατί όσο υπήρχε η πλαζ της Ρέμβης που ήταν σε συνεργασία με το εστιατόριο «Ρέμβη» τα μπητς πάρτυ γίνονταν. Ο Βελλίδης, ιδιοκτήτης της «Θεσσαλονίκης» που ήταν από τους μόνιμους πελάτες της Ρέμβης, έκανε παρέα και συνεργάζοταν με τον Πένδο, τον ιδιοκτήτη της «Ρέμβης». Όταν άλλαξε η ιδιοκτησία της «Ρέμβης» η κατάσταση άρχιζε να γίνεται υποτονική. Άλλαξαν και οι μόδες, αφού μετά από τρία τέσσερα χρόνια περίπου εμφανίστηκε το ελαφρολαϊκό τραγούδι που σάρωσε τα πάντα. Έφυγαν οι παλιοί τραγουδιστές με τη βαριά μορφή και μπήκαν στο κώρο νέοι, όπως ο Νταλάρας, ο Πουλόπουλος που εμφανιστακά ήταν ακριβώς σαν και εμάς, με μοντέρνα ρούχα, με μακριά μαλλιά. Αυτή ήταν η αιτία που διαλύθηκαν τα συγκροτήματα που έπαιζαν ξένη μουσική. Τα νυχτερινά μαγαζιά είχαν μοντέρνο πρόγραμμα αλλά μόνο στην αρχή και για λίγο. Το κυρίως πρόγραμμα αποτελούσε το ελαφρολαϊκό. Σιγά σιγά σταμάτησαν όλα.»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΠΗΤΣ ΠΑΡΤΥ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, δημοσιογράφος

Συνέντευξη στην Όλγα Τσαντήλα



Ta μπητς πάρτυ στη δεκαετία του '70 ήταν ό, περιήγηση στην παραλία της Αγίας Τριάδας, από την οποία έφερε την ονομασία της. Μόνο που η πλεόραση ήμασταν εμείς, η εφημερίδα», παραλληλίζει ο κ. Γιώργος Φωτιάδης, δημοσιογράφος επί σειρά ετών στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», έντυπο που κατεξοχήν συνδέθηκε με την οργανωμένη δημοσιογραφική κάλυψη αλλά και διοργάνωση των περιφημών μπητς πάρτυ στην παραλία της Αγίας Τριάδας. Από το 1967 τα μπητς πάρτυ με τα νεανικά συγκροτήματα της πόλης που διασκευάζουν ξένες επιτυχίες των «γιεγιέδων», τα μακριά μαλλιά που τείνουν να αγγίζουν τις σουπέρ μίνι

φούστες, τα μπουγελώματα στην παραλία της Αγίας Τριάδας αναδεικνύονται ως η ιδανική θεματολογία για τοπικές εφημερίδες όπως η «Θεσσαλονίκη» και ο «Ελληνικός Βορράς». Και ειδικά για τη «Θεσσαλονίκη» που κινδυνεύει με οριστικό κλείσιμο, καθώς το πολιτικό της ρεπορτάζ έχει σχεδόν ακρωτηριαστεί από τον ασφυκτικό κλοιό της λογοκρισίας που έχει επιβάλλει η χούντα. Ο Ιωάννης Βελλιδής πάνει το μήνυμα της εποχής και της νεολαίας και με ένα οργανωμένο δημοσιογραφικό σχήμα, στο οποίο μετέχει και ο Γιώργος Φωτιάδης, τονώνει κυκλοφοριακά την εφημερίδα η οποία ξαναγεννιέται όχι από τις στάχτες της αλλά από την άμμο των μπητς πάρτυ.

Επί δικτατορίας, ο Τύπος παρουσίασε μεγάλη κυκλοφοριακή πώση με αποτέλεσμα να κλείσουν πολλές εφημερίδες», αναφέρει ο κ. Φωτιάδης.

«Η λογοκρισία εκείνα τα μαύρα χρόνια έσβηνε, διόρθωνε, έκοψε και δεν άφηνε γενικώς τίποτε να περάσει. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση ήταν χειρότερη και κάποια στιγμή ο Βελλίδης το 1967 αποφασίζει να διακόψει την έκδοση της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” που είχε φτάσει στο έσχατο της κυκλοφορίας της εξαιτίας της λογοκρισίας. Ο Βελλίδης αφού συσκέπτεται με τα ανώτερα στελέχη της εφημερίδας, τον Πεκλάρη και τον Κούρτη, αποφασίζει να την κλείσει. Το ίδιο βράδυ βγαίνω με το Βελλίδη και μου αναφέρει ότι θα κλείσει την εφημερίδα. Του λέω να μην το κάνει, να αφήσει να περάσει λίγος καιρός μέχρι το Σεπτέμβριο και να ξεκινήσουμε κάτι νέο. Και του προτείνω να δώσουμε βαρύτητα σε θέματα, όπως δεξιώσεις, χορούς με αναφορά στα ονόματα των παρευρισκομένων και συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Ο Βελλίδης αντιλαμβάνεται ότι το θέμα θα “πιάσει” και μου λέει να το ξεκινήσουμε.

Μέσα στις προτάσεις που κάνω στον Βελλίδη είναι και τα μπητς πάρτυ, τα οποία ήδη γίνονται, αλλά πλέον τους δίνουμε μεγάλη δημοσιότητα με πολυσέλιδα αφιερώματα και πλούσια δώρα. Τα θέματα είναι πετυχημένα και πουλάνε πολλά φύλλα. **Από τα 3.500 φύλλα που είχε πέσει η “Θεσσαλονίκη”, ανέβηκε στα 18.000.** Ταυτόχρονα ο Κούρτης με τους άλλους συναδέλφους δίνουν έμφαση και στο αθλητικό τμήμα, στο οποίο προϊσταται ο Ρεπανάς.

Από τότε αρχίζει η ανοδική κυκλοφοριακή πορεία της “Θεσσαλονίκης” η οποία όμως παράλληλα κάνει όσο μπορεί και την αντίστασή της στο καθεστώς, καθώς ο Κούρτης είχε επαφές με τον εξόριστο Ανδρέα, ο Βελλίδης με τον Καραμανλή και μέσα από τους πρωτοσέλιδους τίτλους έδιναν εμμέσως αντικουντικά μηνύματα στον κόσμο.»

Επικεφαλής της δημοσιογραφικής ομάδας που κάλυπτε τα μπητς πάρτυ ήταν ο Νέγρης. Εγώ ανέλαβα τα δώρα για τους διαγωνισμούς χορού, όπως μαγιώ, πουκάμισα, γραβάτες, καλλυντικά που προσέφεραν μεγάλα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Τις ηχητικές εγκαταστάσεις για τα πάρτυ παρείχε η εφημερίδα και η μεταφορά γινόταν με τα αυτοκίνητά της.

Τα πάρτυ τα κάναμε στην Αγία Τριάδα και εκεί τραγουδούσαν συγκροτήματα όπως οι “Strangers”, που ξεκίνησαν από τα μπητς πάρτυ, οι Ολύμπιαν, και όλα τα γνωστά μουσικά σχήματα της εποχής και της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα κάναμε και καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς μεταξύ συγκροτημάτων με νέα παιδιά και βοηθούσαμε τα συγκροτήματα να κάνουν δισκογραφία. Οι τελικοί αυτών των διαγωνισμών γίνονταν το φθινόπωρο στο Παλαί ντε Σπορ. Εκεί έδωσαν μεγάλες συναυλίες πολύ γνωστά ονόματα, όπως ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τους “Φόρμιγκ”, αργότερα ο Ντέμης Ρούσος με τους “We five” και ο Μπονάτσος με τους “Παλόμα Μποκιού”.

Για κάποια περίοδο είκαμε συνεργάτη το Νίκο το Μαστοράκη που είχε αναλάβει θέματα νεολαίας και δισκογραφίας, ως αντίπαλο δέος στον Κογκαλίδη που δούλευε στον “Ελληνικό Βορρά”. Ο Γιώργος Λιάνης το 1969 περίπου αναλαμβάνει τα κοσμικά στη “Θεσσαλονίκη”, γιατί εγώ πήγα στην απέναντι όχθη, στον “Ελληνικό Βορρά” που έβγαζε την “Εσπερινή Όρα”.

Τα μπητς πάρτυ ξεκίνησαν από τον Ιούνιο και μάζευαν στην παραλία 4.000 άτομα. Την εποχή εκείνη οι νέοι έπιναν βερμούτ, διασκέδαζαν με μουσική και χόρευαν κυριολεκτικά μέχρι τελικής πτώσεως. Τα ναρκωτικά ήταν ακόμη κάτι αγνωστο για τη νεολαία της Ελλάδας.

Τα μπητς πάρτυ ήταν ο “μαϊντανός”, το δώρο, το κίνητρο για να πάρεις την εφημερίδα. Όλη η ιστορία με τα μπητς πάρτυ ξεκίνησε από τον Βελλίδη που ήταν μεγάλος εφημεριδάς και καταλάβαινε σε τι είδους θέματα έπρεπε να δώσει βάρος. Για αυτό και οι εφημερίδες του είχαν μεγάλη κυκλοφορία. Σε αυτά τα πάρτυ έρχονταν και ηθοποιοί, όπως η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ, ο Πάντζας, ο Μπάρκουλης με τον οποίο μάλιστα είχε γίνει και ένα επεισόδιο. Αυτός είχε χτυπήσει έναν φωτογράφο μας και ο Βελλίδης-για να δεις τι θα πει Βελλίδης- απαγόρευσε από τη Λάρισα και πάνω να πατήσει το πόδι του ο Μπάρκουλης. Δεν τον ένοιαζε γιατί και πώς τον χτύπησε. Τον ένοιαζε που πείραξε δικό του άνθρωπο.»

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ...

Γράφει ο Ντίνος Δηματάτης, Δικηγόρος - Ερευνητής της Ποπ και Ροκ Ελληνικής Σκηνής

Tο μεθυστικό άρωμα από το αιγιόκλημα των θερινών κινηματογράφων, τα ρομαντικά πάρτυ με το φθηνό βερμούτ και τους ξηρούς καρπούς αλλά και ο ενθουσιασμός μαζί με τον ασταμάτητο χορό που επικρατούσαν στα μπητς-πάρτυ, σημάδεψαν μερικές από τις πιο έντονες εικόνες της διαδρομής της γενιάς μου στη διάρκεια των ανεπανάληπτων σίτυς.

Θυμάμαι ότι η μόδα των τελευταίων είχε πρωτοξεινήσει γύρω στα μέσα της δεκαετίας και έγινε θεσμός στη συνέχεια από μία σειρά αμερικανικών νεανικών φιλμ που προβάλλονταν αποκλειστικά στους θερινούς μήνες και είχαν τους χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Κορίτσια στον αέρα», «Σκάνδαλα στο Παλμ-Μπητς», «Κορίτσια στα γαλάζια» με πρωταγωνιστές το δίδυμο Ανέτ Φουντισέλλο και Φράνκυ Άβαλον. Στις δροσερές αυτές ταινίες επικρατούσε άφθονος χορός ενώ ήταν πλημμυρισμένα από επιτυχίες των ειδώλων εκεί-

νης της εποχής όπως των κλασικών Beach boys, της Lesley Gore, των Hondells κι άλλων γνωστών συγκροτημάτων.

Όλα τα παραπάνω χάπενιγκ που συνέβαιναν σ' αυτά τα φιλμ σύντομα υιοθετήθηκαν από την ελληνική νεολαία, που με τη συμπαράσταση διαφόρων τοπικών εφημερίδων που αναλάμβαναν τη διοργάνωσή τους, άφησαν τη σφραγίδα της διασκέδασης στην αλησμόνητη αυτή δεκαετία. Σήμερα με την έντονη διάθεση που υπάρχει για αναβίωση πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή θα ξαναζωντανέψουν και πάλι τα μπητς-πάρτυ παρ' ότι είναι δύσκολο ν' αντιγραφεί τώρα η μοναδική αίσθηση που μας χάρισαν εκείνη την περίοδο οι μοναδικές αυτές εκδηλώσεις.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)

Γράφει ο Γιάννης Νέγρης



Oταν μου ζητήθηκε από τους συναδέλφους να ξεφυλίσω το άλμπουμ των αναμνήσεων της δεκαετίας του '60 στη Θεσσαλονίκη, στάθηκα για πολύ ώρα σε δύο σελίδες του. Στη μουσική «έκρηξη» της εποχής εκείνης και στη διασκέδαση της νεολαίας σκεφτόμενος ταυτόχρονα ότι η δεκαετία εκείνη εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να συγκινεί συναισθηματικά μικρούς και μεγάλους, μια και ο ρυθμός της παραμένει καταλυτικός ως τις μέρες μας. Δεν είναι πολύς καιρός που σε επίσημο δείπνο στο «Ναυτικό Όμλο» άκουσα τον πανίστα και τον τραγουδιστή να ερμηνεύουν τον «Τρόπο» των «Ολύμπιαν», ένα τραγούδι, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Πράγματι ο νους σταματά ιδιαίτερα στις στιγμές που φύγαν. Και αυτό γιατί χρειάζεται πάντα διπλάσιος χρόνος να γκρεμίσεις συναισθηματικά έναν κόσμο, απ' όπι να τον φτιάξεις. Και οι αναμνήσεις δεν παγώνουν πις νεανικές εικόνες του μυαλού και της καρδιάς, όπως είχε πει ο συνάδελφος Γιώργος Βιβιλάκης σε μια εκπομπή για τη δεκαετία του '60, που κάναμε πριν από δέκα χρόνια στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της EPT.

Ας θυμηθούμε όμως πρώτα το ντύσιμο της

νεολαίας. Με πρότυπο τα γνωστά ονόματα της μουσικής, το ντύσιμο των νέων ξεκινούσε με στενά πουκάμισα με φρου-φρου και δαντέλες, πανταλόνια καμπάνα με μεγάλο ζωνάρι ισπανικού στιλ, λουστρίν παπούτσια με λίγο τακούνι. Στις κοπέλες το κυρίαρχο στιλ ήταν μίνι φούστα, μπότες, φαρδιές ζώνες και λαστιχωτά μπλουζάκια. Μακριά παλτά με τεράστιους γιακάδες και μαλλί μακρύ αλά «Μπητλές» συμπλήρωναν την όλη εικόνα.

Τη μουσική έκρηξη έκαναν πράξη τα δεκάδες συγκροτήματα, που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια. Όπως σήμερα οι επιγραφές στους τοίχους μας πληροφορούν για τις πολιτικές ή τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις του κάθε αυτόκλητου επιγραφοποιού, έτσι τότε τα μέλη των συγκροτημάτων και οι φίλοι τους είχαν αναλάβει την ευθύνη με μαρκαδόρους, κιμωλίες και μπογιές να μας ενημερώνουν για το πόσα και ποια ήταν τα συγκροτήματα της κάθε γειτονιάς. Έτσι, δεκάδες απίθανα ξενικά ονόματα στόλιζαν κάθε πρόσωψη σπιτιού και κάθε άλλη πρόσφορη για γράψιμο επιφάνεια. Η Θεσσαλονίκη πρωτοστάθησε τότε σπήν ανάδειξη μουσικών συγκροτημάτων και σολίστ τραγουδιστών, αρκετοί από τους οποίους συνεχίζουν και σήμερα πετυχημένη καριέρα είτε παραμένοντας στο ίδιο στιλ, όπως ο Πα-

σάλης, είτε αλλάζοντας «γραμμή πλεύσης», όπως ο Νίκος Παπάζογλου. Οι άλλοι, οι πολλοί με κάποιο στομαχάκι και λίγη φαλάκρα αναπολούν σίγουρα τη δεκαετία εκείνη, περιμένοντας από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο να ξανασχηματίζει κάπου-κάπου το παζλ της εποχής εκείνης σίγουροι πως μερικά κομμάτια ανήκουν στους ίδιους και σ' όλη την τότε «χρυσή νεολαία» μιας και παραπάνω δεκαετίας.

Πώς διασκέδαζε όμως η νεολαία εκείνης της εποχής; Κατ' αρχάς πρέπει να πούμε ότι η 11η νυχτερινή θεωρούνταν για τους γονείς πολύ αργά, κάπι σαν τη σημερινή 5η ή 6η πρωινή, που από τα διάφορα «ελληνικάδικα» ξεχύνονται οι «օρδές» για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να «απολαύσουν» τον ύπνο της ημέρας. Έτσι η εναλλακτική λύση για τους νέους ήταν το χειμώνα τα κυριακάτικα μουσικά πρωινά ή απογευματινά στα κλαμπ «Χαβάνη», «Πούσικατ», «Άκαπούλκο» και «Άριγκάτο» της Αρετσούς γύρω στο 1965 και δυο-τρία χρόνια αργότερα στο κέντρο της πόλης στο «Μινούνι» και στο «Γκάις εντ Ντολς» και το καλοκαίρι στα μπτή πάρτυ στην Αγία Τριάδα.

Ακόμη οι διαγωνισμοί συγκροτημάτων στο «Παλάς» και στο «Ιντεάλ» σχεδόν μια φορά το μήνα, όπου το κοινό ψήφιζε πάνω στο εισιτήριο



ριο εισόδου. Οι διαγωνισμοί αυτοί είχαν χαρακτήρα «ντέρμπι» με διάφορα πανό, συνθήματα και προσέλευση κοινού για κάθε γκρουπ, με μόνο σκοπό το συγκρότημα της γειτονιάς τους να πάρει τους περισσότερους ψήφους.

Στα μουσικά πρωτιά και απογευματινά, πέρα από την «παρέλαση» πολλών νεανικών συγκροτημάτων, εμφανίζονταν διάφοροι μίμοι, ενώ το κλου των εκδηλώσεων ήταν ο διαγωνισμός χορού με επιτροπή κρίσεως από δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές και άλλους επώνυμους, που βρίσκονταν περιστασιακά ή μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Τα χορευτικά ζευγάρια, που πρώτευαν στους διαγωνισμούς, κέρδιζαν διάφορα δώρα, κυρίως δίσκους, κολόνιες, γραβάτες, ζώνες, πουκάμισα, που πρόσφεραν γνωστά καταστήματα της Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός χορού, που άφησε εποχή, ήταν ο «χορός τους λεμονιού». Το κάθε ζευγάρι τοποθετούσε ένα λεμόνι ανάμεσα στα δύο μέτωπα και άρχιζε να στροβιλίζεται στο ρυθμό της μουσικής, που έπαιζε το συγκρότημα που ήταν στο πάλκο. Όποιο κατόρθωνε να κρατήσει το λεμόνι στο ίδιο μέρος μέχρι το τέλος του τραγουδιού, πράγμα βέβαια πολύ δύσκολο, γιατί αυτό «κατρακυλούσε» στα μάτια, στο σαγόνι, στο στήθος και στην κοιλιά,

ήταν και ο νικητής. Οι διάφορες αυτές μουσικές εκδηλώσεις οργανώνονταν από εφημερίδες, που την άλλη μέρα φιλοξενούσαν φωτογραφίες και γλαφυρά ρεπορτάζ με τα ονόματα των ζευγαριών και των νικητών. Πρωτοπόρος στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων ήταν η εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», από την οποία και αντιγράφουμε αποσπάσματα από ένα τέτοιο ρεπορτάζ:

«Το χθεσινό 8ο «μπτής πάρτυ» της «Θεσσαλονίκης» θα περάσει στην ιστορία, σαν μια διοργάνωση όπου οι «μάγοι» "Ολύμπιανς" δημιούργησαν για τα δεδομένα της Ελλάδος καταπληκτικές μουσικοχορευτικές καταστάσεις. Το πρώτο σήμερα συγκρότημα της χώρας έδωσε χρές ένα απλησίαστο ρεσιτάλ τελείστητας, καθώς παρουσίασε στην εισαγωγή τα δύο δυσκολότατα φωνητικά κομμάτια από το μωύζικαλ που χαλάρει κόσμο στην υδρόγειο και ξειάνησε από το Μπροντγουαΐν.

Μέσα σ' ένα ορχηστρικό όργιο η φωνή του Πασχάλη αναγόντας σαν χρωματιστό πέταλο συμπαρέσυρε μαζί της τις φωνές των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος, που στριφογυρώντας η μα μέσα στην άλλη και φοδραρισμένες με θαυμάσια μουσική υπόκρουση έδιναν την εντύπωση ενός ολόκληρου πλανήτη από μουσική. Στο τέλος των δύο

κομματών τα 2.000 άτομα που παραβρέθηκαν στο χθεσινό παραθαλάσσιο φεστιβάλ όρθια κειροκρότησαν τους έξοχους Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες.

... Οι διαγωνισμοί ήταν από τους επιπλέοντες. Τόσο από άποψη ωραίων παρουσιών, όσο κυρίως από μια άμιλλα που δεν γνώριζε ηλικία και που έφερε στην επιφάνεια ένα καταπληκτικό ζευγάρι μικρών χορευτών, που πανηγυρικά βγήκαν πρότοι. Συνάμα στο χορό με το λεμόνι οι εικπλήξεις και μόνο τα δύο μικρά σφιχταγκαλισμένα και με το λεμόνι στο μέτωπο παράμειναν αποθεούμενα... Στη χιουμοριστική παρένθεση του παραθαλάσσιου φεστιβάλ, ο μύμος Ηλίας Κωνσταντίνου, που με τον ήχο καταφέρνει και φτιάχνει απίθανα πράγματα, εντυπωσίασε τόσο στο νούμερο του Αλ Καπόνε, όσο και στους πυραύλους, μα και στη νέα του παρουσίαση ενός γραφικότατου Άγκόπη.

Το 8ο μπτής πάρτυ άρχισε κάτω από ιδεώδεις καιρικές συνθήκες στις 4.30, κινήθηκε μέσα σε πολιτισμένη απόδοση και έκλεισε την τροχιά του τη σπιγμή που μια μεγάλη πυρκαϊά εμφανίστηκε στη δεξιά πλαγιά του Χορτιάτη... Επρόκειτο για το ολόγιομο αυγουστάπικο φεγγάρι, που ράντησε με ρομαντικότητα μια εκδήλωση, που από μόνη της είχε πολλά ρομαντικά στοιχεία».

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΑΒΑΛΕ ΑΝΕΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, κιθαρίστας - σαξοφωνίστας

Συνέντευξη στην Όλγα Τσαντήλα



Νιάτα των σίξτυς. Αριστερά με το σορτσάκι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Στο βάθος, στα ντραμς ο Νίκος Θεοδωράκης. Είναι το συγκρότημα των «Κρόσγουωρντς». Όταν δεν υπήρχε ντραμς έπαιζαν στο τζάμι (!!!) τους ρυθμούς της εποχής...

Mπητς πάρτυ με έλληνες μουσικούς στην έρημο της Αφρικάς; Και αυτό γινόταν. Γιατί όπως λέει και ο κ. Γιώργος Χατζόπουλος, μέλος των θρυλικών «Απ Τάιτ» «Όποιος είχε μπητς (παραλία) μπορούσε να κάνει και ένα πάρτυ». Πάρτυ που ξεκίνησαν χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Ξώρος προβολής των νεαρών μουσικών και συνεύρεσης της νεολαίας της Θεσσαλονίκης που μέχρι τότε έπληττε μέσα στο σπίτι. Ο κ. Χατζόπουλος μιλάει για όλα αυτά με την πρόθεση να μη «βγάλει από τη μύγα ξύγκι».

“ΚΑΛΟΔΕΜΕΝΟΙ” ΝΕΑΡΟΙ

Oρισμένα πράγματα γίνονται από ασήμαντες αποφάσεις, εξυπηρετούν κάτι και κυλάει η ιστορία. Εμείς ως μουσικοί το βλέπαμε ως χώρο που μπορούσαμε να προβάλλουμε τη δουλειά μας. Τί καλύτερο; Και πάλι ακόμη δεν μπορούσαμε να έχουμε μεγάλη σιγουριά ότι δουλεύουμε επαγγελματι-

κά. Όποιος ήθελε μπορούσε να κάνει ένα μπητς πάρτυ.

Όποιος είχε μπητς έκανε και ένα πάρτυ .

Αφού μάλιστα κάναμε και μπητς πάρτυ σε μέρη που δεν είχε αφημούδιά. Μπητς πάρτυ κάναμε και στην Αρκούδα στη Θάσο. Βέβαια η Θάσος είναι νησί, αλλά το μέρος που έγινε το πάρτυ μόνο παραλία δε θύμιζε. Το ζήτημα ήταν ότι τα μπητς πάρτυ δεν ανήκαν σε κανένα. Όσον αφορά στο τι θέλαμε, ήταν να παίζου-

με, να μας ακούει η νεολαία, να μας ξεχωρίζει και να τους αρέσουμε πιο πολύ από άλλους - ας μη ξεχνάμε ότι ήμασταν ανταγωνιστές.

Στα μπητς πάρτυ, στα Πρωινά και στα Απογευματινά, δηλαδή στους διαγωνισμούς συγκροτημάτων, μαζεύομασταν όλοι και παίζαμε. Παιχνιδάκια ήταν όλα αυτά. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν διάκριση να ξεπεράσεις άλλα δύο συγκροτήματα, αλλά και τί έγινε; Μικρά

παιδιά ήμασταν που τελειώναμε το σχολείο, πριν πάμε στο Πανεπιστήμιο. Εγώ έπαιζα στους "Up Tight". Στην αρχή έπαιζα κιθάρα και μετά και σαξόφωνο. Το συγκρότημά μας στην αρχή ονομαζόταν "Cool Cats". Όταν πήγαμε λίγο καλά, και καταλάβαμε ότι αρέσαμε μετονομαστήκαμε σε "Up Tight" που σημαίνει "καλοδεμένο".

Τα μπητς πάρτυ που παίζαμε το καλοκαίρι του 1967- σημαδιακό καλοκαίρι - γινόταν στην πλαζ Ρέμβη στην Αγία Τριάδα, όπου ο επιχειρηματίας της "Ρέμβης" ο Θανάσης ο Πένδος είχε εκεί ρεστοράν. Εμείς ως "Cool Cats" παίζαμε μόνιμα κάθε βράδυ στο ρεστοράν και έτσι στα μπητς πάρτυ που γίνονταν εκεί κάθε Τετάρτη απόγευμα με πολλά συγκροτήματα ήμασταν πάντα παρόντες. Την επόμενη χρονιά κάναμε μια δισκογραφία, δουλεύαμε στη "Χαράν" και σε ένα διαγωνισμό συγκροτημάτων πήγαμε πολύ καλά και βγήκαμε πρώτοι, το οποίο θεωρήσαμε ιδιαίτερη τιμή, καθώς δεύτεροι ήταν οι "Olympians". Κάνουμε και μία σειρά από οκτώ δίσκους και μένουμε πια "Up Tight".

Τα τραγούδια ήταν κυρίως διασκευές, αλλά είχαμε και μία δική μας επιτυχία, δικό μου μάλιστα, το *Σκέψου και αυτά*. Μία διασκευή που είχε πάσει αρκετά ήταν το *Μη φεύγεις* των "Marmelade" και μία σειρά από ιταλικά που ήταν και της μόδας.

«Οι "Up Tight" είχαν μία παραξενιά και όνειρα παραπάνω από τα συμβατικά, δηλαδή το να είμαστε ένα καλό αγαπημένο συγκρότημα της νεολαίας και έτσι γρήγορα στραφήκαμε στο ψάξιμο και στη σπουδή. Εγώ σπουδασα μουσική, πήρα το πτυχίο της φούγκας και της αντίστιξης, αφού τελείωσα αρμονία και όλα τα συναφή.»

Γρήγορα μπήκαμε σε μία διαδικασία αυτηρίς κριτικής όχι μόνο των ελληνικών αλλά και των ξένων συγκροτημάτων. Κάποια στιγμή είπαμε "Μα τι ακούμε τώρα, τι είναι αυτά τα παιχνιδάκια; ας παίξουμε κάπι πιο σοβαρό, πιο σκληρό". Και έτσι εγώ και ο Σκλήρης που παίζαμε κιθάρα πήραμε και από ένα σαξόφωνο, γιατί τότε άρχισε να παίζεται σόουλ. Την Παρασκευή τα πήραμε και την Κυριακή κάναμε συναυλία στο Βόλο, τέτοιο θράσος. Εν πάσει περιπτώσει μάθαμε τα όργανα και παίζαμε σόουλ, Όπις Ρέντιγκ στα μπητς πάρτυ, κάτι προχωρημένο για το 1967. Ο κόσμος το δεχόταν μία χαρά. Βέβαια δεν παίζαμε μόνο εμείς τα κομμάτια αυτά, απλά εμείς είχαμε σαξόφωνο.

Αργότερα στραφήκαμε σε πιο μεγάλα τολμήματα. Παίζαμε μετά μανίας "Blood Sweat and Tears" που είχε μεγάλες απαιτήσεις, μόνο που δεν ήταν πολύ εμπορικό άκουσμα. Δεν ξεσήκωνε τον κόσμο, όπως ένα ποπ τραγούδι. Εμείς με μια σονομπ στάση -σιγά τα αυγά-, τα παίζαμε με στεναχώρια για το μαγαζί και για τον κόσμο, ενώ μας άρεσαν τα άλλα.

Τα μπητς γιατί ξεκίνησαν δεν το ξέρει κανείς. Τα έκανε η εφημερίδα "Θεσσαλονίκη", ο "Ελληνικός Βορράς", με την "Εσπερινή 'Ορα". Υπήρχε κέρδος για το μαγαζί και για την εφημερίδα. Άν υπήρχε κέρδος και για τα γκρουπ, θα είχε όλη η ιστορία μεγαλύτερο κύρος και τα συγκροτήματα θα την έπαιρναν

πιο σοβαρά. Βέβαια, δεν πείραζε που δεν αμειβόμασταν, γιατί εμείς επρόκειτο να εδραιωθούμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Για παράδειγμα εκείνο το καλοκαίρι που παίζαμε στην καλοκαιρινή "Ρέμβη" και στα μπητς πάρτυ είχαμε μία καλή ευκαιρία να κλείσουμε μία δουλειά για τον επόμενο χειμώνα.

Ο κόσμος τους άκουγε όλους, έδειχνε όμως να αγαπάει ένα συγκρότημα πιο πολύ από το άλλο.»

...ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ

Η εμφάνιση της ροκ μουσικής ανά τη υφήλιο συνοδεύτηκε με μία τάση αναθεώρησης και σκληρής κριτικής στην κοινωνία που οι προγενέστερες γενιές είχαν πλάσει. Στη Θεσσαλονίκη το 1967 η μουσική εμφανίζεται διαχωρισμένη από την πολιτική ενασχόληση. Το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας αλλά και των μουσικών συνομπάρει την πολιτική και την κοινωνική κριτική, έχοντας ως προτεραιότητα η μεν να ξεφύγει από την αυτηρή επιτήρηση της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας και οι δε να γρατσουνίσουν με πάθος την κιθάρα κερδίζοντας μία θέση κάτω από το "μουσικό" ήλιο. Το καλοκαίρι εξάλλου δεν προσφερόταν για κοινωνικούς προβληματισμούς εκείνη την εποχή.

«Τι εισέπραττε ο κόσμος από όλα αυτά δεν το γνωρίζω», αναφέρει ο κ. Χατζόπουλος. «Πάντως ο κόσμος έδειχνε να διασκεδάζει, είχε μεγάλη ξενοιασά, καλοκαίρι ήταν να πάρει η ευχά! Η νεολαία τότε δεν είχε και μεγάλες διεξόδους και το να μπορέσει να ξεφύγει από τον κλοιό όχι της Χούντας αλλά από την επιτήρηση της οικογένειας, του μεγάλου αδερφού, το να σου αρέσει ένα συγκρότημα και κάποιος από το συγκρότημα, ήταν κάτι σημαντικό. Τα μπητς πάρτυ είχαν αυτό και μόνο το νόημα. Ήταν η εποχή της Χούντας, ήταν και η εποχή των μπητς πάρτυ.

Ήταν καλό για μας γιατί είχαμε χώρο να εκφραστούμε μουσικά και για τους νέους που είχαν ένα χώρο να διασκεδάσουν μαζί με άλλους νέους. Δεν υπήρχε ένας συγκεκριμένος τύπος μπητς πάρτυ. Κάθε μπητς πάρτυ είχε και το δικό του στυλ. Σε ένα πάρτυ προέκυψαν και μικρά καλλιστεία ή, σε άλλο, μία επίδειξη μόδας. Μπητς πάρτυ γίνονταν και σε παραλιακά μαγαζά της Αρετσούς. Θυμάμαι ένα στο κλαμπ "Pussycat" το '68.

Ο Σύλλογος Μουσικών Βόρειας Ελλάδας μέχρι και το 1976 δεν είχε καμία σχέση με τους μουσικούς αυτής της γενιάς. Εμείς γραφτήκαμε το 1969 για έναν αστείο λόγο. Θέλαμε να παίξουμε από το Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο στο Χαρτούμ της Αφρικής. Έχουμε ήδη δέσει ως συγκρότημα και διαγράφαμε μία καλή πορεία στη μουσική. Και για να μπορούσες να δουλέψεις ως μουσικός έπρεπε να είσαι γραμμένος στο Σύλλογο.

Στο Χαρτούμ παίζαμε στο κλαμπ "Apollo" όπου δεν υπήρχε θάλασσα- μόνο μία ποσίνα, υπήρχε όμως άμμος, γιατί ήταν έρημος. Ήταν και αυτό ένα μπητς πάρτυ.

Με το Σύλλογο όπου διοίκηση ήταν οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας είχαμε τυπικές σχέσεις. Λέγαμε -και ήμασταν λίγο σκληροί- ότι ο Σύλλογος δε νοιαζόταν για τα προβλήματά μας, δεν αντιλαμβανόταν τους καιρούς που άλλαξαν. Πάντως μουσική αντιπαράθεση δεν υπήρχε.

Ο συντηρητισμός της νεολαίας έχει να κάνει με μία γενικότερη κοινωνική καθυστέρηση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους ανθρώπους που μπήκαν στη μουσική είχε σπουδάσει -όχι όπι και το Πανεπιστήμιο είναι το πανκαι είχε ένα πολιτικό υπόβαθρο. Θυμάμαι κάποιους πολιτικοποιημένους όπως τον Κίλια, το Μωυσάδη, τον Παπάζογλου. Οι περισσότεροι, όμως, θεωρούσαν κάτι εντελώς ξεχωριστό τη μουσική και την ενασχόληση με τα κοινά. Εγώ είμαι από τους πρώτους που άφησαν μαλλιά και με κυνηγούσε η αστυνομία, αλλά ακόμη και εμείς που κάναμε την προσωπική μας επανάσταση έπρεπε να σκεφτούμε καλά αυτό που κάναμε, γιατί ακόμη και τότε μπορείς να μείνεις καθυστερημένος μέσα στην τάχα προοδευτικότητά σου.

Πράγματι όλη η κίνηση των μουσικών, η περιβόητη ροκ κίνηση με τα "παιδιά των λουλουδιών"- μια τσογλαναρία σε τελική ανάλυση- πέρα από μία επίφαση επαναστατούτας που είχε, δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το να φορέσεις το μανδύα του "παιδιού των λουλουδιών" και να βρίζεσαι με τους άλλους που σε κατηγορούν για τα μακριά μαλλιά σου, σε κάνει εξίσου συντηρητικό. Θεωρώ ότι μία μικρή μερίδα διαφοροποιήθηκε- για να ευλογήσω και τα γένια μας - αν και πολιτικοποίηθηκε λίγο βίαια.»

ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΓΛΥΚΑ

Α πό τα μπητς πάρτυ έβγαινε μία ψυχαγωγία και μία παρακαταθήκη διασκέδασης μίας ευχάριστης και ξενοιαστης νεαρής ηλικίας. Γιατί το να μπορέσει να διασκεδάσει ένας νέος εκείνη τη δύσκολη εποχή, ήταν μία κάτι σημαντικό. Το κάλεσμα που ξεκίνησε από τους "Μπητλς" προς τους νέους να ξεφύγουν από το σπίτι τους, εδώ έγινε με τα μπητς πάρτυ και τη διασκέδαση στο κλαμπ.

Εμείς οι μουσικοί με το κοινό γινόμασταν ένας αχταράμας. Έβλεπες λουλουδάτα ρούχα, μίνι φούστες, τα πρώτα μακριά μαλλιά στους άνδρες, τη συμπάθεια των γυναικών για τα μακριά μαλλιά των ανδρών.

Είχαμε και τις θαυμάστριες μας, στις οποίες πιστεύω ότι έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερο σεβασμό. Έπρεπε να τιμήσουμε αυτά τα 15χρονα κορίτσια που μας είχαν δείξει την προτίμησή τους. Ήταν ωραία πράγματα, γλυκά και τρυφερά της νεολαίας, αλλά αρκετά ανώδυνα, ώστε να αναζητήσεις κάτι παραπάνω από ότι ήταν. Η νύκτα σου ήταν ωραία μετά από ένα μπητς πάρτυ, είνες κουραστεί από το χορό, είχες περάσει καλά, είχες γνωρίσει πολύ κόσμο. Και μετά έκανες έναν ωραίο βαθύ ύπνο.»

Η «ΧΡΥΣΗ ΔΙΣΚΟΘΗΚΗ»

Γράφει ο Λευθέρης Κογκαλίδης

Aν ήθελες το 1964 να παρουσιάσεις μια μουσική εκπομπή στον Στρατιωτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (τον έναν από τους δύο σταθμούς που λειτουργούσαν τότε στην βορειοελλαδική πρωτεύουσα), ο μοναδικός τρόπος ήταν να δώσεις εξετάσεις και να γίνεις εκφωνητής. Εκφωνητής με πλήρες ωράριο απασχόλησης που κάθε μισή ή μία ώρα συνδέεις τα διάφορα προγράμματα, προαναγγέλλεις εκπομπές, διαβάζεις τις ειδήσεις ή ανακοινώσεις και ενδεχομένως και διαφημίσεις.



ποίηση διαφημιστικών στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της εκπομπής. Το κονδύλιο ανατέθηκε σ' ένα από τα μεγάλα γραφεία της εποχής, την «Ηχώ», και το ένα ημίωρο ανατέθηκε στον Άλκη Στέα - το μεγαλύτερο αστέρι του ραδιόφωνου την περίοδο εκείνη - και το δεύτερο στον νεαρό δημοσιογράφο, άπειρο ως εκφωνητή, αλλά έμπειρο στον χώρο του ξένου ρεπερτορίου. Και οι δύο εκπομπές, ήταν μουσικές. Ο τίτλος τους «εκπομπή I» (το «I» από το «Ιζόλα»).

Η συνηθισμένη διαδικασία ήταν η υποβολή κειμένων στη διεύθυνση του σταθμού, η έγκρισή τους, η ηχογράφηση της εκπομπής σε εξωτερικό στούντιο, η αποστολή της ηχογραφημένης μαγνητοταπινίας, ο τεχνικός έλεγχός της και η μετάδοσή της.

Ένας από τους πιο έμπειρους ηχολόπτες του ΣΡΣΘ, ο Ζαφείρης Χολέβας, είχε δημιουργήσει το ιδιωτικό στούντιο «Record», για τις ελεύθερες ώρες του και αναλάμβανε την ηχογράφηση διαφημίσεων και διαφημιστικών προγραμμάτων. Στο υπόγειο της Τσιμισκή, τα δύο μαγνητόφωνα «Γκρούντιγκ», έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μέτριο για τον πρωτεμφανιζόμενο. Πολλά ημίωρα αργότερα, και μετά από υπερβολική προσπάθεια και πείσμα, η φωνή άρχισε να στρώνει. Τουλάχιστον οι μουσικές επιλογές ήταν οι καλύτερες. Οι επιτυχίες της εποχής. Αυτά που άκουγαν οι Θεσσαλονικείς στα κλαμπ της περιόδου

εκείνης από τις ελληνικές ή ιταλικές ορχήστρες.

Τα No 1 τραγούδια στις ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και άλλες χώρες στην ενόπτη «Ο γύρος του κόσμου με τα No 1 τραγούδια». Ένα από τα πρώτα τραγούδια που σίγουρα έκανε επιτυχία η εκπομπή ήταν το «A casa d'Irene» του Νίνο Φιντένκο. Το επιβεβιώνει η αντιπροσωπεία της RCA στη Θεσσαλονίκη, οι παλήσιες, οι νεολαία και οι μεγάλοι που το ψιθύριζαν.

Ήταν η εποχή που δεν υπήρχε ακόμα τηλεόραση. Το ραδιόφωνο πρωταγωνιστούσε στο σαλόνι, στην ίδια θέση που σήμερα καταλαμβάνει η συσκευή της τηλεόρασης. Η «εκπομπή I» μονοπαλούσε το ενδιαφέρον όσων ασχολούνταν με την ξένη μουσική, στη Βόρεια Ελλάδα, όπως το «Λεωφορείον η Μελωδία» του Νίκου Μαστοράκη είχε τα πρωτεία, όσο καιρό μεταδιδόταν από το Β' Πρόγραμμα του EIP από την Αθήνα. Ένα από τα σπουδαία συγκροτήματα που εμφανίστηκαν εκείνη τη χρονιά, οι «Φόρμιγκ», με κύριο υποστηρικτή τον Μαστοράκη, έδωσαν την παρθενική συναυλία τους τον Απρίλιο του 1964 στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και από τότε

THE BEATLES
I WANT TO HOLD YOUR HAND
SAW HER STANDING THERE

5112
Capitol
RECORDS



πολλά πράγματα άλλαξαν. Ο οργανίστας του γκρουπ Βαγγέλης Παπαθανασίου, που 18 χρόνια αργότερα θα κέρδιζε βραβείο «Όσκαρ», ήταν από τους τακτικούς καλεσμένους της «εκπομπής I» και κάποια στιγμή συνέθεσε και ηχογράφησε παιζοντας στο θαυμαστό του «Χάμμοντ Όρκαν» μια μελωδία που την πρόσφερε για μουσικό σήμα. Η «Πέγκυ» - έτσι βαπτίσθηκε - σύντομα αγαπήθηκε και ήταν για πολύ καιρό σήμα, πριν σβήστεί κατά λάθος και χαθεί για πάντα.

Η «εκπομπή I» έδωσε μερικά χρόνια αργότερα τη θέση της στο «Μουσικό Εξπρές», που έπαιζε μισά τα νέα τραγούδια του επταημέρου, για να προλαβαίνει να ενημερώνει το κοινό για όλες τις νέες εκδόσεις με 45 στροφές. Είχε μάλιστα κι ένα διαγωνισμό με θέαμα «Ηχος - Αίνιγμα-Πονοκέφαλος». Ήταν η μετάδοση ενός ηχητικού εφέ που καλούνταν να εντοπίσουν οι ακροατές, διεκδικώντας ως έπαθλο δίσκους.

Το 1968 τα προγράμματα αυτά διαδέχεται μία ωριαία αρχικά μουσική εκπομπή, χωρίς χορηγό, η «Χρυσή Δισκοθήκη» που κράτησε είκοσι χρόνια χωρίς διακοπή. Την πρώτη περίοδο μόνο κάθε Κυριακή βράδυ, μετά κάθε Σάββατο και Κυριακή, με επαναλήψεις κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Ήταν η «προθήκη των νέων τραγουδιών της εβδομάδας» και η μουσική υπόκρουση στη ζωή μικρών και μεγάλων που έβγαλαν το λύκειο και το γυμνάσιο, το πανεπιστήμιο και το στρατό, παντρεύτηκαν και έκαναν οικογένειες ακούγοντας το ίδιο πρόγραμμα, με τον ίδιο οικοδεσπότη.

Η «Χρυσή Δισκοθήκη» σταμάτησε το 1988 αθόρυβα, όταν ένιωσε ότι ο ρόλος της είχε ολοκληρωθεί. Την εποχή που άρχισαν να βγαίνουν στον αέρα οι πρώτοι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και η μουσική ενημέρωση ήταν πλέον εύκολη, άφθονη και προσιτή στον καθένα.

Στο διάστημα αυτό εκατοντάδες διάσημα ονόματα του πενταγράμμου ακούστηκαν να μιλάνε από τη «Χρυσή Δισκοθήκη». Η Σίρλεϋ Μπάσσεϋ τραγούδησε για τους έλληνες φίλους της, χωρίς μουσική συνοδεία, το Goldfinger, ο πολυβραβευμένος στιχουργός Sammy Cahn αποκάλυψε πώς κέρδισε τέσσερα Όσκαρ, η άγνωστη (το 1970) Natalie Cole μίλησε για τον σπουδαίο πατέρα της Nat King Cole, ο Ray Conniff εξήγησε το μυστικό της επιτυχίας των ενορχηστρώσεών του, ο Sergio Endrigo και ο Domenico Modugno μίλησαν για το ιταλικό τραγούδι... Ο κατάλογος φαίνεται ατελείωτος σήμερα.

Στα είκοσι χρόνια της «Χρυσής Δισκοθήκης» ο οικοδεσπότης της, από ανταποκριτής των πρώτων ελληνικών μουσικών εφημερίδων-περιοδικών «Δισκοθήκη» και «Μοντέρνοι Ρυθμοί», έγινε ανταποκριτής του «Billboard» (για μια δεκαετία), του «Music week» και του «Record Mirror», μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φεστιβαλικών Οργανώσεων, στιχουργός δεκάδων τραγουδιών όπως *Mikri Nηλάιλα* και *Έλα* (που ηχογράφησε η Τζιλιόλα Τσινκουέτι), κ.α.

Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που νοσταλγούν τη «Χρυσή Δισκοθήκη». Άλλα ίσως περισσότερο απ' όλα νοσταλγούν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους.

Η ΟΡΑ ΤΩΝ ALBANO - ROMINA POWER

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΛΙΑΤΚΑ



ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1992

Eποχές των πάρτυ στα σπίτια. Σέικ, μπλουζ, «ταμ-ταμ», βερμούτ και διασκέδαση με «όχημα» τον δίσκο 45 στροφών. Όταν χαμήλωναν τα φώτα, ερχόταν η ώρα του Άλμπανο. Η «περιέργη» αγάπη του ελληνικού κοινού για εκείνα τα μεσογειακά ρομαντικά κοιμάπια που κατασσονταν στο «μοντέρνο τραγούδι».

Φτάνει πα με τα σέικ... Άς χαμηλώσουν τα φώτα να παίξει κανένα μπλουζ!

Ήταν μια εποχή που οι «Μπητλές» με τους «Στόουνς», η «Νταλιντά» με τον «Τζιάνι Μοράντι» και ο «Νατ Κιγκ Κολ» με τον «Έλβις Πρίσλεϋ» «αναγνωρίζονταν» στη χώρα μας ως εκπρόσωποι του «μοντέρνου τραγουδιού».

Στα τέλη της δεκαετίας του '60, η ελληνική νεολαία στροβιλίζει στους γιε-γιέδικους ρυθμούς... Χορεύει σέικ, πίνει.... «ταμ-ταμ» και βερμούτ, κάνει - όταν φτάνουν τα χρήματα- συλλογές από 45άρια και συμπληρώνει λευκώματα.

Εποχή των πάρτυ στα σπίτια. Το πικάν παίρνει φωτιά. Ο κατασκευαστής του δίσκου 45 στροφών ξέρει πολύ καλά ότι το «όχημα» της μοντέρνας μουσικής είναι αυτό το μικρό δισκάκι. Περνούσες καμιά δεκαριά στον αντίκειρά σου. Το σουζέ κρατούσε 3 λεπτά. Αριστούργημα...

Κορίσια ντροπαλά, αγόρια αδέξια και ασυγκράτητα. Όταν χαμήλωναν τα φώτα, ο χορός γινόταν μπλουζ. Ευκαιρία για την πρώτη αγκαλιά. Ε, τότε ερχόταν η ώρα του Άλμπανο.

Το «*Io vti Nόπτε*» ήταν ο ύμνος της Φωκίωνος Νέγρη, αλλά και της Νέας Κρήτης. Τραγούδια ενός μικροκαμωμένου τραγουδιστή, γεννημένα από μεσογειακές μελωδίες και ιταλικές ρίζες με μια φωνή που θυμίζει τους μεγάλους τενόρους της γειτονικής χώρας. Λες και φτιάχτηκαν για να αγαπηθούν στη χώρα μας: *Bianca di Luna, Nel Sole, Aqua di mare, Tu che l' ammari.*

Ο νεαρός με τα γυαλιά, μάθαμε γρήγορα, ότι είχε στενή σχέση με την πανέμορφη κόρη του αειμνηστού Τάυρον Πάουερ, τη 18χρονη Ρομίνα. Στα 1969 γυρίζεται μια ταινία που είχε τίτλο *Nel Sole*, πρωταγωνιστές τον Αλμπάνο, τη Ρομίνα και τα τραγούδια τους... Αυτό ήταν. Μαθητές και φοιτητές είχαν δύο καινούρια είδωλα.

Στα περιοδικά διαβάζαμε ότι η μητέρα της Ρομίνα, η Λίντα Κρίστιαν δεν ενέκρινε αυτή τη σχέση. Εύρισκε τον Αλμπάνο Καρίζι πολύ «λαϊκό» για μια Πάουερ. Το ζεύγος επέμεινε όμως. Το 1970 παντρεύτηκαν. Το 1971 τα περιοδικά φιλοξενούσαν τη φωτογραφία της νεογέννητης Ιλένια.

Κάπου εκεί «χαθήκαμε». Πολλοί από μας απέκτησαν την ... αναπόφευκτη εξειδίκευση στα μουσικά γούστα. Ήρθαν τα ειδικά περιοδικά, η ποπ-ροκ σκηνή, η μαγική «μπλου νότα» από Αγγλία και Αμερική για να στείλουν στα «αζήτητα» το ιταλικό και το γαλλικό τραγούδι. Η μεταπολίτευση τόνισε τη σχέση μιας ολόκληρης γενιάς με το ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Το «μοντέρνο τραγούδι» της εποχής των σεικ και των Ανταμό-Αλμπάνο έγινε γρήγορα ανάμνηση, παιδική αφέλεια, χαμένη αθωτήτα κ.λπ. Τις προάλλες όμως γυρίσαμε στο παρελθόν.

Είπαμε πως κανένας δεν μπορεί να διαπραγματεύεται τις αναμνήσεις του και πήγαμε στο Παλάι ντε Σπορ γνωρίζοντας ότι για ν' ακούσει κανείς το *Io di notte* και το *Nel Sole* θα έπρεπε να υπομένει και το φεστιβάλ τραγουδιού.

Η παρουσία του Αλμπάνο και της Πάουερ εδραίωσε την πεποίθηση μας, ότι το αειθαλές αυτό ντουέτο «σφράγισε» τις αναμνήσεις μιας γενιάς. Άκομα και το χειροκρότημα και η αιτμόσφαιρα είχε κάτι από τα ... σίτυς. Και η φωνή πανίσχυρη και αναλλοίωτη τιθάσευσε το χρόνο.

Είναι δυο ρομαντικοί τραγουδιστές που δεν έφτιαξαν ίσως καριέρα σε ΗΠΑ και Αγγλία, αλλά - πώς να το κάνουμε;- άγγιξαν για είκοσι και πλέον χρόνια τις ευαίσθητες χορδές του ακροατηρίου της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ρωσίας, της Γερμανίας.

«Τι άλλο να ζητήσουμε;» αναρωτιέται ο Αλμπάνο.

«Τραγουδήσαμε και πουλήσαμε δίσκους σχεδόν σε όλο τον κόσμο». Για να προσθέσει:

«Δεν είμαι βέβαια... Μάικλ Τζάκσον».

Τούτο όμως δεν εμπόδισε τον Τζάκσον να πάρει ένα ολόκληρο τραγούδι από τον Αλμπάνο (από το δίσκο *Felicità*) και να το πλασάρει για δικό του. Χθες, ήταν το δικαστήριο. Ο ιταλός τραγουδιστής είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθεί.

Πώς καταφέρνει όμως να παραμένει... ίδιος στην όψη και στη φωνή ύστερα από τόσα χρόνια;

«Το πρώτο είναι: αγάπη, το δεύτερο: αγάπη και το τρίτο και κυριότερο: αγάπη».

Μα όλα ερμηνεύονται με την αγάπη;

Είναι η αγάπη για τη δουλειά, για τη σύζυγο, για τη ζωή και τη φύση. Αυτό είναι.

Στην Ελλάδα αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Το ότι θυμούνται τα παλιά τραγούδια μου, η αγάπη και το χειροκρότημα, όλα αυτά είναι σπουδαία για μένα.

«Φταίει» και το είδος των τραγουδιών;

Είναι μεσογειακά τραγούδια. Απλές, ρομαντικές μελωδίες. Όταν κάνεις τραγούδια, ποτέ δεν είσαι σίγουρος για την απήχησή τους. Υστερά εμείς οι Ιταλοί κι εσείς οι Έλληνες είμαστε «ούνα φάτσα - ούνα ράτσα!»

Η ιταλική τηλεόραση όμως, δεν σας «παίζει» όπως παλιά...

Όχι η ιταλική τηλεόραση. Μόνο η RAI. Εγώ την αποκαλώ «μικρή Μαφία»!

Είναι πολιτικοί οι λόγοι;

Ναι, είναι πολιτικοί. Έχει δυστυχώς να κάνει το θέμα με τα κόμματα. Προτιμώ να δουλεύω για το «Channel 5» του Μπερλουσκόνι. Εκεί βρίσκω ελευθερία και επιλογές. Κοίταξε, καλό είναι να βλέπεις την πολιτική σαν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον. Δεν μου αρέσει όμως να βρίσκομαι εγώ στο κέντρο του γηπέδου.

Ετοιμάζεις καινούρια τραγούδια;

Ναι, θα βγει ένας δίσκος στα τέλη του Οκτωβρίου, ενώ ετοιμάζουμε τουρνέ στην Αυστραλία και ... στη συνέχεια, μια ταινία.

Αλήθεια, θυμάσαι τις παλιές σου ταινίες *Nel Sole* και *Sole Mio*;

Τις θυμάμαι με νοσταλγία. Μόνο που δεν έχω τις κασέτες. Πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι παίχτηκαν στην ιταλική τηλεόραση.

Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα, μετράνε περισσότερο τα παλιά σου τραγούδια. Ο κόσμος έμεινε στο *Io di notte* και στο *Bianca di luna*.

Στο μεταξύ, όμως, γράψαμε πολλά άλλα κομμάτια. Έγιναν και από αυτά κάποιες μεγάλες επιτυχίες. Πάντως, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μου ζήτησαν να πάξω «κάπι από τα παλιά». Έστω και αυτοσχεδιάζοντας, τα θυμήθηκα και τα τραγούδησα με κέφι. Έχω τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη και στα 1971. Είχε και τότε ήλιο, ήταν Σεπτέμβριος. Τώρα βέβαια, είμαι πιο μεγάλος στην ηλικία, αλλά και πιο πεπειραμένος.

Η Ρομίνα Πάουερ ακούει τη συζήτηση και λέει ότι κάρηκε για το χειροκρότημα του κοινού. Εγώ ήμουν απλώς ένα... μπόνους στη συναυλία. Ο κόσμος ήρθε για τον Αλμπάνο και του άρεσαν πολύ τα παλιά, κυρίως, τραγούδια του», λέει χαμογελώντας.

Δεν κουράστηκες τόσα χρόνια να δουλεύεις συνεχώς και μόνο με τον άντρα σου;

Μα δεν με υποχρεώνει κανείς. Αν είχα κουραστεί θα τα παράταγα. Νιώθω ότι δεν θα έβρισκα άλλον τόσο πολύτιμο σύντροφο... Υστερά, αν επρόκειτο να τραγουδήσω μόνη μου, θα εγκατέλειπα. Είναι μια δουλειά γεμάτη καρχαρίες για μια γυναίκα μόνη της.

Όταν ήσασταν νεαρό ζευγάρι, τα κουτσομπολιά έλεγαν ότι η μητέρα σου δεν τον ήθελε τον Αλμπάνο για σύζυγό σου. Σήμερα, είναι αποδεκτός;

Τώρα θέλεις την αλήθεια ή θέλεις ανάλογα κουτσομπολιά; (γέλια). (Ο Αλμπάνο κουνάει το κεφάλι του με νόημα. Σα να λέει: «Τραβήξαμε πολλά τότε»).

Πώς καταφέρνεις να είσαι μια καλή μητέρα;

Ξέρω τις προτεραιότητές μου. Προηγείται η οικογένεια και τα παιδιά και έπειται η καριέρα. Συχνά ταξιδεύουν μαζί μας και φροντίζω να τους αφιερώνω πολύ χρόνο.

Για τα παιδιά άφησα και την καριέρα στον κινηματογράφο. Με το τραγούδι έχω περισσότερες δυνατότητες επιλογής.

Μα, ήδη ετοιμάζεις νέα ταινία.

Αυτό γίνεται από καιρού εις καιρόν. Δεν είναι «καριέρα Χόλυγουντ». Μακάρι να ικανοποιούσα την επιθυμία του για ταινίες τέχνης δίπλα σε μεγάλους σκηνοθέτες, αλλά δεν γίνεται να βάζεις ένα πόδι σε δύο παπούτσια...

Σε ικανοποιεί η Ιταλία σήμερα;

Με φοβίζει πολύ. Ανησυχώ για το πώς θα ζήσουν τα παιδιά μου. Δεν είναι το μέρος που διάλεξα για να ζήσω είκοσι χρόνια πριν. Ήδη, όμως, έγινε η επιλογή. Ευτυχώς ταξιδεύω πολύ.

(Ο Αλμπάνο ακούει σκεφτικός και σε κάποια στιγμή λέει: «Κάπου κάπου νιώθω ιστορικός. Σαν την... Ακρόπολη!»).

ΟΙ «FORMINX» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙ ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, κιθαρίστας



Οι Forminx στο Παλαί Ντε Σπορ, το 1964.

Στο αρμόνιο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο Κ. Σκόκος στα ντραμς, μπάσο ο Σωτήρης Αρνής, κιθάρα ο Βασίλης Μπακόπουλος. Τραγουδί ο Τάσος Παπασταμάτης

Kάποια βραδιά του 1962 αν θυμάμαι καλά, τα φώτα έσβησαν στο κατάμεστο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε η αυλαία και είκοσι κεριά φώτισαν χλωμά πέντε σιλουέτες επι σκηνής. Ο χώρος γέμισε με τον χαρακτηριστικό ήχο των «Φόρμιγξ» και τη διαστημική μελωδία του «Telstar». Ήταν μια μαγευτική στιγμή που νομίζω έμεινε στη μνήμη όσων παρακολούθησαν τη συναυλία αυτή! Άκολούθησε αργότερα η άλλη συναυλία των «Φόρμιγξ» στο Palais des Sports. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γέμισε ένας τέτοιος χώρος με 5.000 νεαρούς και τη μουσική του «περίεργου» αυτού συγκροτήματος.

«Περίεργου» γιατί τα πέντε μέλη του, με προεξέχοντα τον ταλαντούχο Βαγγέλη Παπαθανασίου, είχαν διαλέξει να παίζουν ελαφρά μουσική μ' ένα δικό τους τρόπο και ήχο. Η μουσική τους είχε τη φρεσκάδα του αυτοσχεδιασμού, με επιδράσεις από την jazz, το rock, την pop. Ήταν απλά καλή μουσική παιγμένη με όρεξη και πολλή ψυχή. Γι' αυτό άγγιξε όλες τις ηλικίες κι αγαπήθηκε με σεβασμό από τον κόσμο, σε μια εποχή που χαρακτηρίστηκε από δημιουργία στο χώρο της μουσικής, με τους «Μπήτλες», τους «Ρόλλινγκ Στόουνς», τον Χατζιδάκι, τον Θεοδωράκη, το νέο κύμα, τους «Φόρμιγξ», τους «Ολύμπιανς» και τόσους άλλους επώνυμους, τη δεκαετία του '60.



Τάμαριξ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997»

ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 105, 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 867 860 - 6, TELEFAX: (031) 867 870
e-mail address: enenintaepa @ culture 97. gr

Διεύθυνση έκδοσης: Δημήτρης Καλοκύρης
Διεύθυνση σύνταξης: Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Σύμβουλος έκδοσης: Γιώργος Αναστασιάδης
Έρευνα - συνεντεύξεις: Θεοδώρα Αυγέρη, Όλγα Τσαντήλα
Σελιδοποίηση - DTP: Κωνσταντίνα Σιδερίδου, Ατελέ ΟΠΠΕΘ Γραμματεία: Τατάνα
Παπά Συνεργάτες του τεύχους: Νίνος, Δημιτάπης, Άλκης Κακαλιάκος, Χρήστος
Κύλιας, Λευτέρης Κογκαλίδης, Γιώργος Λιάνης, Βασίλης Μπακόπουλος, Κώστας
Μπιλιάτκας, Γιάννης Νέγρης, Γιώργος Φωτιάδης, Γιώργος Χατζόπουλος,
Φωτογραφίες: Άννα Τσούκα Τυπογραφικές διορθώσεις: Δημήτρης Ανανιάδης,
Μάρθα Βαζάκα Διαφημίσεις: Τασούλα Αργύρη Επιμέλεια παραγωγής: Βασίλης
Λαμπρίδης



ΤΑΜΑΡΙΞ (ή Tamarix). Γένος φυτών της οικογενείας των ταμαρικοειδών, περιλαμβάνον 65 είδη της Ευρώπης, της Ασίας και των παραμεσογείων χωρών. — (Βοτ.) Τα φυτά του γένους τούτου είναι θάμνοι και δένδρα μετρίου μεγέθους, πολλά κοσμητικά και άλλως χρησιμά, ευδοκιμούντα εις ελώδεις και υφαλμύρους γαίας και εις τας υπό των κυμάτων της θαλάσσης βρεχομένας ακτάς. Η ελληνική κλωρίς περιλαμβάνει εξ ειδη κοινώς ονομαζόμενα αρμυρίκια, αρμυρίκια, μυρίγκες. Τα κοινότερα είναι: τ. η αμπεανή, τ. η μικρανθή, και τ. η παλλάσειος. Εις τα ειδη ταύτα, τα οποία απαντώσι και αλλαχού, αναφέρεται η μυρίκη των αρχαίων. Εκ των εξωτικών ειδών άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι τ. η μαννοφόρος, ιθαγενής της Αιγύπτου και του Αφγανιστάν, ήτις παράγει, συνεπεία κεντημάτων ενός εντόμου κοκκοειδούς (*Coccus manniparus*), το μάννα των Βεδουίνων, ουσίαν λευκήν, ήτις πίπτει εκ των κλάδων του δένδρου. — **Τάμαριξ** η γαλλική, μέγα δενδρύλλιον ύψους 5-6 μ., ιθαγενές των παραμεσογείων ακτών της Γαλλίας, της Αλγερίας, της Τύνιδος και της Κορσικής, κοσμητικότατον, κατάλληλον δια την στερέωσιν των κινουμένων αμμωδών εκτάσεων, και τ. η αφρικανική, δενδρύλλιον ιθαγενές της Β. και κεντρικής Αφρικής, της Περσίας, της Αραβίας και των Ινδίων με κοσμητικά άνθη και φύλλα. Τα φύλλα, οι καρποί και αι κηκίδες του χρησιμοποιούνται εις την βυρσοδεψίαν των μαροκινών δερμάτων και ως αντιδυσεντερικόν φάρμακον.

MVAVNHA



JEANS U.S.A.